

Nederlandse teksten bij de Engelstalige dienst, Oosterkerk, 29 mei 2016.

Tim Hughes - Oh, happy day

De grootste dag in de geschiedenis, de dood is verslagen en U hebt me gered
Zing het uit, Jezus leeft.

Het lege kruis, het lege graf, eeuwig leven, dag van overwinning
Roep het uit, Jezus leeft, Hij leeft.

Dag van geluk, dag van geluk, U waste mijn zonden weg.
Dag van geluk, dag van geluk, ik zal nooit meer dezelfde zijn, voor altijd ben ik veranderd.

Wanneer ik daar zal staan, eindelijk vrij, van aangezicht tot aangezicht,
Ik ben van U, Jezus, U bent van mij.

Eindeloze vreugde, volmaakte vrede, aardse pijn zal eindelijk verdwijnen.
Vier feest, Jezus leeft, Hij leeft.

Dag van glorie, wat een heerlijke manier waarop U mij gered heeft.
Dag van glorie, wat een heerlijke naam.

Michael W Smith - Open the eyes of my heart (Opwekking 559)

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,)
schijn met uw licht in mijn hart,) 2x
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.)

Refrein:

Bekleed met majesteit en macht,
stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht;
wij zingen: heilig, heilig, heilig.

Schijn met uw licht... (Refrein 2x)

Heilig, heilig, heilig, (3x)
dat ik U zien zal.) 4x
(3e en 4e keer tegenstem vrouwen:)
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. ..
(samen:) dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

I am They, No longer Slaves (Opwekking 794)

U ontrafelt mij met een melodie, U omgeeft met een lied
Van verlossing van mijn vijanden, tot al mijn angsten zijn verdwenen.
Ik ben niet langer een slaaf die vreest, ik ben een kind van God.

Uit de buik van mijn moeder hebt U mij gekozen,
Liefde heeft mijn naam genoemd, ik ben opnieuw geboren in uw gezin,
Uw bloed stroomt door mijn aderen.
Ik ben niet langer een slaaf die vreest, ik ben een kind van God.

U spleet de zee zodat ik erdoorheen kon gaan.
Mijn angst verdronk in volmaakte liefde.
U redde mij en ik kon opstaan en zingen:
Ik ben een kind van God...

Ja, ik ben een kind van God, vol geloof,
Ja, ik ben een kind van God.

Michael W Smith – Here I Am to Worship
(Opwekking 595)

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie u bent.
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer, bij u wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig u bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein 2x

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.2x

Tim Hughes - Beautiful one
(Opwekking 626)

Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
't is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootseid van Uw majesteit

maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij. x2
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U, x2
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.

Prachtige God, ik zing. (Ik zing voor u)
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. (Ik hou van u)

Prachtige, God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief. (Ik heb u lief)

Hillsong – Oceans (Opwekking ...)

U roept me uit naar de wateren
Naar het onbekende, waar voeten het mogen begeven
En daar vind ik U in alle mysterie
Diep in de oceanen
Houdt mijn geloof vol

En ik roep naar Uw naam
En hou mijn ogen boven de golven
Wanneer de oceanen rijzen
Zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing
Want ik ben van U en U bent van mij

Uw gratie wemelt in de diepste wateren
Uw heersende hand zal mijn gids zijn
Waar voeten het mogen begeven en vrees me omringt
Heeft U nooit gefaald en U begint er niet aan

Geest, leid me waar mijn vertrouwen zonder grenzen is
Laat me op de wateren wandelen
Waar U me ook roept
Breng me dieper dan mijn voeten ooit zouden kunnen dwalen
En mijn geloof zal versterkt worden
In bijzijn van mijn Verlosser

Johannes 1: 1-18

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Johannes 3: 16

16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft

Mijn hart verlangt ernaar de Heer te zien. Vaak merk ik dat ik God vraag om zichzelf te laten zien, om zich aan ons bekend te maken, om duidelijk te maken wat Hij wil en waar wij Hem kunnen vinden. En vaak genoeg beantwoordt God mijn gebeden. Ik kan Hem zien in zijn schepping, al de mooie dingen die Hij heeft gemaakt, het werk van zijn handen. Ik kan zijn stem horen, de stem van de goede Herder, in het evangelie in de Bijbel. En ik merk dat Hij aanwezig is, elke keer wanneer broeders en zusters zich open stellen voor God en voor elkaar. Vaak genoeg ervaar ik zijn aanwezigheid.

En soms, misschien vaak, vraag ik me af waar Hij is. Soms lukt het me niet het hart van mijn broeder of zuster te bereiken en lijken wij elkaar niet te begrijpen en ik vraag me af waarom de Heer ons niet helpt. Soms lees ik het evangelie en ik weet dat het het Woord van God is, maar ik vraag me af of het ook over ons of over vandaag gaat. En ik houd van de schepping van God, maar als er zoveel mis gaat, chaos en hongersnood en haat overal, dan vraag ik me af. Mijn hart verlangt ernaar de Heer te zien. Waar is Hij?

Ga op zoek naar liefde, is het antwoord van het evangelie van Johannes. Wanneer je de Bijbel soms een moeilijk boek vindt, probeer dan het Evangelie van Johannes te lezen. De Bijbel is een oud boek, uit een andere tijd en een andere plek, maar het Evangelie van Johannes is in staat die kloof in tijd en ruimte te overbruggen. Waarom? Omdat het Evangelie van Johannes het Evangelie van de liefde is. En het hart van dat Evangelie is Johannes 3: 16: ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Ga op zoek naar liefde, als je echt op zoek bent naar God.

Er zit iets nieuws aan dit Evangelie van Johannes. Kijk eens om je heen en let op al de goden die mensen voor zichzelf maken. Vroeger, hier in Europa, aanbaden we de krachten van de natuur. Onze goden waren verpersoonlijkte onweersbuien, wij dachten dat de zon en de sterren onze goden waren. Vandaag, in Europa, zijn rijkdom, geld, en gezondheid, onze lichamen, onze afgoden. Niet liefde. Zelfs in de Bijbel, in het Oude Testament, is er een sterk besef dat God liefde is en was en altijd is geweest, maar hoe diep zijn liefde kon zijn en uiteindelijk zou zijn, dat besepte Israël niet eens.

Tegelijk is die kernboodschap van Johannes dat God liefde is, een boodschap die iedereen die het serieus neemt zal herkennen als een antwoord op onze diepste en oudste verlangens. Dit is het antwoord waarop we hoopten, zelfs zonder dat we het beseften. Natuurlijk helpen rijkdom en macht

en gezondheid ons te overleven en zetten ze ons aan om vol te houden. Maar ze helpen ons niet ons doel te bereiken, ze kunnen de diepe verlangens van ons hart niet vervullen. De wens om geliefd te zijn, het verlangen erbij te horen, om gezien te zijn zoals we zijn en geliefd om wie we zijn. Hoe kan het dat we dit niet zelf bedachten? Johannes heeft zo gelijk.

Op dit punt is het goed ons eraan te herinneren dat God de wereld liefhad. Soms denken we dat als het over geloven gaat, we het spirituele kunnen beperken tot de ziel. Als het goed is met mijn ziel is alles goed. Maar het evangelie van Johannes zegt niet 'God had onze zielen lief,' maar 'God had de wereld lief.' Maak je niet druk, de wereld is inclusief jou en je ziel. Maar het omvat een heleboel meer. Het omvat je hart en je wil en je lichaam, het omvat je broers en zussen en familie. Het omvat je school en je stad en je land. God had de wereld lief.

Wat houdt dat in? Dat God de wereld liefheeft, betekent dat Hij zijn schepping omarmt, met alles wat daarin is. Als jij een kunstenaar bent, een schilder of een schrijver, en wat je maakt wordt niet zoals je wilt, wat doe je dan? Je kunt het verscheuren, je kunt het weggooien, je kunt het verbranden als je het de volgende dag maar niks vindt. Wij zijn Gods kunstwerk. Anders dan een beeldhouwwerk of een symfonie, hebben we een eigen wil. Wij maakten Gods schepping in een klap kapot, inclusief onszelf, en wij houden die schepping nog steeds bij God vandaan. Maar God gooit niets weg. Hij omarmt de wereld en Hij omarmt jou er bij. Waarom doet Hij dat? Dat moet je aan Hem vragen. Kennelijk heeft Hij teveel van zichzelf in het hele project gestoken, om het in de steek te laten. Kennelijk heeft Hij teveel van zichzelf in jou gestoken, om jou te laten vallen. Dus omarmt Hij jou en de hele wereld waarin je leeft.

'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven.' Gods Zoon verschijnt op het toneel. Onthoud alsjeblieft wel dat God ons allemaal als zijn familie beschouwt. Voor veel mensen vandaag is God een complete vreemdeling. Zoals we ons allemaal, van tijd tot tijd, vervreemd van God kunnen vinden. We verlangen er naar Hem te zien, maar waar is Hij? Maar God ziet ons allemaal als zijn familie. We mogen ons als vervreemde familie gedragen, we mogen doen alsof we verloren zonen en dochters zijn, maar we zijn familie. En er is iets bijzonders aan familie, aan dochter en zoon van God zijn. Het betekent dat Hij je niet kwijt wil.

Gods Zoon verschijnt op het toneel. Gods enige Zoon. Wat is er zo uniek aan Hem? Hij is uniek, vergeleken met ons, omdat wij zijn geschapen door God en Hij ons leven heeft gegeven, terwijl Hij altijd het hart van God is geweest en gedeeld heeft in het leven van God, van voordat de tijd nog maar gemaakt was. Maar op de dag dat Hij werd geboren uit de maagd Maria werd Hij één van ons. De Zoon van God werd onze broer. Maar dan gebeurt er iets unieks. Wij hadden onszelf van God vervreemd. Maar God reageert met ons lief te hebben. Om de verbinding te herstellen werd Hij één van ons, zodat wij opnieuw zijn familie kunnen zijn.

Johannes zegt: 'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven.' Dat geven van God heeft twee kanten. De eerste kant van dit geven is dat Jezus Christus, de Zoon van God, één van ons is geworden, om met ons te leven en met ons te delen en om God aan ons te laten zien. Gods diepste antwoord op de vraag waar Hij is en wat Hij van ons wil, vind je in wat Jezus Christus heeft gezegd en gedaan. Ik ben me erg bewust van de vragen die we hebben aan God. We willen Hem zo graag zien en horen en zijn aanwezigheid ervaren. Maar zijn diepste antwoord op onze nood is Jezus Christus en alles wat Hij heeft gezegd en gedaan om ons de liefde van God te laten zien en hoe God daarmee de wereld met ons erbij omarmt.

De tweede kant van dat geven van zijn Zoon door God is het offer van Jezus Christus. Het is erg belangrijk dat God in dit geven, zichzelf heeft gegeven. Natuurlijk heb je God en je hebt Jezus Christus, de Vader en de Zoon. Maar wie de Zoon heeft gezien, heeft God zelf gezien. In Hem heeft God zichzelf aan ons gegeven. Hij was aan het hart van de Vader, 'geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader.' In Hem heeft God zichzelf aan ons gegeven. In Hem heeft God ons laten zien wat het Hem zegt dat Hij ons nog steeds als familie ziet, als zijn dochters en zonen.

‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Wat is dat, in Hem geloven? Oké, stel je voor. Je bent verdrietig en iemand, een vriend of één van je ouders, komt bij je en geeft je een dikke knuffel, omarmt je met al z’n liefde. Wat is de enige natuurlijke of eigenlijk mogelijke reactie op zo’n knuffel? Dat je jouw armen om hem heen slaat en je laat troosten doordat er iemand voor je is en dan huilen en lachen. Dat is geloven, de enige natuurlijke en eigenlijk mogelijke reactie op de liefde van God. Als de Eeuwige je omarmt, wat kun je dan doen behalve Hem terug omarmen en je te laten troosten doordat er iemand voor je is en dan huilen en lachen.

Volgens Jezus is dit een zaak van dood en leven. To be or not to be. ‘Iedereen die in hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven.’ Als je zijn omarming niet beantwoordt, neger je Hem. Voor je het weet kijk je niet meer naar Hem om. Dat is de manier om Hem uiteindelijk compleet kwijt te raken. Zoals je onderhand zult begrijpen is dit niet wat de Heer wil. Hij wil jou vinden en Hij wil dat jij Hem vindt. En geloof me, alleen als je Hem vindt, vind je werkelijk jezelf. Degene die jou heeft gemaakt en elke centimeter en vezel van je leven kent, in Hem en in zijn liefde alleen, word je en ben je werkelijk zoals je bedoeld was.

‘Iedereen die in hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven.’ Nog eens, je loopt het risico dat je dit eeuwig leven teveel vergeestelijkt. Nog eens, eeuwig leven is niet iets van de ziel of van alleen de ziel. Eeuwig leven is leven 2.0, de nieuwe uitgave van leven zoals het bedoeld was. Alle storing en chaos, alle honger en haat zal door God zelf verwijderd worden. En zo zal het voor eeuwig zijn, geen twijfel mogelijk. Maar dat leven kun jij vandaag al vinden, omarmd door de liefde van God. Het ligt klaar voor je om van te genieten.

Amen.