

Wat zou jou overtuigen? Je mag kiezen, je mag het zelf zeggen. Wat kan God voor je doen om jou te helpen in Hem te geloven? Wat kan God voor je doen om jou te helpen in Hem te geloven? ... Misschien denk je aan iets dat heel persoonlijk is, waarin je misschien heel kwetsbaar bent. Als er een ziekte huishoudt in je lichaam, misschien denk je dan nu: 'Wat zou ik dankbaar zijn, wat zou ik van God houden, als Hij voor mij die ziekte zou tegenhouden. Ik zou dat nooit meer vergeten.' Misschien denk je aan iets heel anders. Misschien zitten je kinderen in een scheiding, of je ouders en bid je jezelf helemaal leeg voor ze. En wat zou je God eeuwig dankbaar zijn als Hij naar je gebed zou luisteren en alles weer goedmaken. Als Hij dat voor je deed, wat zou dat je vertrouwen in Hem groot maken. En ik denk dat als je zulke vragen aan God voorlegt, dat je dan goed bezig bent, en integer. Je hebt een relatie met God en daarom ga je zo met Hem om.

Veel mensen hebben niet zo'n relatie met God. Ze houden God op een afstand, soms omdat Hij hun niet interesseert, soms omdat ze boos op Hem zijn. Zulke mensen kom je ook tegen op Goede Vrijdag. Mensen op weg naar Jeruzalem komen voorbij Golgotha, voorbij de drie kruizen die daar staan. Wie hangen daar? O, kijk, de Romeinen hebben drie terroristen ter dood veroordeeld. Zeg, zou Barabbas er ook bij hangen? Nee maar, het is een ander, daar in het midden. Dat is die profeet, die Jezus van Nazareth. Hij kwam Gods nieuwe orde brengen, zei Hij zelf, Hij kwam Israël bevrijden. Nou, laat Hij dan eerst zichzelf maar eens bevrijden. Wie weet, dat we Hem dan geloven! En op een afstandje zeggen de leiders van het volk onderling hetzelfde. 'Als Hij de uitverkorene is, de koning van Israël, laat Hem dan van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!'

Twee heel verschillende invalshoeken, de eerste vanuit geloof, de tweede vanuit ongeloof. De eerste keer een wens: 'God, wilt U zich niet laten zien?' De tweede keer een uitdaging: 'Laat maar eens zien dat U God bent.' Met tussen die twee in de voor iedereen herkenbare vraag: 'Waarom, als God God is, laat Hij zich niet duidelijker zien?' Hij is God! Waarom laat Hij zich niet duidelijker zien? Als dat een serieuze vraag voor je is, dan heb ik daar wel een serieus antwoord op. Lees de Bijbel nog eens, het hele verhaal vanaf Genesis tot Johannes de Doper. Het is één groot bewijs van Gods aanwezigheid, Gods ingrijpen, Gods alle redenen aan je geven om Hem te geloven. Steeds opnieuw laat Hij zien hoe groot zijn liefde is, aan Abraham, aan Israël, aan Ninevé. Steeds opnieuw laat Hij zich ook gelden als mensen het opnieuw verkloten, Abraham, Israël, de volken. En vergis je niet: als mensen

God blijven weigeren in die twintig eeuwen voor Christus, dan zouden wij vandaag dat ook doen.  
God weigeren. Wat kan God nog meer doen, dan?

Dit is wat God doet. Hij zwijgt en redt de wereld. Hij weet dat jij Hem nodig hebt, als je redder. Hij weet dat mensen Hem uitlachen, omdat Hij het niet eens zelf lijkt te redden. Dit is wat God doet. Hij zwijgt en redt de wereld.

Wat gebeurt hier? Op Goede Vrijdag koos God er voor om niet langer als buitenstaander beschouwd te kunnen worden. Op Goede Vrijdag is God een 'binnenstaander' geworden. Het was niet zijn schuld dat wij zijn aanwezigheid niet meer vanzelf herkennen en ervaren. God heeft niet ons de rug toegekeerd, het zit in ons om God de rug toe te keren. Wat doet God? Hij laat het toe – en is juist zo jouw redder. Wat gebeurt er dan? Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren onder woorden brengen. Één van de manieren is deze: als God bereid is om zich te laten geselen, bespotten, vermoorden – dan is het werkelijk waar, waar Jesaja van droomde: 'Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam.' Stel je voor dat je een God dient, die zich niet heeft laten kruisigen. Dan kun je altijd denken: 'Hij ziet mij niet, Hij kent mij niet, Hij weet niet wat ik meemaak.' Maar jij, als je in Jezus gelooft, als jij diep in de put omhoog kijkt en Hem vraagt: 'Waar bent U nu?' – dan hoor je opeens zijn stem onder je: 'Hier ben Ik, Ik draag je.' Zelfs als je sterft: Hij is daar geweest, Hij heeft dat gedaan.

Wat gebeurt hier? Op Goede Vrijdag koos God er voor om het kwaad te verslaan met het goede. Natuurlijk had Hij het in zijn almacht om die hele zieke wereld van Romeinse terreur en Joodse haat tegen Hem met één [...] vingerknip in het niets te laten oplossen. God jongleert met melkwegstelsels, Hij hoeft maar te blazen, pfft, en de wereld is schoon. Maar wat doet God? God zwijgt en redt de wereld. Hij laat zich niet uitdagen tot terugslaan. Hij verslaat het kwade met het goede. En het kan goed zijn, dat Hij dat vandaag nog steeds doet. Wat betekent dat? Jij kijkt om je heen in de wereld en je schrikt je rot van de terreur en van de vluchtelingen en van de natuurrampen en je denkt: 'God, als U niet ingrijpt, waar bent U dan?' Als je nou een God zou volgen, die zich niet had laten kruisigen, dan bleef dat een open vraag. Maar als je in Jezus gelooft, dan weet je: als Hij dat voor ons overheeft, dan kan niets ons scheiden van de liefde van God, in Hem. En eenmaal zullen wij het zien.

Maar misschien mag God jou dan ook een vraag stellen. Als Hij alles wat jij te dragen krijgt zelf heeft gedragen, als Hij ons op Goede Vrijdag de kracht van zijn liefde heeft laten zien, waar ben jij dan? Ik heb al gezegd dat je als gelovige werkelijk alle vragen aan God mag stellen, die je wilt. Geloof me, Hij is het soort Vader dat alle vragen aankan. Want als je Hem vragen stelt, dan keer je Hem niet de rug toe, maar dan kijk je Hem aan. Maar kijk Hem dan aan, kijk Hem in de ogen, Jezus die zwijgt en de wereld redt, en lees in zijn ogen het antwoord, 'Hier ben Ik,' en zijn vraag aan jou: 'Waar ben jij?' Ik zal je eerlijk zeggen: ik weet niet altijd waar ik ben. Maar één ding weet ik zeker: ik ben nergens zonder Hem.

Amen.