

Rinze Ijbema - Jakobus 1, 27

Wat voor kerk zijn wij eigenlijk? Wij zijn de Oosterkerk, natuurlijk, maar als we onszelf moesten omschrijven, waar denk je dan aan? Het is goed om af en toe in de spiegel te kijken en soms doen we dat ook expres. Zoals op het moment dat we op zoek gingen naar een nieuwe dominee. Toen hebben we een gemeenteprofiel gemaakt. Dit is wie we zijn. En we doen het ook als we één keer in de zoveel jaar het basisvisie document herschrijven. Dan zegt de kerkraad hardop: wanneer we in de spiegel kijken, is dit wat we zien wie we zijn. En vandaag, nu er nieuwe pastorale bezoekers, diakenen en ouderlingen hun werk beginnen, is het goed om het nog eens te nemen. Wij zijn een kerk die je in drie trefwoorden kunt samenvatten. Wij zijn een kerk van mensen, een kerk van kringen en een kerk in de Oosterparkwijk. Mensen, kringen, 'Oosterpark.'

Volgens mij zijn we de enige kerk die z'n visie begint met mensen en niet met God. Nu gaan er in Groningen-Oost wel vaker dingen net even anders, maar is dit niet te gek? Kan dit wel? Ja, tenminste, als je de Bijbel volgt, dan kan dat wel, dat je met mensen begint. Want de Bijbel zegt zelf: 'het Woord (en dat is God de Zoon, de Heer Jezus) is mens geworden.' Het hoogtepunt van Gods omgang met ons was dat Hij mens is geworden. Als Hij ons zo serieus neemt, dan mogen wij elkaar en ons zelf ook heel serieus nemen. En als die tekst uit Johannes 1 je niet overtuigt, dan heb je er hier in Jakobus 1 nog eentje, vers 27: 'Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.' Jij wil God dienen? Ga mensen helpen.

Nu moet je wel uitkijken dat je geen verkeerde tegenstelling maakt. Bij voorbeeld dat je denkt dat Jakobus zich natuurlijk verzet tegen de Joodse godsdienst met de tempel en de rituelen en de feesten en dat Jakobus nu Jezus bij ons is geweest zegt dat het allemaal fout was en dat we nu maar eens op arme mensen moeten gaan letten. Maar dat is niet wat Jakobus zegt. Jakobus zegt dat dit altijd de kern van echte vroomheid is geweest, dat je op die wezen en weduwen let en op iedereen om je heen die in de knel is geraakt. Jakobus zegt dat het de hele tijd door Gods bedoeling is geweest om in de knel geraakte mensen vrij te maken. En dankzij Jezus gaat dat nu gebeuren. Daar is God momenteel mee bezig. Zegt Jakobus. En dus: nu jij nog.

En zo moet je ook vandaag geen tegenstelling maken tussen bij voorbeeld naar de kerk gaan en bidden en Bijbellezen aan de ene kant en bij voorbeeld arme mensen helpen aan de andere kant, of tussen het pastorale werk in de gemeente en het diakonale. Bij Jakobus en bij God hoort het

allemaal bij elkaar. Jij bent pas mens als je contact met God houdt. Jij bent pas mens als je goed bent voor mensen om je heen. Hoe dichter je bij God bent, hoe beter je bent voor je naaste. Hoe beter je bent voor je naaste, hoe dichter je bij God bent. Het hoort allemaal bij elkaar. Jij bent één mens, jij hebt één leven. Maak van jezelf geen hokjesmens. Zoals Jakobus zegt: 'blijf onberispelijk.' Dat is een woord dat ze toen voor offerdieren gebruikten. Die moesten zuiver zijn en dieren uit één stuk. Jakobus zegt in feite: al die offers van vroeger waren een symbool van wat wij moeten zijn. Heel ons leven één gaaf offer voor de Heer. Hoe? Door tegen de wereld in te gaan en dus weduwen en wezen bij te staan in hun nood.

Want inderdaad: Gods Zoon is mens geworden. Hij staat ons bij in onze nood. Hij maakt een eind aan onze nood. En nee, dat zie je nu nog niet altijd. Waarom niet? Het kan goed zijn dat Hij daar redenen voor heeft, die Hij alleen zelf weet. Het is ook zo, dat Hij ons en anderen nog de tijd gunt om bij Hem thuis te komen, voordat Hij komt om alles recht te zetten. Maar Hij wil jou vandaag opnieuw duidelijk maken dat dit zijn programma is: weduwen, wezen en andere mensen bijstaan in hun nood en van je eigen leven één onberispelijk offer maken. Dat laat Hij jou vandaag proeven aan het Avondmaal. Het belangrijkste ritueel van onze godsdienst: samen eten en de liefde van God proeven.

En dat programma van Jezus en van Jakobus is ook het programma van ons en onze kerk. En vandaag, na het Avondmaal, staat hier voor in de kerk een aantal mensen klaar om zich daar voor in te zetten. Voor verdrukten en eenzamen, voor iedereen die z'n leven ook zo'n gaaf offer voor de Heer mag worden. De een gaat dat als pastorale bezoeker doen, de ander als diaken of als ouderling. Daar hoor je straks in het formulier nog wel meer over. Maar eerst mogen zij ook het Avondmaal vieren. En ik hoop dat zij en wij allemaal erdoor bemoedigd worden. Hier mag jij proeven dat God je bijstaat in je nood, dat Jezus' volmaakte offer jou heeft gered. En zo mag jij zijn dienaar zijn en aan anderen doorgeven wat jij hebt ontvangen.

Amen.

1. 'Mensen,' 'kringen,' 'Oosterpark'- welk trefwoord spreekt jou het meest aan? Waarom?
2. God dienen of mensen helpen: vind je het een tegenstelling? Waarom wel/niet?
3. Jakobus wil dat je weduwen en wezen helpt, omdat die heel vaak steun nodig hadden. Wie ga jij deze week steunen? Hoe ga je dat doen?