

Jan Willem Roosenbrand - Jeugddienst 29 maart 2015

Jesaja 40:1-11 en 40: 30-31

Dia 1

Ik droom vaak dat ik vliegen kan. Heerlijk. Boven alles uit.

De bijbel geeft je vleugels.

Overzicht. Er tussen uit knippen als het benauwd wordt en alles rustig vanboven bekijken. Het grotere geheel.

Vliegen is overzicht.

Dia 2

Je staat voor de Oosterkerk.

Dia 3

en vliegt naar boven.

Wie op de Heer vertrouwen zijn zo sterk als een krachtige adelaar die vertrouwt op zijn krachtige vleugels.

Dia 4

De Heer geeft je die vleugels. Hij is dat paar vleugels.

De kunst is Hem te zien, hem te vertrouwen, hem op te merken.

Waar is hij? Vers 27.

De achtergrond van de veel bijbelverhalen is dat mensen helemaal vastgelopen zijn. Gedumpte in een ander land. Ballingschap. Deportatie. God is ver weg, alleen een verhaal van vroeger.

Dia 5

Troost mijn volk, 40:1. Nee, anders dan je ervaring zegt, is God er. Zo heet hij, zo is hij. Hoe merk je dat?

Hij stuurt mensen voor zich uit die je mogen troosten, moed inspreken, vleugels aanbieden.

Allemaal stemmen in Jesaja 40.

Dia 6

Denk er een s over na dat God daar achter zit dat hij mensen om je heen zet die je troosten, die je bemoedigen. Die je opvoeden, die FM regelen, die een preek houden.

Romeinen 10.

God zoekt contact met jou. Via jou weer met anderen.

Hij is Schepper, hoog boven alles.
Hij is Redder, de je uit vastgelopen situaties haalt.
Hij is Trooster die moed inspreekt.

Van het verloren paradijs werkt hij toe naar het nieuwe paradijs, een nieuwe wereld.

Dia 7

Hij moedigt je aan. Hij deelt zijn onvermoeibare kracht met jou.

Hij wordt nooit moe. Hij geeft niet op, hoe lang het nu al duurt.
Hij zorgt dat jij nooit moe wordt.

Dia 8

Tussendoor:

Voorbeeld van hoe het werkt in het leven van een van jullie, voor te lezen door Willianne.

Dia 9

Lees je bijbel bid elke dag.
Doen!
Luister naar die stemmen.

Hoe kun je met de bijbel bezig blijven?

- grote lijn, verhaal van God en mensen, van schepping via Christus naar nieuwe wereld.
- o Samenhang in de bijbel. Jesaja 500 voor Christus komt terug in Marcus 1:2-4. Hij maakt de weg vrij voor Jezus. Het goede nieuws. God bij de mensen. 1 Petrus 1:24-25. Het wordt jullie nu verteld!

o

Dia 10

o

- o Pak jezelf aan. stel je zelf open en sluit je niet af door slordigheid en drukte.
- o Maak afspraken met elkaar, via een app groepje, via een appje met een bijbeltekst, leg je bijbel bij je pyjama, ga naar FM, ga naar de kerk.
- o Gebruik verschillende vertalingen.

Dia 11

Ballon straks: denk vast na over een tekst. Laat die bijbeltekst op jezelf en anderen afkomen als een cadeautje van boven!

Dia 12

Proef een tekst, leer hem uit je hoofd en geef hem door aan anderen.

De bijbel geeft je vleugels.

God spreekt, hij haalt je uit de sleur en tilt je boven je problemen uit.
Luister!