

Rinze Ijbema - 1 Petrus 4, 11

[1] [Buiging] Ik mag wel beginnen met voor jullie te buigen.

[2] Petrus zegt tegen jullie: 'Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.' Dat zijn op zich al deftige woorden, maar dat is niet de reden dat ik voor jullie buig. Want Petrus heeft het tegen jullie, maar even eerder heeft hij al gezegd wie jullie zijn. Ik haal dat even naar voren: **[3]** 'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworpen heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.' Ben je er nog? Jullie generatie, zegt de Geest tegen die mensen toen en tegen jullie vandaag, is uitgekozen om natie van koningen en priesters te zijn. Vandaar mijn buiging.

Ik wil dat je begrijpt wat Petrus hier tegen je zegt. Ik snap dat het vreemde woorden voor je kunnen zijn, maar dan moet je nu even je best doen. Wat is de overeenkomst tussen een koning en een priester? Ze hebben allebei bloed aan hun handen. **[4]** Wat is het verschil? De koning heeft bloed aan zijn handen, van de vijanden die hij heeft moeten verslaan. De priester heeft bloed aan zijn handen van de offers, die hij voor de zonden van de mensen moest brengen. Vanwege dat enorme verschil, vechten tegenover verzoenen, was in het volk Israël altijd de koning een ander dan de priester. Zeg maar: Mozes naast Aäron, David naast Abjatar. Als je een land hebt met een leger, is het beter kerk en politiek uit elkaar te houden. Maar het was niet Gods ideaal, niet zijn droom.

Want wat was Gods ideaal? **[5]** Heel gek: een koning, met alleen zijn eigen bloed aan zijn handen. Wat was Gods ideaal? Een priester, die zelf het offerlam zou zijn. Onze Heer Jezus Christus. Hij is de enige echte ideale koning van God, en hij heeft nooit een trekker overgehaald, nooit een zwaard gepakt. Vergis je niet, zonder wapens is Hij toch sterker dan alle andere machthebbers. Maar Hij moest winnen, door te willen verliezen. Hij liet uit liefde voor God en voor jou alles los, en dat bleek de enige manier om alles te winnen, om terecht Koning van de wereld te kunnen zijn. En Hij is de enige echte ideale priester voor God. Nee, Hij heeft nooit een dier geslacht en voor Hem is nooit een zondoffer gebracht. Maar Hij heeft zichzelf aan God en aan jou gegeven, een offer voor jou zonden.

En nu wil God geen koningen meer, met bloed aan hun handen van vijanden die ze gedood hebben. Want: de overwinning is behaald, door onze Heer Jezus. En God wil geen priesters meer, met bloed aan hun handen van allemaal offerdieren. Want: het laatste offer is volbracht, door onze Heer Jezus. Nu wil God dat iedereen in zijn volk koning is en priester, ieder op z'n eigen plaats. Als koning geef jij dus Gods zegen door op de aarde; als priester geef jij de nood van de wereld door aan God. En (ook) jullie generatie is uitgekozen om zo'n volk te zijn, een natie van koning-priesters of priester-koningen. Vandaar mijn buiging.

[6] Petrus zegt tegen jullie: 'Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.' Wat je nu snapt is dat Petrus je aanspreekt als die nieuwe volk van God. Het thema is vandaag: ben je connected of disconnected? Heb je verbinding of heb je die niet? En die verbinding is met God en met zijn volk. En het is gewoon zo: één van de hoofdmanieren waarop God contact houdt met jou en waarop jij contact kunt houden met God, is door de mensen van God, door het volk van God, de gemeente waar je bij hoort. God is je energieleverancier, de kracht van de Geest, de kerk is een (een!) stopcontact, ben jij verbonden? God is je provider, de kerk is je router, hoe goed is jouw verbinding?

Die verbinding gaat natuurlijk twee kanten op: wat ontvang je, en wat zend je uit. **[7]** Eerst: wat ontvang je? Petrus zei: 'Het einde van alle dingen is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.' Dat betekent: Gods grote revolutie is begonnen. Christus heeft de dood verslagen. Gods nieuwe wereld gaat beginnen, gegarandeerd. Zorg dat je je antennes op God gericht houdt, door goed te kijken naar wat er in de wereld gebeurt en wat er in je eigen hart omgaat, en dan God te zoeken in je gebed. En dan: **[8]** 'Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.' En dat gaat dus over wat je mag ontvangen, als je verbonden bent met Gods mensen. **[9]** Liefde en gastvrijheid.

Eerst die liefde. Jij mag van de kerkmensen om je heen verwachten dat ze je innig liefhebben. Dus met woorden en met daden, in wat ze voor je bidden, in wat ze voor je doen, in hoe ze met je omgaan. Ik denk dat je daar wat van merkt, bij voorbeeld als je kijkt naar je groepsleiders bij FM. Geloof me, die mensen geven echt om je. En ik hoop dat je meer mensen uit de kerk kunt noemen, van wie je weet dat ze om je geven. Zeg, en voordat je denkt dat de dominee nu wel erg op een roze wolk gaat zitten, dat is niet zo. Ik snap precies wat Petrus bedoelt als hij zegt: 'Liefde bedekt tal van zonden.' Dan bedoelt hij dat dat nodig is, hier, in de kerk. Er zijn zonden en daar moet je iets mee.

Vroeger bracht je dan een offer, vandaag vraag je elkaar om vergeving. En liefde vergeeft. En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Niks roze wolk. Hard werk. Maar we doen het. Want dit ontvang je, als je verbonden bent met de kerk: liefde.

En gastvrijheid. Wat ontvang je als je connected bent? Gastvrijheid. Grappig, dat er opnieuw meteen ruimte is voor eerlijkheid. Petrus wil dat een gemeente gastvrij is – zonder te klagen. Dat zou hij niet zeggen, als er niet geklaagd werd. Dus opnieuw: niks roze wolk. Hard werk. Zodat iedereen voelt dat 'ie welkom is. En veilig is, zoals die krabbetjes van De Lijn. Nou, dan is de vraag natuurlijk, of jij het gevoel hebt dat je welkom bent. Of jij het gevoel hebt dat je veilig bent. Dat je niet het gevoel hebt dat je niet gezien wordt, of het gevoel dat je niet gezien wilt worden. En als je je nou niet verbonden voelt, kaart dat aan bij iemand die je dan toch vertrouwd. De leider van je groep, mensen uit de kring, Wytze of Yvonne, de mensen van FlowerCare, een ouderling, een dominee. Wat jij wil. En misschien wil je daar in je eigen omgeving ook op letten. Is iedereen online? Je geeft om elkaar, dus wil je dat ze zich welkom voelen en meedoen.

[10] En eigenlijk maak ik dan al de stap van 'wat ontvang je als je connected bent?' naar 'wat geef je als je connected bent?' **[11]** Petrus zegt het zo: 'Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.' En het is dat ik al voor jullie gebogen heb, anders zou ik het nu moeten doen. Jullie zijn dus allemaal ontvangers van een gave van God. Zodra je door de Geest met God verbonden bent, begint het te stromen, en niet met enen en nullen, bits en bytes, maar à la Sinterklaas en de Kerstman: pak maar aan, pak maar uit.

Oké, ik heb even op een rijtje gezet welke gaven van God de Bijbel dan allemaal noemt, en ik heb me maar beperkt tot het Nieuwe Testament. Komt 'ie: de gaven van...

[12] aandacht/begrip
 blijmoedigheid
 creativiteit/artisticiteit
 didactische gaven
 eenvoud/integriteit
 gastvrijheid
 gave van genezing
 gave van het woord
 gebedsgaven
 geestelijk leidinggeven

geloof
gelovige zelfovergave
gemeenschapsbesef
gewilligheid
hartelijkheid
hulpvaardigheid
invoelvermogen
kennis
lankmoedigheid
leiding geven
mensenkennis
nederigheid
onderscheiden van de geesten
onderscheidingsvermogen
ontferming
profetie
(vertolking van) tongentaal
vriendelijkheid
vrijgevigheid/mededeelzaamheid
vrijmoedigheid
wijsheid
Ben je er nog?

We laten even een paar mensen aan het woord, die in de afgelopen zomer hun talenten hebben in gezet, eerst Rick en Ruben, die ver weg zijn geweest.

En dan Eefke en ook Allard van Oosterlicht.

[13] God geeft jou en iedereen in de gemeente gaven, talenten. De vraag is niet of God jou ook een talent gegeven heeft, de vraag is welke talenten Hij jou heeft gegeven. Nu kan het goed zijn dat jij niet direct weet waar jouw gaven liggen. Dat is leuk, we doen bij de belijdeniscatechisatie altijd een gaventest, om te kijken of jij dat voor jezelf wat helderder kunt krijgen. Maar los daarvan, hoe ontdek jij je talenten? Twee tips. Tip 1: probeer het gewoon uit. Dit is de reden waarom God heeft bedacht dat mensen eerst jong zijn en dan volwassen worden, dat je als je jong bent zonder grote verantwoordelijkheden en zonder grote gevolgen kunt uitproberen wie je bent en wat bij jou past. Gewoon doen, gewoon uitproberen. Tip 2: blijf open. Vraag het een willekeurige volwassene, 10

tegen 1 dat ze je kunnen vertellen van dat je pas gaandeweg, in je leven, kunt ontdekken wie je bent en wat je kunt. Zo werkt het gewoon. Zo werkt God gewoon.

Maar doe het wel, oké? Jezelf inzetten. Ook als het moeite kost ('zonder te klagen'). Jij mag van God in de gemeenschap ontvangen: liefde en gastvrijheid. Maar dan mag je ook teruggeven, uitdelen, zelf zorgen voor verbondenheid. Aandacht geven aan wie eruit ligt. Verbinding zoeken naar mensen binnen de gemeente en trouwens ook daar buiten. De verbinding met God is een open verbinding: iedereen mag aanhaken. En dit is het leuke. Kijk, als teveel mensen teveel data door één router persen, dan loopt het vast. Als teveel mensen tegelijk teveel data langs een provider persen, gaat die op zwart. Bij dit netwerk is dat anders. Hoe meer mensen aanhaken, hoe meer wij onderling liefde kunnen geven en ontvangen. Hoe meer liefde er gedeeld wordt, hoe sterker de verbinding met God wordt. En zo werkt het met alle talenten die God geeft. Ze slijten niet als je ze gebruikt; ze worden alleen maar sterker.

Amen.