

Jan Willem Roosenbrand - Oosterkerk - Pinkstermiddag - 24 mei 2015

Welkom

Opwekking 640

GK 105: 1 2 3 4 5

Opwekking 334

Gebed

Lezing 1 Korintiërs 12:1-13

Preek vers 13

Opw 343

Gez 105: 6 7 8 9

Als geloofsbelijdenis: GK 106

Gebed

Zegen: Opw 602

Leek

Votum

Groet

Amen

Gez 102B:1

Gebed

Lezing 1 Kor 12:1-13

Gez 119: 1 2

Preek over 1 Kor 12:13

LvK 477

Geloofsbelijdenis

Psaalm 87 (Grunnigers) zie hieronder

Gebed

Collecte

Gez 105: 1 2 3 9

Zegen

Amen.

Dia 1

Opwekking festival als extra boost.

Ben je vol van de Heilige Geest?

Verlangen naar de doop met de Heilige Geest.

Mooie ervaringen van extra toewijding, energie, enthousiasme.

Dia 2

Jammer dat de doop met de Heilige Geest in een schema geperst is: na redding komt een tweede fase waarin je gedoopt moet worden met de Heilige Geest en in tongen gaat spreken als teken van vervulling en toerusting.

Helaas en onbedoeld tweedeling.

Dia 3

1 Kor 12:13 lijkt erover te gaan maar gaat er meten tegenin.

Allen, 1 lichaam. Heel de gemeente.

In Korinte waren 'geestelijke' mensen die zichzelf hoger inschatten dan de rest.

Dat is de omgekeerde wereld van de Geest.

Geest zet je zelf uit je eigen middelpunt en zet Christus in het midden en daardoor de ander. De opbouw van de kerk.

Dia 4

Dus het gaat over allen, kennelijk kan Paulus terug grijpen op een gedeelde ervaring.

Roept vers 13 herkenning op bij ons allen?

De beeldtaal is rijk, dopen, onderdompelen, doordrenken, gieten.

Dit is kennelijk het normale patroon.

Bij ons ook?

Pinksteren als belofte om God aan te roepen en om hem aan te houden.

Dia 5

Samen.

Minderwaardigheidsgevoelens en je zelf beter voelen dan de rest.

Aan welke kant zit jij?

Minderwaardig: kan ook teruggaan op overdreven en eenzijdig beeld van Heilige Geest.

Als alleen heel bijzonder en uitbundig en buitengewoon.

Vers 3 geeft de kern: Jezus is Heer. Hij is de spil, ik wil me laten vormen door Hem. De doopbelijdenis van elke christen.

Werk van de Geest. Spotlight op Christus.

Rustige ontwikkeling van de vrucht van de Geest.

Jezelf beter voelen dan de ander.

Absurd, het lichaam is Christus, de gekruisigde. De onaanzienlijkste leden zijn de belangrijkste leden.

Hoe kun je er een ander mee dienen zonder hem klem te zetten?

Samen vol verwachting van de Geest die uitgestort is en wordt.