

Jan Willem Roosenbrand - 21 juni 2015 - Johannes 1:12-13 - God wil altijd je vader zijn.

Dia 1

Vaderdag.

Blij met je vader?

Blij met je kinderen?

Gefeliciteerd.

Alle vaderschap is afgeleid van Gods vaderschap en geeft je een voorproefje en een glimp van zijn vaderschap voor jou.

Dia 2

DNA onbekend was een NCRV programma met 1.4 miljoen kijkers.

Is hij wel echt mijn vader?

Fundamentele onzekerheid.

Houdt hij echt van mij?

DNA proef geeft uitslag.

Draag ik zijn DNA?

Dia 3

Heerlijk als je hier geen problemen over kent, je vader is gewoon je vader, je kind is gewoon je kind, punt.

Maar niet voor iedereen is het zo overzichtelijk.

Er is handel in vaderschapstesten. Voor een paar honderd euro heb je zo'n test in huis.

Wanneer een DNA vaderschapstest uitvoeren?

De vaderschapstest kan aangevraagd worden om verschillende redenen:

- Omdat een vader graag wil weten of hij daadwerkelijk de biologische vader van zijn kind is. Is zijn vrouw niet vreemdgegaan?
- Omdat een kind wil weten wie zijn biologische vader wel of niet is
- Omdat een man wil bewijzen dat hij de vader is van een kind is (bijvoorbeeld in verband met gezinshereniging bij vluchtelingen)
- Omdat een man wil bewijzen dat hij niet de vader is van een kind (bijvoorbeeld in

geval van alimentatieplicht; wat een verdriet als ouders die scheiden hier ruzie over maken)

Geweldige methode, die tot 99,99% zekerheid kan geven.

Dia 4

Kun je die zekerheid ook bereiken over of God jouw vader is?

Weet jij het zeker? Of twijfel je erover? Vind je het vanzelfsprekend? Of verlang je ernaar?

(Bij misbruik en mishandeling kan je vaderbeeld kapot gemaakt zijn. Geef het de tijd en kies voorlopig maar andere beelden om God te ervaren.)

Dia 5

God heeft geen DNA, dat hoort bij schepselen.

Maar als hij het had, zou alleen Christus een 100% DNA match hebben met God de Vader.

Vers 18. Vers 1.

Johannes maakt onderscheid tussen Zoon (alleen Jezus) en kinderen (via Jezus).

Dia 6

Via de Zoon kun je kind van God worden!

Je bent het niet automatisch, het is nooit aangeboren.

We zijn weggelopen kinderen die God op afstand willen houden.

De meeste mensen willen Christus niet. Vers 10 en 11.

*Als je rozen uitdeelt zul je merken dat niet iedereen er open voor staat.*

Vgl de tekst op de kaartjes van de uit te delen rozen: God wil ook jou Vader zijn.

Niet: God is ook jouw Vader. Of: Jij bent Gods kind. Dat is namelijk niet automatisch zo, daar moet je zuinig op zijn. Je mag het worden via Christus.

Maar als hem wel aanvaardt, ontvangt, word je wel echt kind van God, het is er niet minder echt om!

Paulus gebruikt de term adoptie hiervoor.

Dia 7

Als je hem ontvangt, binnenlaat in je leven, als je in zijn naam gelooft (zijn geheim, hij is de Zoon, Woord, Licht, Leven).

Dia 8

Juist tegen de achtergrond dat je het niet automatisch bent, dat veel mensen het afwijzen, dat je een minderheid bent, besef je

- het voorrecht

- het is volkomen genade.

Niet uit geboorte, niet van huis uit, niet erfelijk bepaald (vers 13, tegen de achtergrond van de Joodse vanzelfsprekendheid in Johannes' eigen tijd).

- Het is een wonder.

Je hoeft er niet voor te scoren, geen hoge opleiding af te maken.

Een verwekking en zwangerschap en geboorte is al een prachtig wonder, maar dit is nog wonderlijker: dit is rechtstreeks Gods eigen werk. Het wonder van de Geest van God en de wedergeboorte.

- Tegelijk ook het recht; je mag er op rekenen, het ligt juridisch vast. Je mag God eraan houden. Laat je niet langer wijsmaken dat je het niet waard bent, dat je een looser bent. Je bent een kind van God!

Dia 9

Hij is je Vader.

Vaderschap is in alle tijden weer verschillend.

Een paar elementen komen steeds terug:

- Een vader bevestigt je in je kunnen, in je zijn, door zijn trots op je.
- Een vader daagt je uit, om op eigen benen te staan, om je karakter te vormen, om koers te houden.
- Een vader zorgt voor je, geeft te eten, en heeft een erfenis voor je.

Zo mag jij kind van God zijn. Zo gaat God met jou om.

Dia 10

Hoe was je vaderdag?

Gefeliciteerd als het goed zit!

Daarin een glimp van hoe mooi het is als God je vader is.

Als het scheef zit, hoop ik dat het besef dat God je vader wil zijn, je helpt om onder alle onzekerheid en onrust in je leven, de basis te vinden van zijn eeuwigen volmaakte Vaderschap.