

Jan Willem Roosenbrand - Jeugddienst 29 juni 2014 - afscheid Jan Jaap en Esther Bouwman

Johannes 21:19b

Volg je het voetballen?

Niks aan.
Ja helemaal
Zo'n beetje.

Via anderen enthousiast worden.
Aangestoken worden.
Samen is het leuker dan in je eentje.

Volg je Jezus?
Niks aan
Ja helemaal
Zo'n beetje.

Via anderen enthousiast worden.
Aangestoken worden.
Samen is het leuker dan in je eentje.

FM, de methode en de inhoud.

JJ en E, een voorbeeld.
Je ouders? Vrienden? Jeugdleiders?

Wat is Jezus volgen?

1. Veel van hem houden. Hem kennen, in hem geïnteresseerd raken. Hij die van jou houdt ondanks alles. Al verloochen je hem drie keer, al bijt je drie keer van je af.
2. Goed zorgen voor de anderen die bij Jezus horen. Zoals JJ en E deden, en W&W gaan doen. In God geloven en niet meedoen in de kerk en verantwoordelijkheid op je nemen, kan niet zonder elkaar. We zijn allemaal herder en schaap. Wees er voor een ander en laat een ander toe in jouw leven.

Wat heb je geleerd?
Ik wil hem volgen.

1. veel van hem houden
2. je verantwoordelijkheid op je nemen in de kerk
3. je toevertrouwen aan Hem, wat er ook gebeurt, vers 19. : hij is voorgegaan, ook in die problemen.

Volg hem.