

Jan Willem Roosenbrand - Oosterkerk - 27 april 2014 - 1 Korintiërs 15:58

Welkom

Thema: vrijwilligers gezocht, voor het werk van de Heer.

Onze hulp is in de naam van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ik mag jullie begroeten met genade en met vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

Amen

Gez 145

Samenvatting van de wet, Filippenzen 2:5-14

Gez 157

Laten we onze schuld voor God belijden en vragen om zijn Geest, de Geest van Jezus Christus.

Laten we ook voorbede doen voor elkaar.

* Jarige kinderen

* Geboren Lizzy Nelleke Jansen (Erwin en Noortje Jansen Zwarteveen, Bataviastraat)

* Overleden broer van Jannie de Jong, 70 jaar oud.

* Goed geslaagde blindedarmoperatie Klaas Nanninga

* Verjaardag van onze koning

Grote God, U hebt geweldige plannen met deze wereld, de komst van uw koninkrijk, op aarde zoals in de hemel.

We maken het begin ervan mee, nu we U aanbidden, nu we van U horen dat we elkaar moeten liefhebben, en we danken u voor alle liefde die we ontvangen en die we mogen geven.

Tegelijk gaan uw plannen al onze vorderingen ver voorbij.

We schieten te kort in het respecteren van elkaar. In het waarderen van elkaars gaven, in het geduld met de ander, in de zorgvuldige omgang met de ander, in inzet voor het werk van de Heer, in hoop op de opstanding en de komst van het Koninkrijk. Vergeef ons. We maken fouten in de kerk, op alle niveaus, persoonlijk, als commissies, als DB en PR en KR, als groepen en kringen, in onze functie en privé. In onze gesprekken en onze mailtjes. Er is frustratie en we geven reden tot frustratie. We doen ons best en dan nog kan het fout gaan en soms, Heer, doen we ook niet ons best, maar laten we onszelf gelden in plaats van dat we de ander willen dienen.

Vernieuw ons, train ons, motiveer ons. Ook vanmorgen.

Dank U dat we voor elkaar mogen bidden.

We bidden voor Jannie de Jong, nu zo kort na het overlijden van haar man Klaas ook haar broer is overleden. Laat haar niet alleen, zorg voor haar en troost haar met de hoop van het herstel van alles in uw koninkrijk dat komt.

We danken u dat de blindedarmoperatie van Klaas Nanninga goed gelukt is, zegen het verdere herstel, zegen hem met zijn vrouw Anneke samen en ook op hun plek in onze gemeente.

Dankuwel voor de geboorte van een nieuw mensenkind, Lizzy Nelleke Jansen, bij Erwin en Noortje. Nieuw leven komt van U, nieuwe hoop. Dankuwel. Geef herstel aan de moeder, laat uw nabijheid merken en geef houvast aan U, de God van het leven!

We danken u en bidden u voor de kinderen die jarig geweest zijn

...

...

We danken u voor onze koning en zijn verjaardag. We danken u voor alle feesten gisteren en eergisteren in ons land. Zegen Willem Alexander en zijn gezin, en laten ze een zegen mogen zijn en blijven voor ons land.

Zegen onze samenleving, zegen alle moslims in ons midden, ook de Marokkanen die zo vaak negatief in de publiciteit komen. Zegen de imams in ons land en daarbuiten en laten zij de vrede en niet de haat mogen bevorderen.

Zegen onze wereld, met alle spanningen van oorlogen in Ukraine / Rusland, geef vrede waar conflicten hardnekkig zijn, in Syrië, en heel het Midden Oosten, geef vrede aan uw oude volk Israël daar en overal in de wereld.

Geef vrede Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Maak ons een levend teken, uw vrede wint de strijd.

In Jezus' naam, amen.

Lezing 1 Kor 15:50-58 door Mirjam Weening

Preek over vers 58

Ps 127: 1 2

Laten we nu als voorbereiding op de gemeentebijeenkomst straks meteen na afloop van de kerkdienst het gebed bidden van de voorganger van de huidige Paus, het gebed van Franciscus van Assisi

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,

laat mij vergeven wie mij beledigde,

laat mij verzoenen wie in onmin leven,

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,

niet bemind te worden, maar te beminnen.

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt

door te verliezen, dat men vindt

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Meteen na afloop van de kerkdienst kunt u een kop koffie of thee pakken en daarmee in de zaal tegenover de keuken gaan zitten.

Er zijn trouwens ook een paar meiden die graag op jullie kinderen passen, op het schoolplein of in de crèche.

Na afloop van de kerkdienst zingen we nog het Wilhelmus, vers 1 en 6.

Maar nu eerst de collecte, en het zingen van Gez 64, waarmee wel elkaar de wereld in sturen om daar in de kracht van Geest van Jezus mee te werken met de Heer.

Gez 64

Zegen

Amen

(Wilhelmus)

Winsum

Votum

Groet

Amen

Gez 145

Gebed

Lezing 1 Kor 15:50-58

Ps 127: 1 2

Preek over vers 58

Gez 110:1-3

Geloofsbelijdenis

Gez 110: 4 5

Gebed

Collecte

Gez 64

Zegen

Amen

Dia 1

De kerk zoekt vrijwilligers.

De kerk is voor het allergrootste deel een vrijwilligersorganisatie, altijd al geweest en dat zal altijd zo blijven.

Er zijn altijd vacatures. Mensen komen en gaan. Soms omdat ze hun periode met plezier hebben volgemaakt, soms door verhuizing, of ziekte, soms omdat het toch niet is wat ze gedacht hadden, soms ook omdat het allemaal niet zo lekker loopt en er conflicten zijn.

De kerk zoekt vrijwilligers en zal dat blijven doen.

Een van die vrijwilligers van het eerste uur schrijft een brief aan een kerk in Korinte waar van alles aan de hand is. Een kerk met grote gaven van de Geest en tegelijk een kerk met enorme conflicten en partijvorming. Kortom een kerk van mensen, die tegelijk kerk is van de Heer.

Deze onbetaalde vrijwilliger van het eerste uur Paulus sluit zijn prachtige hoofdstuk over de opstanding van Christus af met de oproep aan alle broeders en zusters om allemaal zich volledig in te zetten voor het werk van de Heer.

Een oproep dus aan ons allemaal. Volledige inzet gevraagd.

Dia 2

Voor wat?

Voor het werk van de Heer.

Wat is dat eigenlijk?

Gaat het om de inzet van je gaven in de opbouw van de kerk?

De gave van bestuur, van behulpzaamheid, de gave van profetie, van inzicht in de bijbel?

De gave om de handen uit de mouwen te steken?

Ja, daar gaat het om.

Maar daar gaat het niet alleen om. Het gaat om je hele leven. Niet alleen het vrijwilligerswerk in de kerk, maar ook je baan, ook de inzet voor je huwelijk, de zorg voor je kinderen, ook je inzet voor een sportvereniging of voor de ziekenomroep, of jouw inzet voor het doorzetten in je moeizaam verlopende therapie.

Ga maar na. Dit hele hoofdstuk gaat over de opstanding. Niet over het leven na dit leven, maar over het herstel van dit leven. Het gaat om je lichaam.

In dit hoofdstuk gaat het over de eerste en tweede Adam.

De dood is er gekomen door een mens, de opstanding en het herstel van deze schepping komt er ook door een mens.

Het gaat over schepping en herschepping.

Over leven en dood en nieuw leven op een nieuwe aarde.

Om een dikke streep te zetten onder dit verhaal over onze toekomst (niet als onlichamelijke wezens in een hemel ver weg maar als mensen met een nieuw lichaam in een herstellende schepping na de opstanding van de doden), om hier een dikke streep onder te zetten, zegt Paulus in dit laatste vers: Kortom, om een lang verhaal kort te maken: geliefde broeders en zusters, zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Dia 3

Het werk van de Heer, daar heeft Paulus het eerder over gehad in deze brief. In 3:6-9 schrijft hij over zichzelf en een andere vrijwilliger in die gemeente over dit werk van de Heer:

Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. 7 Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. 8 Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. 9 Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker.

Werk van de Heer = meewerken met het evangelie, meewerken aan de opbouw van de kerk.

Maar als je als gemeente bij elkaar wilt komen in een gebouw dat daarvoor geschikt is, zul je dit gebouw ook schoon moeten houden. Je hebt gastheren en gastvrouwen nodig om wegwijs te maken en een goede sfeer te scheppen.

Dia 4

Als je even doordenkt over die eerste en tweede Adam, en terug denkt aan het paradijs, dan zie je dat in Genesis 1 en 2 aan de mensen al de opdracht wordt gegeven om te werken. We zijn als mensen naar Gods beeld gemaakt. En dat komt ook hierin uit dat we de handen uit de mouwen kunnen steken, dat we het paradijs over heel de aarde mogen uitbreiden. God had een klein beginnetje gemaakt en het toevertrouwd aan de mens en zijn vrouw: bewaar het, ontwikkel het, bewaak tegen kwade invloeden.

Werken is dus in de bijbel niet een noodzakelijk kwaad, maar een waardevolle manier om in je doen en laten aan jezelf en aan anderen en aan de dieren en het hele milieu iets van God te laten zien.

Zou je zo eens naar je hele leven willen kijken, naar je eigen baan, of naar je dagvulling, je ziekte of arbeidsongeschiktheid: het zijn inspanningen die je mag zien als werk voor de Heer. Of werk van de Heer. God gebruikt jou op jouw plekje om met zijn werk bezig te gaan: hij is van plan om deze wereld te herstellen.

En de opstanding van Christus uit de dood is het magnifieke begin van deze actie van Hem. De opmaat. Dat is onze toekomst.

En omdat die toekomst zeker is, mag je nu horen dat al je inspanningen niet tevergeefs zijn. Niet omdat ze in zichzelf zo fantastisch en duurzaam zijn maar door de Heer, door zijn opstanding. Op de een of andere manier gaat God wat jij maakt, wat jij in elk zet, waar jij tijd en energie aan besteedt, gebruiken voor de eeuwigheid. Het is niet vergeefs als je het nu doet met de Heer en voor de Heer.

Zie je, dan gaat het om veel meer dan alleen die uurtjes die jij in de week beschikbaar stelt voor werk in de kerk. Voor een evangelisatiegesprek of voor een pastoraal bezoek. Het gaat om alles.

Dia 5

Deze zelfde Paulus zegt dat ook met zoveel woorden tegen mensen die lid zijn van de kerk in Kolosse, tegen slaven, die weinig vrije tijd beschikbaar zullen hebben gehad om als vrijwilliger in de kerk te dienen. Maar wat zegt hij tegen deze mensen in Kolossenzen 3:23-24?

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. 23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 24 want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester is Christus!

Zo is Jezus Heer en Meester. Zo oefent hij zijn heilzame invloed uit op de kerk en de samenleving. Via mensen die –in wat voor beroerde situatie ook, je zult maar slaaf zijn- in hun situatie zich ervan bewust zijn dat zij vertegenwoordigers zijn van de Heer, dat ze op de loonlijst staan van de Allerhoogste werkgever, Jesus himself.

Wat zal hun loon zijn? Als salaris krijgen ze de erfenis uitbetaald, een nieuwe hemel en aarde.

Dia 6

In deze zelfde brief aan de Korintiërs zegt Paulus in hoofdstuk 7:17:

In het algemeen: laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven, blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten.

Dan gaat het erom dat hij al die dingen waar wij ons in de maatschappij druk om maken relateert. Of je nu getrouwd bent of niet, besneden of niet, slaaf of vrij man: het zal niet voor niks zijn dat God jou die positie heeft gegeven, en als je geroepen wordt om christen te zijn, dan ligt je roeping op dat gebied waar jij je bevindt.

Dia 7

In de tijd van de Reformatie is dat door iemand als Luther sterk benadrukt, en daar komt zelfs het woordje beroep vandaan. Daar zit het woordje roeping in.

De kerk zoekt vrijwilligers.

Ja maar meer nog, de Heer zoekt vrijwilligers.

Die vrijwillig hun plekje innemen om daar hun roeping uit te oefenen,

Betaald of onbetaald, in de samenleving en in de kerk, als mantelzorger of in de kantine van de voetbalvereniging.

Dia 8

In de breedte van de christelijke kerk zijn er mensen die speciaal vrijgesteld worden voor het werk van de Heer. Heel specifiek voor de prediking, zoals ds Ijbema en ik, of voor zendingswerk, of voor het jongerenwerk, zoals Jan Jaap Bouwman.

Maar in zichzelf is dat werk niet van een hogere waarde voor God dan het werk van een manager of ICT-er of huisman of van iemand die een dagdeel in de week de kerk helpt schoon te houden.

Als je tenminste in al die functies niet gaat voor jezelf, voor je inkomen alleen, voor je carrière of voor de auto van de zaak.

Als je op jouw positie je bewust bent dat je in dienst bent van de Here Jezus. Dat je werk voor de Heer mag doen.

Dia 9

Elk werk heeft in het christelijk perspectief –vooral als je ontdekt dat het koninkrijk van God wel uit de hemel komt maar op aarde wil neerdalen- elk werk gaat terug op de opdracht aan de mensheid om goed voor deze planeet te zorgen.

- Werk is dus geen noodzakelijk kwaad.
- Werk is bedoeld om deze samenleving leefbaar te houden, te ontwikkelen, om zelf te groeien en je gaven te ontwikkelen.
- Werk is er om andere mensen en de samenleving te dienen, om iets voor een ander te betekenen, in de thuiszorg of een ziekenhuis, maar ook als logistiek medewerker in je bedrijf.
- Je mag het doen met en voor de Heer als beeld van God en volgeling van Christus.

Klinkt mooi toch?

Maar hoe komt het dan dat we dit lang niet altijd zo mooi ervaren?

Dat is omdat we niet meer in het paradijs leven en omdat de hele wereld meegesleept is in de chaos van de zondeval en ontwricht is. Het verhaal in Genesis noemt dit dorens en distels die het werk zwaar maken.

1 Korintiërs 15 noemt het de dood die regeert.

De afbraak, je bouwt wat op maar het lukt niet.

Je hebt jaren gewerkt voor een baas maar hij zet je zomaar op straat omdat dat winstgevender is.

En laten we eerlijk zijn, dat is niet alleen zo in betaald werk, dat kan ook zo gaan met vrijwilligerswerk in de kerk.

Dat valt ook vaak tegen.

Het is niet voor niks dat Paulus het hier heeft over je inspanningen.

Ja, je kunt er wakker van liggen.

Het is helaas zo dat je in de kerk ook kunt opbranden van werk in de kerk, van slechte verhoudingen, van geroddel en van lelijke mailtjes die maar zo in een opwelling verstuurd worden met alleen maar kritiek, terwijl men weet lijkt te beseffen veel tijd en hoeveel liefde en gebed je als commissie hebt ingezet voor dit of dat project.

Het zou natuurlijk fantastisch zijn dat het werk in de kerk als koster, of schoonmaker, als ouderling, als organisator van de Alphacursus, noem maar op, dat dat door iedereen enorm wordt gewaardeerd. En dat gebeurt ook, ook dat. Maar het gebeurt ook dat er liefdeloos wordt geoordeeld en dat mensen worden afgebrand.

Of over het hoofd gezien.

Het gebeurt dat ik als dominee of dat een dagelijks bestuur steken laat vallen en mensen bezeert.

En je kunt daardoor makkelijk denken dat het allemaal voor niks is, niks helpt en dat je maar beter aan de kant kunt blijven staan.

Vergeet niet wat ik in het begin zei dat deze brief is geschreven aan een kerk die van de conflicten aan elkaar hing. Een kerk waar mensen met een groot ego de dienst uitmaakten.

En toch, ik hoop dat je zelf die toon ook telkens weer kunt vinden: geliefde broeders en zusters. Geliefd, niet altijd lief, wel geliefd door God de Vader en hopelijk ook een beetje door elkaar.

Dia 10

Het goede nieuws van de opstanding: Jezus is echt waar uit de dood opgestaan, halleluja, dat goede nieuws helpt mij om tussen de klippen door te varen van aan de ene kant een oppervlakkig optimisme en aan de ander kant een cynische houding. Oppervlakkig optimisme alsof je door je geloof de kerk als een ideale samenleving in elkaar kunt zetten en alsof je met wat extra inzet en goede bedoelingen een betere samenleving kunt krijgen. Naïef optimistisch.

Maar je hoeft niet cynisch te worden, een gevaar dat vijftigers en zestigers bedreigt, ook in onze gemeente: we hebben het allemaal wel gezien en we hebben er ook zelf aan meegedaan in onze beste jaren, maar ach, wat haalt het uit, het blijft aanmodderen en het wordt toch niks, ik dien mijn tijd wel uit, ik ben met pensioen en nu ben ik aan de beurt.

Tussen goedkoop en oppervlakkig idealisme (wij maken met elkaar een nieuwe samenleving) en cynisme (ach, het helpt niks, ik dien mijn tijd wel uit) helpt het prachtige nieuws van de opstanding van Christus als het begin van een nieuwe aarde me aan een hoopvol realisme. Want:

De Heer is opgestaan uit de dood.

Je werk, je inspanningen, je tegenvallers, als vrijwilliger als beroepskracht, in de kerk en op het kantoor, Paulus verzekert je ervan: het is niet tevergeefs, het is nooit tevergeefs. Nooit. Hoezo niet? Door de Heer.

Door zijn opstanding. Doordat God geduldig is en een lange adem heeft, doordat hij verder kijkt dan dit leven alleen.

De Heer waarlijk is opgestaan, halleluja, een hoofdstuk lang. En dan nu de slotsom: hij is opgestaan, ja en dus? Dus: je gaat naar de hemel?

Nee, dat is niet clou. Want dat duurt voor jou misschien nog wel een jaar, of 20 jaar of 75 jaar. Nee. De Heer is opgestaan, dus: er is werk aan de winkel voor jou, geliefde broeder en zuster, voor dat ene jaar, voor die 20 jaar, die 75 jaar.

Kom op, waar blijf je met je volledige inzet? De Heer is opgestaan, er is een toekomst. Volledige inzet. Overvloeiend.

Natuurlijk: we hebben geleerd dat je goed je grenzen in acht moet nemen. Je moet je niet gemanipuleerd voelen om ja te zeggen tegen een taak waar je geen tijd en energie of gaven voor hebt.

Maar ik denk als ik hier lees over volledige inzet dat het niet zo zeer gaat om het uitoefenen van druk, maar om een vrolijke gedachte bij Paulus, dat als Jezus werkelijk uit de dood is opgewekt en als wij dat werkelijk geloven, dat het dan goed komt met die inzet, dat er mensen komen die tijd en energie vrijmaken om zich vrolijk en enthousiast en volledig in te zetten voor het werk van de Heer, mensen die volhouden ook als het inspannend is en als het tegen zit, mensen die werk en rust kunnen afwisselen, en die uitzien naar de rust van de nieuwe hemel op de nieuwe aarde.

Waar we zullen meemaken dat al onze inspanningen en tegenvallers, onze frustraties en onze successen, ons volhouden niet voor niks is verweest.

In Jezus' naam, amen.