

Jan Willem Roosenbrand - Preek over Lucas 2:19: Maria bleef er over nadenken

“Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders hadden gezegd.”

*Mevrouw, u moet goed voor dit kleintje zorgen hoor, want we hoorden dat hij de beloofde Redder van de wereld zal worden*

Net bevallen en dan al je krappe huisje vol met onuitgenodigde kraamvisite.

Maria. Sterke vrouw.

Veel meegemaakt, onbegrijpelijke gebeurtenissen, niet te vatten.

Pas bevallen, so wie so ingrijpend. Maar verder gaat 't heel normaal. Inbakeren en laten slapen. Nu lekker uitrusten.

Onverwacht bezoek met opgewonden verhaal. Engelen, hemelse glorie, en diepzinnige woorden.

*Mevrouw, u moet goed voor dit kleintje zorgen hoor, want we hoorden dat hij de lang beloofde Redder van de wereld zal worden.*

Een sterke vrouw en een bedachtzame vrouw. Ze blijft nadenken, mijmeren, nakauwen over wat ze hoorde.

Ontvankelijk: ze ontving dit kind van hogerhand, ik ben uw dienaar, laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.

Ontvankelijk voor deze diepe woorden.

Wat betekenen ze? Hoe zal dit gaan? Hoe moet ik dat doen?

*Mevrouw, u moet goed voor dit kleintje zorgen hoor, want hij zal de lang verwachte Redder van de wereld worden.*

Ook na terug keer van Jezus uit Jeruzalem, uit de tempel. Het huis van zijn Vader, als jongetje van 12 lees je dat Maria bleef nadenken over alles wat er gebeurd was.

*Mevrouw, u moet goed voor dit kleintje zorgen hoor, want we hoorden dat hij de Redder van de wereld zal worden.*

Maria: Jezus blijft raadselachtig.

Zelfs Maria snapte hem niet.

Christus is het grootste mysterie van alle tijden. Hij is een geheim waar je op moet broeden.

Slow thinking. Neem een flard van een lied dat je treft en proef het als je in bed ligt of aan fietsen bent. Blijven nadenken. 'bewaren' zonder oordeel proeven en er nog eens op terug komen.

Wat Maria deed doen we elk kerstfeest opnieuw, de woorden opnieuw doordenken. De kerk doet het alle eeuwen opnieuw. De eerste eeuwen: God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij is mens geworden.

Maria als meisje, jonge moeder van nog geen 20. Ze blijft erover nadenken.

Over dertig jaar, zal Maria zal bij een kruis staan. En nogmaals de woorden heroverwegen. Redder van de wereld? Blijdschap voor heel het volk?

*Mevrouw, u moet goed voor dit kleintje zorgen hoor, want we hoorden dat hij de Redder van de wereld zal worden.*

Ze kan niet meer voor hem zorgen. Ze moet hem loslaten.

Is dit de Redder van de wereld, daar aan het kruis? Is hij het zo?

Maria die bij Johannes de apostel gaat wonen.

Maria die later, nog eens dertig jaar later, ze woont al tijden in Efeze, in Turkije, en ze krijgt bezoek. Lucas komt op bezoek die het allemaal nog eens ordelijk op een rijtje gaat zetten omdat hij er een boek over wil gaan schrijven.

Vertel eens Maria, hoe ging het precies. Wat zeiden die herders? En Maria gaat vertellen. Heel bedachtzaam en precies. Over een engel Gabriel, over engelen en herders bij de geboorte. En die ene die zei: mevrouw; u moet goed voor dit kleintje zorgen hoor, hij is de Redder van de wereld.

Lucas zegt: Maria, het lijkt wel of u het zich nog allemaal letterlijk herinnert! Hoe lang is het nu geleden? Een jaar of zestig?

Ja jongen, zegt Maria, al die zestig jaren die sindsdien verstreken zijn heb ik die woorden in mijn hart bewaard en herhaald en overwogen en geprobeerd ze te begrijpen. En zal ik je wat vertellen? Nog steeds begrijp ik het niet helemaal.

Het is zo'n diep geheimenis. Hoe ouder ik word, hoe mooier het is.

Ja ik ben al op leeftijd, het zal niet lang meer duren, dan zal ik mijn zoon weer ontmoeten.

*Hij heeft goed voor mij gezorgd, al die jaren, mijn Redder, de Redder van de wereld.*

