

Jan Willem Roosenbrand - Zondag 8 - 23 maart 2014 - Eelde / Oosterkerk

Dia 1

Is de leer van de Drie-eenheid, of drievuldigheid belangrijk?

De schijf van 5 (van 3)

Ja en nee.

Dia 2

Spelregels en spel in de sport.

Dia 3

Grammatica en praten met elkaar.
Theorie en praktijk bij rijlessen.

Hulplijnen. Voor een gezond leven met God vanaf maandag en omgang met God in de liturgie (op zondag en maandag).

Dia 4

NGB artikel 9: "We kennen God als de Drie-enige God uit het getuigenis van de Heilige Schrift alsook uit de werkingen van deze Personen, voornamelijk uit die welke wij in onszelf ervaren."

En verderop:

"Verder moeten wij ook letten op het eigen werk dat ieder van deze drie Personen aan ons verricht: De Vader wordt genoemd onze Schepper door zijn kracht; de Zoon is onze Heiland en Verlosser door zijn bloed; de Heilige Geest is onze Heiligmaker doordat Hij woont in ons hart"

Wederzijdse beïnvloeding: het beter je de theorie van de Drie-eenheid kent, hoe meer je dit terugvindt en herkent in je leven. En hoe meer je met God als Vader Zoon en Geest omgaat, hoe meer je de schoonheid van de leer ook waardeert.

Er is één God, maar in God zelf is een drietal onderlinge relaties. In God zelf is liefde, leven, actie.

Dia 5

De Vader, oorsprong van alles, schepper.

De Zoon, die liefde ontvangt en de Vader gehoorzaamt en eert.

De Geest, die de liefde tussen Vader en Zoon laat stromen en die die liefde is.

Je merkt het.

In de schepping. God hoog boven je.
Aan het kruis. God die naast je komt staan.
Aan de inwerking en inwoning van de Geest in je leven. God die in je komt wonen en werken.

Ieder heeft zijn eigen 'voorkeur' in zijn beeld en omgang met God.
Maar als kerk willen wel de volle God kennen.

Laten we hem nu voor ik verder ga met de preek aanbidden in ons lied.
Als geloofsbelijdenis Gez 179a wisselzang.

Dia 6

De schijf van vijf. Tegen eenzijdigheid in je voedingspatroon. Al is daar ook kritiek op.
Tenslotte een zesvoudige check tegen eenzijdigheid en scheefgroei in je persoonlijke en kerkelijke leven met God. Check jezelf en het kerkelijk klimaat waarin je leeft.

Dia 7

de Zoon is nooit zonder Vader. (valkuil: geloven is alleen Jezus als moreel voorbeeld)
Johannes 1:18: Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Als je het alleen over Jezus hebt, en bij Jezus alleen als voorbeeld voor ons over zijn manier van leven, ben je eenzijdig. De Zoon onderwerpt zich aan de Vader en leidt terug naar God. Hij verzoent je met God en leert je God te dienen.

Dia 8

de Vader is nooit zonder Zoon. (valkuil: geloven zonder blijvende verbondenheid met Christus)
Efeziërs 2:6: Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

Jezus is niet alleen een tijdelijke route naar God, om daarna te vergeten. Je komt niet alleen tot God de Vader via de Zoon maar alleen in de Zoon. Nergens is God niet de God van het kruis, van vergeving, van hoop op de opstanding.

Dia 9

de Zoon is nooit zonder Geest. (valkuil: geloven in een Jezus van vroeger of ver weg)
1 Korintiërs 12:3 niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest.

Hij is meer dan een persoon van vroeger of boven. Zonder Geest blijft Jezus opgesloten in het verleden of onbereikbaar in de hemel. Door de Geest komt hij je nader.

Dia 10

de Geest is nooit zonder Zoon. (valkuil: geloven is een fijn gevoel zonder bereidheid discipel van Jezus te worden en je kruis te dragen)

Johannes 16:8-14: Wanneer de Pleitbezorger komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. De Geest van de waarheid zal jullie, niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.

De Heilige Geest brengt je nooit in hogere sferen los van het kruis. Het is nooit alleen maar een heerlijk positief gevoel van God in me, los van vergeving. Hoe meer de Geest werkt in je, hoe meer je de waarde van het kruis en opstanding van Christus ziet en hoe meer je bereid wordt het kruis op je te nemen.

Dia 11

de Vader is nooit zonder Geest. (valkuil: geloven is een opvatting)

Galaten 4:6-7: En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

Dat wordt een afstandelijk geloof waarin je er alleen maar rationeel van overtuigd bent dat God bestaat.

Door de Geest gebeurt er wat met jouzelf: er groeit vertrouwen, overgave, hartelijke liefde, gebed.

Dia 12

de Geest is nooit zonder de Vader. (valkuil: geloven is fijn gevoel en staat los van je gewone leven)

Jesaja 61:1:

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalft.

Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,

om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.

Je wordt door de Geest midden in de schepping neergezet, de weerbarstige wereld, je leert het uithouden onder druk, je leert je taak in het gewone leven, in de opbouw van de gemeente. Het draait niet om jouw heerlijke gevoel maar om jouw inzet voor Gods plan om zijn koninkrijk te laten komen.

Dia 13

Kijk nog eens waar je eigen eenzijdigheid zou kunnen liggen. En wat dan?

Dia 14

Leer God breder kennen, vraag hem in zijn volheid met je te leren omgaan.

Hij laat zich kennen als God, driemaal God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Laten we hem zo kennen, vereren en volgen.