

Jan Willem Roosenbrand - Lucas 24:5b - 20 april 2014 - Pasen

Dia 1

Terug naar de basis.

Er is leven na de dood?

Nee, dat is een bijkomstige zijspoor in de bijbel.

Het gaat om herstel van het leven.

Van de schepping,

Dia 2

Jezus is De Levende:

Na de opstanding, maar daarvoor ook al.

Als tot je doorgedrongen was, was dat hij de levende in eigen persoon is, dan had je hem hier niet gezocht.

Altijd al de levende.

Jezus die eet, die mensen bij elkaar brengt.

Het koninkrijk als maaltijd.

Vgl de maaltijd hier in de kerk, donderdag en vrijdag en straks.

Jezus genezend wat kapot is.

Jezus regerend over stormen die bedreigend zijn.

Terug naar de basis.

Het herstel van de bedoelingen van God met deze planeet.

De mens als beeld van God bij wie de schepping in goede handen is.

Gods koninkrijk.

Ze hadden ervan genoten.

Dia 3

De Levende.

Maar hij ging dood.

Zoals altijd. Hij ontsnapt niet aan die wetmatigheid, dat de dood altijd wint.

Daarom zoeken ze de voormalig Levende bij de doden.

Hij is een herinnering.

Een verhaal van vroeger.

Het zoveelste slachtoffer dat het af moet leggen tegen de machthebbers van deze wereld.

Een moraal en voorbeeld.

Hij leeft nog in ons hart.

Nee dus.

Hij leeft nog steeds als de Levende.

Nu des te meer omdat hij door de dood is heengegaan.

Omdat hij het probleem heeft aangepakt.

Hij is er dwars doorheen gegaan.

Het probleem waar alle optimisme op stuk loopt, het optimisme van ons wereldbeeld, Die van een langzame gestage vooruitgang, de vooruitgangsmythe, waarin we uiteindelijk toegroeien naar een ideale samenleving. Democratisch, wetenschappelijk verantwoord, via goed onderwijs, voor alle mensen toegankelijk.

Een mythe omdat het geen raad weet met het kwaad in het leven.

Auschwitz, Ruanda, De Krim, kinderooffers in Uganda, kinderporno in Nederland, de opwarming van de aarde en de enorme massa plastic in de oceaan, Marokkaanse rotjochies en autochtone witte Duindorpers, huiselijk geweld en familieruzies.

De oplossing van Jezus en de bijbel is niet: laten we toch een beetje liever zijn voor elkaar, dan komt het vast wel goed.

De oplossing van de bijbel is: God geeft zijn Zoon die mens wordt en die terug naar de basis gaat: hij is het beeld van God en als de Levende laat hij ons leven.

Maar meer nog: hij neemt het kwaad op zich en gaat eronder door. Slachtoffer van ons geweld, vervloekt onder de vloek waar God de schepping onder gelegd heeft. Alle demonen stuiven op hem af en jagen hem de dood in. Door God en mensen verlaten.

Dia 4

En hij komt terug.

Nu is hij de Levende in het kwadraat.

Hij wordt hersteld, gerehabiliteerd.

Hij is het begin van de nieuwe schepping.

De Levende.

De Joodse en de christelijke hoop is nooit geweest dat er leven is na de dood en dat we gelukkig naar de hemel gaan.

De hoop is geweest dat er een dag komt dat God de hemel op aarde zal brengen.

Dat het koninkrijk van God werkelijkheid wordt hierbeneden.

Op aarde zoals in de hemel.

Dia 5

En het paasverhaal vertelt je dat God hier al een voorschot op geeft in de persoon van Jezus. Hij is het begin.

Het is te mooi om waar te zijn.

De vrouwen slaan hun handen voor hun ogen. Als alleen nog maar deze engelfiguren, in blinkend wit, aan hen verschijnen. We zijn er niet op gebouwd.

Maar het lege graf zegt: we zullen er wel op gebouwd worden. Vgl de preek van vanmiddag van Rinze IJbema. Het begin is er: Jezus de Levende.

Hij zegt niet tegen je dat gelukkig later naar de hemel gaat.

Als je 25 bent, duurt dat misschien nog wel 60 jaar. Alsof je dan ondertussen niks te doen hebt dan te wachten tot je later naar de hemel mag.

De christelijke hoop is dat het goed komt met de schepping.

En dus kun jij je handen uit de mouwen steken.

Volgende week wil ik daar meer over zeggen, vanuit 1 Kor 15:58: wees standvastig en onwankelbaar en zet je volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer (en door zijn opstanding als garantie van het herstel van alles) je inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Terug naar de basis.

Je gewone leven.

In je Leven, genieten, jong zijn, werk zoeken.

In een weerbarstige wereld.

Waarin het kwaad niet uit te roeien is, niet om je heen en niet in je zelf.

Total Church: Gewone mensen die gewone dingen doen en in alles leren willen Christus te laten zien en te volgen.

Maar je hebt een machtige belofte:

De Levende is niet bij de doden.

Hij was er, hij ging er zelf onder door.

Maar God heeft een nieuw begin gemaakt.

Amen.