

Jan Willem Roosenbrand - Matteüs 25:31-46

Dankdag 6 november 2013 spiritualiteit van de daad (schets)

Spiritualiteit: omgaan met God. Het beleven van God. Waar de hemel de aarde raakt.
Nu de spiritualiteit van de daad, van het doen. Van de praktijk.

Citaat uit een interview onlangs van Andries Knevel met mijn collega Gert Hutten uit Arnhem. Twijfelaars zeggen vaak: ik voel en ervaar niks. Maar als je aan het werk gaat, dicht bij mensen, mensen met hun problemen, dan ga je wel voelen en ervaren. De kloof tussen hart en verstand wordt overbrugd als je wat gaat doen.

Moeder Teresa: in de armen ontmoette ze en diende ze Jezus.

Terwijl ze zelf jarenlang de aanwezigheid en troost van God niet ervaarde.

“Er is geen God in mij. Ik verlang en ik verlang en dan voel ik opeens iets_ Hij heeft me niet nodig. *Hij is er niet. Hij moet me niet.* Soms hoor ik mijn eigen binnenste uitroepen: ‘Mijn God!’ en niets komt er terug.

‘Waar is mijn geloof? Als er een God is – vergeef me. Maar telkens als ik mijn gedachten naar de hemel wil verheffen, vind ik daar zo’n indringende leegte, dat mijn gedachten terug keren als scherpe messen die mijn ziel verwonden. *Ik heb geen geloof.*

En ondertussen diende ze Christus metterdaad. Ze leerde haar eigen verlangen, haar eigen gemis, haar eigen tekort aan geliefd zijn door God ter ervaren als meelijden met de mensen die niks van God merkten. En daarin volgde ze Christus.’

En zo is zij een heilige die ons is voorgegaan.

Een spiritualiteit zonder veel gevoel en ervaring, maar met de handen uit de mouwen en het hart op de goede plek. In je naasten, in de kwetsbare naaste ontmoet je Christus.

Matt 25: wat doe je met je eten, je drinken, je geld, je tijd?

God danken, mooi.

Maar wil je het ook inzetten in zijn programma? Wil je zijn hart volgen?

Spiritualiteit, de gaven van de Geest, Spiritus. Romeinen 12:6-8: en let op hoe veel aandacht er is voor geloven metterdaad vanuit barmhartigheid, meelijden, vanuit het hart van God:

‘We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. **7** Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. **8** Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.’

Het protest van profeten tegen holle geestelijke liturgieën als je niet metterdaad de Heer dient in je naaste.

Jesaja 1:

14 Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb ik een afkeer, ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen.

15 Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af,

ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet.

Aan jullie handen kleeft bloed!

16 Was je, reinig je,
maak een eind aan je misdaden,
ik kan ze niet meer zien.

Vermijd alle kwaad

17 en leer goed te doen.

Zoek het recht, houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming, sta weduwen bij.

Amos 5

21 Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet.

22 Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen; de vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. **23** Bespaar mij het geluid van jullie liederen; de klank van jullie harpen wil ik niet horen. **24** Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

Johannes in zijn eerste brief: hoofdstuk 4.

11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. **12** Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. **21** We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

3:16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. **17** Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

Spiritualiteit van de daad, van strijd voor recht, praktisch geloven.

Irritante profeten, activisten, die je bij de les houden: de wereld is niet van jou, maar van God en daarom van allen.

Vrijwilliger bij de voedselbank. Bij de kledingwinkel van de Leger des Heils. Bij de Open Hof.

Dicht bij Jezus blijven om te voorkomen dat het alleen maar een sociale kant krijgt. Zijn voorbeeld. De verbondenheid met hem. Het herstel van de relatie met God, leniging van de geestelijke nood van zondaars. Vgl Soup Soap en Salvation.

Daarom een verbinding zoeken van deze sociale strijd en projecten met de kerk waarin we de overwinning vieren, het glas heffen bij het avondmaal.

Dat voorkomt dat het drammerig wordt en wettisch, en ook dat je eronderdoor gaat en de spanning uithoudt tussen de grote nood en de druppels op de gloeiende plaat.

Laten we God danken in ons gebed en daarna vooral ook met onze handen.