

## Jan Willem Roosenbrand - Oudjaar 2013 - Oosterkerk - Zondag 51 en 52 Micha 7:18-20

Dia 1

Hoe was 2013?

Een onvergelykelyk jaar?

Jaaroverzichten in krant, tv, facebook.

Dia 2

Topjaar?

In de kerk hebben we het over een top-God: onvergelykelyk.

In zegeningen, dankbaar voor het goede in 2013.

Dia 3

Maar Hij is ook onvergelykelyk als je je jaar niet onvergelykelyk en fantastisch was.

Zelfs als je veel van je tijd verprutst hebt.

Terugblikken voor Gods aangezicht.

Wie is als U! (Micha)

Een thema in de bijbel waarbij vooral gedacht wordt aan zijn uitredding uit Egypte.

Bv Ex 15: de plagen, de confrontatie, de uitredding, de doortocht, op weg naar een eigen land met Gods huis in ons midden.

Dia 4

**10** Maar u blies, uw adem waaide en de zee bedekte hen,  
zij kwamen om in het ontzagwekkende water,  
ze zonken weg als lood.

**11** Wie onder de goden is uw gelijke, HEER?  
Wie is uw gelijke, zo ontzagwekkend en heilig,

wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden,  
wie anders verricht zulke wonderen?

12 U strekte uw hand uit en de aarde verzwolg hen.

13 U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor,  
sterk en machtig leidde u het naar uw heilige woning.

Nu een verdieping: onvergelijklijk: een God die het verleden ongedaan maakt, die vergeeft, telkens opnieuw. Vreugde in het karakter van God, zijn geduld.

Dia 5

Kijk zo eens terug op 2013. Vgl gisteren Slumdog millionair. De waanzin van de glitterwereld, en de straatkinderen. Op hoe je het Koninkrijk van God niet voorop gesteld hebt, ondanks alle aansporingen. Hoe je anderen geen recht gedaan hebt. Micha 6:8.

Heb je een fijn jaar gehad? Heb je geleefd als burger van dit komende rijk, Gods nieuwe wereld? Heb je er een bijdrage aan geleverd?

God heeft er nog geen streep onder gezet, onder onze wereld, onder onze kerk.  
Onvergelijklijk.

Dia 6

Opnieuw! Elk jaar opnieuw. Elke dag opnieuw.

Hier in Micha: na het oordeel dat Hij geveld heeft, de ballingschap die aangekondigd is. Verschil valse en ware profeten.

Hoofdstuk 3. Praten over vrede, de HEER is in ons midden, alsof het vanzelfsprekend is. Vergeven is zijn vak, geen wonder, natuurlijk komt alles goed.

Is je verwondering over Gods onvergelykelykheid door je zelfkennis heengegaan? Heb je leren bidden: vergeef ons onze schulden?

Is je praten over vergeving door Golgotha heen gegaan, het oordeel van God over het onrecht in deze wereld?

Heb je er enig besef van gekregen hoe het egoïsme ons collectief in de greep houdt, zodat je leerde bidden: breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad?

Dia 7

We gaan nog even de zee op. Hij heeft onze zonden in de diepten van de zee gedumpt.

Verboden te vissen.

Vgl wapens uit WOII, die toch nog gevaar opleveren.

Achtergrond is Exodus 15: de vijanden verzwolgen, onze eigen fouten zijn onze vijanden waar mee afgerekend moet worden.

Het is Gods oordeel over onze zonden. In de doop die door de Rode Zee werd voorafgebeeld. Door het oordeel van het water heen kom je in het beloofde land.

Gods belofte op grond van een eeuwenoud programma: Jacob, Abraham.

Gods verbond dat de eeuwen verduurt. In 2013 en 2014 en duizenden jaren daarvoor al.

Want van Hem is het koningschap en de macht en majesteit.

Als gebed: HC zondag 51 en 52.