

Jan Willem Roosenbrand - 29 december 2013 - Oosterkerk -Micha 4: (1-)5

Dia 1

Vrede op aarde.

Dia 2

?

Te hoog gegrepen? 2000 jaar geleden.
2700 jaar geleden: Micha, 700 voor Christus.

Dia 3

De volken als aanbidders en volgelingen van God helemaal buiten beeld.
Ze waren vijanden.

De durf van zo'n visioen: Assyrië heeft Noord Israël al weggevoerd. Babel is in opkomst.
Tijd van afbraak.

Gods oordeel over Jeruzalem, de tempelberg wordt een puinhoop.

Dia 4

Maar toch: geloven tegen de klippen op: de heer van de hemelse machten (een hemelse legermacht bij Bethlehem) heeft het gesproken.

- De berg zal hoger dan alle bergen zijn: hier is echt de hemel op aarde. Hier leer je God kennen en aanbidden.
-
- Dia 5
-
- Niet alleen de stammen gaan er heen (Ps 122) maar de volken trekken op.
-
-
- Dia 6
-
- Ze willen van hem leren, over recht en politiek
-
- Dia 7
-
- Een internationaal gerechtshof in het vredespaleis als arbitrage tussen volken.
-
- Dia 8
-
- Opbloei van economie, ipv geldverslindende wapenindustrie
-

- Dia 9
-
- In groot en klein: onder je eigen wijnrank en vijgenboom, je eigen inkomen, vrede in de gezinnen, s avonds met een glas wijn in de schemer napraten over een werkzame dag.

Visioen. Gods droom. Droom je mee?

Tot je je ogen op doet.

Dia 10

En ondertussen is er Syrië, ondanks een Verenigde Naties; Zuid Soedan.
Of dichterbij: een leeglopende Oosterkerk en geen volksstammen Oosterparkers die om dubbele diensten vragen...

Alhoewel:

Dia 11

- Christus is gekomen, hij is de vrede in eigen persoon, en werkt dat uit in veler levens.

Dia 12

- Het evangelie is vanuit Jeruzalem de wereld in gegaan.

Dia 13

- Wij horen bij die volken die hem aanbidden in deze dienst, Oosterkerk is vervulling van Micha.

Dia 14

- Rechten van de mens, internationaal strafhof en internationaal gerechtshof is ondenkbaar zonder invloed van het evangelie.

Maar er is meer, het moet veel groter worden dan we nu al kunnen zien.
Wordt het nog wat?

Dia 15

Wat nu?

Vers 5. Naast vers 4 verschil met Jesaja 2.
*Laat andere volken hun eigen goden volgen-
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,
voor eeuwig en altijd!*

Dia 16

- Nuchterheid: OK, we zijn nog niet zo ver, er zijn andere godsdiensten, en conflicterende religies en waardesystemen. Maar laten wij evengoed een begin maken. Desnoods tegen een meerderheid in. In NL, in je eigen gezin. Op je werk.
- De wereld veranderen zal niet lukken, maar begin dichtbij, in de kerk en de omgeving van de kerk.

Dia 17

- Ja, laten wij een begin maken anders gaat het oordeel ook over ons, je zit niet bij voorbaat God in de kerk. Vgl hoofdstuk 3, Sion met de grond gelijk gemaakt, omdat er geen recht is, geen omgang met God, alleen valse gerustheid.
- Wat wil jij meenemen uit de kerk, wat kom je brengen en halen? Hebr 12:22:

u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst...

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 29 Onze God is een verterend vuur!

Dia 18

- Aanbidding van God, meenemen van hoop, willen leren voor de praktijk om de vrede te dienen, om vergeving te schenken, om Gods naam hoog te houden, om te blijven zingen ondanks dat je er nog weinig van ziet: zijn koninkrijk komt.
- De kerk als begin van een nieuwe samenleving, waarin wel zorg is voor wie zwak is, waarin wel eerbied is voor de grootheid van God, waarin hoop gekoesterd wordt.