

8 Niet ver [van Bethlehem] brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 14 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Als jij droomt van een volmaakt kerstfeest, zeg het eens, wat zie je voor je? Ik zie een pracht van een kerstboom in huis, en witte sneeuw daarbuiten. Ik zie familie en vrienden om je heen, en samen zitten aan een prachtige tafel. En bij een perfecte kerst hoor ik ook de verhalen, de oude verhalen, van Jozef en Maria, van een kribbe in een stal, van herders in de velden, en van engelen, ook van engelen, een leger dat zingt: Ere zij God, vrede op aarde. Een volmaakt kerstfeest.

Het moet voor die herders een overweldigende ervaring zijn geweest. Wij waren er niet bij, maar uit hun woorden kun je begrijpen dat wat hun was overkomen hen compleet had overrompeld, het licht midden in de nacht, iemand die namens God een geboorte meldt, een leger dat zingt. Wat zij hebben meegemaakt zet ze direct in beweging: ze gaan kijken in Bethlehem en als ze zien dat alles zo is als ze hadden gehoord, vertellen ze Jozef en Maria en iedereen die het wil horen, wat hun is overkomen. En zo is hun verhaal in het evangelieboek van Lucas terecht gekomen, Lucas, die van de vier evangelisten het meest nauwkeurig navraag heeft gedaan. Ik stel me voor dat hij met Maria gesproken heeft, en wie weet met de herders zelf, en met hun dorpsgenoten. Dit is wat ze beleefd hebben en het was indrukwekkend.

Maar eerlijk is eerlijk: als Ajax kampioen wordt maken ze in Amsterdam meer drukte dan de hemel maakt voor de Redder van de wereld. Ik bedoel: wat de herders zagen was zonder meer

spectaculair – en tegelijk was het wonderlijk beperkt. Jezus, het kind van kerst, is volgens de oude profetieën en volgens de oude verhalen de Redder van de wereld. Als dan de hemel aandacht wil vragen voor zijn geboorte, waarom treden die engelen dan alleen op in het verlaten veld rond Bethlehem? Waarom straalt hun licht niet overal? En waarom blijft het niet stralen? Het is voorbij voordat je het weet: zoals Lucas het vertelt, lees je het in twee minuten.

Daar komt nog bij: voor een beetje inhuldiging schakel je de koning in of, bij gebrek aan beter, premier Rutte, of de burgemeester. Voor de inhuldiging van de Redder van de wereld schakelt de hemel herders in. Herder: vast niet het populairste baantje, altijd buiten in weer en wind, vaak gevaarlijk door roofdieren en dieven. Dus: vast niet de meest brave burgers, die mannen. Misschien net geen bajesklanten, maar in elk geval niet veel bijzonders in de ogen van de rest. Als kerst, als de geboorte van Jezus werkelijk de belangrijkste gebeurtenis van alle tijden is geweest – dan heeft de hemelse PR er niet echt werk van gemaakt.

Maar laat dat nu net de bedoeling zijn. Als Jezus werkelijk de Redder van de wereld is, dan is het moment van zijn geboorte de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van hemel en aarde. En zo is het, getuige het lied van de engelen: hiervoor past het dat wij God de hoogste eer geven, eer aan God in de hoogste hemel. Want deze geboorte brengt vrede op aarde, voor alle mensen die hij liefheeft. Maar: de redding van de wereld gaat niet gebeuren door een aards of hemels leger, dat alle vijanden verslaat en zo in één grandioze beweging de hele scheppij zuivert. De redding van de wereld gaat gebeuren doordat dit ene kind van kerst een leven gaat leiden, zoals God het bedoelt heeft: zuiver voor God, vol liefde voor mensen. Van dat leven is kerst alleen maar het begin, maar wel een tekenend begin: in alle nederigheid.

De vraag voor jou vandaag is of je die boodschap opnieuw wilt horen. Je zou kunnen verwachten dat God, die toch iedereen door en door kent, ervoor kiest om iedereen een eigen goede boodschap te brengen. Ik bedoel, er zitten hier oude mensen in de kerk en jonge kinderen, mensen met een stuk verdriet in hun hart waar maar een heel dun korstje overheen zit en mensen die net verkering hebben en tot over hun oren verliefd zijn, er zijn mensen die geld over hebben of over kunnen hebben en er zijn mensen die blij zijn met de voedselbank. Op het moment dat God zegt dat de geboorte van Jezus het belangrijkste nieuws ter wereld is, vraagt Hij jullie allemaal, niet om te vergeten wie je bent, wel om te geloven dat je hier moet wezen om Hem te vinden en zo jezelf.

Is dat wat je wil vandaag? De beste manier die keus te maken en te onderstrepen is dat je mee gaat zingen met de engelen. Zing maar mee, van de eer voor God, waarmee het begint, en van vrede op aarde, voor ieder die Hij liefheeft. Kerst lukt als je, zoals de herders, bereid bent te knielen voor Jezus. En dan weer opstaan, om het nieuws verder te vertellen, en om zelf te leven in de stijl van Jezus, Redder van de wereld: eer aan God, vrede op aarde.

Amen.