

Rinze Ijbema - Openbaring 22, 12-17

Wanneer je, zoals wij vanmiddag, het Avondmaal viert in adventstijd, dan mogen je gedachten gaan naar de tweede komst van Christus. Straks met Kerst vieren we zijn eerste komst, dat Hij die Zoon van God was, zoon van Maria werd. Als je daaraan terugdenkt, dan wordt je blij, omdat de eeuwige God zo dichtbij wilde komen. Als je daaraan terugdenkt, dan kun je Hem zomaar gaan missen. Waar bent U nu, Heer Jezus? Vandaag hoor je het antwoord: 'Ik kom er aan, en snel ook.' 'Ik kom spoedig,' zegt de Heer. Vanmiddag mag je het Avondmaal vieren, juist omdat je Hem dat hoort zeggen. Wie weet wordt dit je laatste Avondmaal, wie weet is Hij er al voor het Kerst is.

Als ik zeg dat Hij morgen kan komen, dan kun je je zorgen gaan maken. Ben ik er dan al klaar voor, als Hij morgen voor me staat? Ik kan me zo twee redenen voorstellen, waarom je er nog niet klaar voor bent. De eerste is dat je vol bent met nu, met je leven van vandaag en morgen, en dat je eigenlijk nog geen tijd hebt voor Hem en voor de hemel. De tweede is dat je weet dat je nu fout zit, dat je te vast zit aan zonde, aan haat, aan boosheid. Ook dan kan Hij beter nog niet komen. Helemaal als Hij zelf zegt, zoals in de Openbaring: 'Ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.' Maar let op, wat zegt Hij nu eigenlijk? 'Iedereen belonen naar zijn daden,' wat wil dat zeggen? In de Openbaring aan Johannes had Jezus al eerder gezegd hoe de Heer positief gaat belonen. Dit is wat we konden horen in Openbaring 11: 'De tijd is gekomen om een oordeel te vellen...; en om uw dienaren, de profeten te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.' Komen we hier verder mee?

Moet je horen: als voor jou je leven nu, deze aarde en alles wat er is, zo belangrijk zijn, dat je niet weet of je blij bent dat de Heer er aan komt, denk dan nog eens na. We horen dat als Hij komt, dat Hij dan juist hen die de aarde vernietigen zelf gaat vernietigen. Kennelijk is *Hij* er juist op uit om de aarde heel te houden. Als jij bang bent dat je allerlei moois dat je dierbaar is verspeelt als Hij komt, dan wil ik je graag geruststellen. Ik heb het hier niet over je honger naar geld en macht en populariteit. Die dingen ga je kwijt raken, en dat is maar goed ook. Maar vrienden en liefde en trouw en genieten en creatief zijn en productief zijn: de Heer gaat het allemaal meenemen en nog mooier maken. Het zou echt jammer zijn als je niet wilt dat de Heer terugkomt, omdat je bang bent om zoveel moois en goeds kwijt te raken.

Maar als je nu fout zit, of vermoedt dat je soms fout zit, hoe zit het dan? De uitgebreidere eerdere versie van die uitspraak in Openbaring 11 zei het zo: Hij komt zijn profeten belonen, evenals de heiligen en de jongeren en ouderen die ontzag hebben voor zijn naam. Ik kom daar straks op terug, wie dat wel zijn en wie dat niet zijn. Het is goed om eerst nog eens te zien wie Hij is, de Heer die komt. Wie is Hij dat Hij mag oordelen over levenden en doden? God. 'Ik ben,' zegt Jezus, 'de A en de Z, de eerste en de laatste, de oorsprong en de voltooiing.' Deze openbaring van de Heer komt bijna aan het slot van dit bijbelboek. Bijna aan het begin van ditzelfde boek stond het zo: 'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.' Er is geen speld tussen te krijgen: de mens die wij kennen als Jezus van Nazareth is God. Hij is het hele alfabet, van A tot Z, en alle woorden die je kunt verzinnen bestaan in Hem. Hij omvat alles, Hij verbindt alle losse eindjes.

En *Hij* zegt: 'Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.' Hier is zijn beloning voor wie het goede doen. Het goede doen is je kleren wassen. Dat heeft Johannes ook al eerder gezegd, wat dat is, namelijk: je kleren wassen in het bloed van het Lam. Raar, je zou verwachten dat je rood wordt van wassen in bloed, maar je wordt er wit van. Wie ervan doordrongen raakt dat de dood van Jezus op Golgotha de weg is waarlangs Gods liefde jou raakt, die wordt een profeet, een heilige, jong of oud vol ontzag voor de naam van God. Ben je dat, dan ontvang je de beloning naar je daden, dan ben je welkom bij God, mag je wonen bij Hem in zijn stad, met vrije toegang tot de boom van het leven.

En Hij zegt: 'Buiten is de plaats voor de honden.' Eventjes: dat is niet letterlijk, dat gaat niet over je favoriete huisdier. Vroeger zwierven er om elke stad nu eenmaal verwilderde, smerige honden. Daarmee vergelijkt de Heer mensen 'die zich bezig houden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.' Ik wil je er vandaag op wijzen dat een van de kenmerken van dit gedrag de grenzeloosheid is. Grenzeloosheid. Net zei Jezus van zichzelf, dat Hij geen grenzen heeft: hij omvat begin en einde, oorsprong en doel. Maar jij bent mens en per definitie begrensd – en dat ontkennen is jezelf een god maken.

Kijk eens naar toverij: natuurlijk brouw jij geen drankjes en gebruik jij geen toverspreuken. Maar het idee, dat je met bepaalde kennis, met bepaalde rituelen, met bepaalde trucs, de wereld en je lot kunt beïnvloeden – wees eerlijk: erg menselijk. En grenzeloos: God geeft jou je gaven, je talenten en je beperkingen. Dat is waarmee je aan de slag mag. Als je denkt dat je daar buiten om de wereld kunt beïnvloeden, dan kom je op Gods terrein. Niet doen. Kijk eens naar ontucht: het idee dat jij met seks mag omgaan alsof het een ding is, terwijl het een teken en zegel van een intieme relatie

is – opnieuw, heel menselijk. En grensoverschrijdend: als je beseft wat het in anderen en in jezelf beschadigt. Moord en afgodendienst: vergelijkbare verhalen. Je respecteert de grenzen niet, die God voor jou heeft bepaald. Daarmee schuif je God aan de kant en maak je jezelf tot god.

Als je Avondmaal viert in de, zeg maar, ochtendschemering van Advent, dan is het goed om voor jezelf op een rijtje te zetten, waar jij gevoelig bent voor het koesteren van de leugen en voor het ernaar handelen. Om dan met des te meer intensiteit het Avondmaal te vieren en met des te meer verwachting uit te zien naar zijn tweede komst. Hij geeft je zelf de bevestiging dat Hij als Hij terugkomt dezelfde is die gekomen is in Bethlehem. 'Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.' Deze Jezus heeft zijn engel gestuurd naar Johannes, en Johannes heeft de boodschap doorgegeven aan de gemeenten toen, en over hun schouder lezen wij mee: de Heer komt spoedig terug!

'En de Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Tegen wie zeggen zij dat? Ik heb het altijd gelezen als: tegen Christus. 'Kom, Heer Jezus!' En zo staat het er ook, helemaal aan het eind van het boek. Maar hier zeggen Geest en bruid geen 'kom' tegen de Heer, maar tegen mensen. Kijk maar: 'De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' En laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.' Het is simpel: jij bent welkom in het Koninkrijk van de Heer die komt. En zijn Geest vraagt jou zijn uitnodiging door te geven: kom! Leg je zonden af, je vieze kleren. Laat wie je bent, jij, door de Geest van de Heer nieuw gemaakt worden. Want echt, Hij komt.

Amen.