

Jan Willem Roosenbrand - Johannes 21:22 - Oosterkerk 12 mei 2013 - avondmaaldienst

Welkom

Votum

Groet

Amen

Ps 116: 1 7 10

Gebed

Lezing Johannes 21:15-25

Preekje over Johannes 21:22: Jij, jij moet Jezus volgen.

LvK 442

Formulier voor avondmaalsviering nr 2.

Tijdens het aangaan:

Gez 161

Gez 164

Gez 163

Gez 160

Dankzegging

Collecte

LvK 341

Zegen

Amen

Dia 1

Dertien jonge mensen die vandaag voor het eerst met de gemeente het avondmaal vieren. Ze kunnen er niet allemaal zijn, maar wie er is, is er.

En dit is mooi: je hebt je ja gegeven, en je bevestigt dit met naar voren te stappen en het bij Jezus te zoeken. Belijdenis doen is dat je met Hem in zee gaat, het leven in.

12 mei 2013.

Dia 2

Hoe ziet jullie leven eruit over 60 jaar?

Wat is er van je voornemen terecht gekomen?

Er zijn hier mensen die 60 jaar of 70 jaar geleden de keus gemaakt hebben om volgeling van Christus te zijn en die er nog steeds geen dag spijt van hebben.

Maar van de jongeren die toen zo lang geleden naast hen stonden, zijn er velen overleden. Anderen zijn afgehaakt.

Wie van jullie zal het volhouden? Dat gaat niet vanzelf en de ervaring leert dat het steeds moeilijker wordt om dichtbij Christus en midden in zijn kerk te blijven.

Steeds meer jonge mensen die belijdenis doen, zien het geloof bij zichzelf wegglijden als ze een paar jaar verder zijn.

Maar er zijn er ook die volhouden en die in de drukte van het leven kans zien om volgeling te blijven, dichtbij Jezus. De een zal een enthousiaste gelovige worden, de ander meer iemand die gelijkmatig mee doet maar geen uitschieter is.

Maar we worden allemaal telkens een dagje ouder en volwassener.

Dia 3

En tegen jullie allemaal zegt Jezus vandaag: Jij, jij moet Jezus volgen. Je moet jezelf niet vergelijken met een ander, maar je eigen verantwoordelijkheid opnemen en dichtbij Jezus blijven.

Je ziet dat op een mooie manier in dit verhaal over Jezus, Petrus en Johannes. Hou je van me, Petrus? Ja, Heer, echt. Zorg dan goed voor mijn kudde als een herder die de kunst heeft afgekeken van de Goede herder zelf.

Jezus vertelt hem dat dit volgen van Jezus betekent dat Petrus als hij oud wordt zijn leven voor hem zal gaan geven. Hij zal geboeid worden en gekruisigd. Zo zal hij God verheerlijken. Jezus overziet al heel het leven van Petrus, tot en met zijn dood. Volg mij, Petrus.

En zo lopen Petrus en Jezus aan het eind van dit evangelie langs het strand van de zee van Tiberias. Dichtbij elkaar. Zie je ze lopen, de zon in hun gezicht?

Petrus naast Jezus. Waar Jezus loopt, loopt Petrus.

Over zijn schouder ziet Petrus zijn collega en vriend, Johannes. Die loopt op een afstandje ook achter hen aan. En hij vraagt nieuwsgierig: en hij dan, Heer?

Johannes was de leerling die een heel bijzondere band had met Jezus. Je hebt van die mensen, ook in onze kerk, die een heel bijzondere relatie met Jezus hebben, net even anders of intiemer dan anderen. En je kunt er jaloers op worden.

Misschien voelde Petrus ook wel iets van jaloezie? Of misschien was hij gewoon nieuwsgierig naar hoe het met Johannes zou gaan. Of misschien voelde hij zich ook wel verantwoordelijk voor Johannes die waarschijnlijk een stukje jonger was dan Petrus zelf. In elk geval kapt Jezus dat af. Dat is jouw zaak niet. Als ik wil dat hij blijft totdat ik terug kom, dan is dat mijn zaak. Volg jij mij! Jij, jij moet mij volgen. Daar heb je je handen vol aan.

Misschien denk je ook wel eens van anderen uit je groep: hoe diep zit hun geloof? Misschien ben je jaloers op anderen uit je catechisatiegroep of uit de kerk. Hoe zal het hem vergaan over drie jaar, over tien jaar?

Doet er niet toe, dat is aan Christus en niet aan jou. Jij, jij moet Jezus volgen.

Jij, want jij bent jij. En jij hebt de verantwoordelijkheid om in je eigen leven, met je eigen mogelijkheden een volgeling van Jezus te zijn.

Hoe ziet je leven eruit over drie jaar, over tien jaar?

Misschien heb je een druk gezin als vader of moeder van een stel jonge kinderen. Misschien verdien je de kost als musicus. Je werkt met je handen en je komt elke dag lekker uitgeput thuis. Of je bent gescheiden na een dramatisch afgelopen relatie. Of zoekt een baan en vindt er maar geen een.

Misschien ben je ouderling in de Oosterkerk. Je weet het niet. Je kunt van alles willen en plannen, maar als je volgeling wilt zijn, dan geef je de uiteindelijke regie ook in zijn handen.

En dan probeer je met wat je bent, met wat je kunt, in al je bezigheden en in alle drukte, dichtbij hem te blijven.

Volgeling zijn. Hem volgen. Hoe doe je dat?

Het begint ermee dat je gefascineerd bent door de persoon van Jezus. Je wilt dichtbij hem zijn omdat je het gevoel hebt dat je van hem kunt leren. Je denkt geregeld aan hem. Je denkt ook door over hem: hoe zou dit vinden? Waar doe ik hem een plezier mee? Mijn eigen fascinatie met Jezus is de verhouding van sterven en opstaan. Ik vind dat fantastisch als een soort van sjabloon, een paradigma van het leven, dat werkt. Dat het nooit alleen maar een kwestie is van succes, omhoog, beter en beter. Maar dat het altijd ook een kwestie is van eerst sterven, van dingen afleren, van opnieuw beginnen, van op je bek gaan. Maar dat er dan altijd een nieuwe start mogelijk is, sterven en opstaan, niet alleen maar als iets van vroeger bij Jezus, maar als een patroon in het leven. Ontwikkel een bewondering voor Jezus.

Dia 5

Spel zijn woorden. In dit bijbelgedeelte vind je een aardige aanwijzing van hoe belangrijk dat is. Jezus had gezegd: als ik wil dat hij blijft tot ik kom, dan is dat mijn zaak. Maar het werd een gevleugelde uitspraak in de kerk later dat Johannes dus zou blijven leven tot Jezus terug zou komen. Maar noteert Johannes zelf, goed luisteren! En dan citeert hij nog eens letterlijk wat Jezus precies gezegd heeft. Zo kunnen er allerlei gangbare opvattingen en bijbelse gedachten ontstaan, die altijd weer opnieuw getoetst moeten worden aan wat Jezus zelf letterlijk gezegd heeft. Wees dus bezig met de bijbel. Neem daar tijd voor.

Dia 6

En beoefen zijn tegenwoordigheid. Nee, wij kunnen niet meer zoals Petrus gewoon naast Jezus lopen aan het strand. Maar als je aan het strand wandelt, kun je je wel voorstellen dat Jezus bij je is. Denk aan dat bekende gedichtje over voetstappen aan het strand.

*"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."*

Je kunt je erin oefenen om te beseffen dat de Here Jezus altijd bij je is, wat je ook doet. Niet alleen bij een strandwandeling, maar ook achter je laptop, ook als je aan het afwassen bent. Zo kun je wandelen met Jezus.

Dia 7

Het evangelie van Johannes heeft een open slot. Langzaam verdwijnen Jezus met Petrus aan zijn zijde uit het beeld. Het einde van zijn leven tegemoet, zijn komst tegemoet.

Dia 8

Hoe ziet jou leven eruit over 10 jaar, over 50 jaar?

Hij weet het.

Maar het zal goed zijn als je dichtbij hem blijft. Gefascineerd door de persoon van Jezus, met aandacht voor zijn woorden en opdrachten, in het besef van zijn aanwezigheid in je leven.

Laten we zo allemaal met Hem leven, eten aan zijn tafel, leven met Hem.

In Jezus' naam.

Amen.