

Jan Willem Roosenbrand - ALLERZIELEN 10 NOVEMBER 2013 - Hebr 11:13

Votum

Groet

Amen

Spiritualiteit verbondenheid: geslachten gaan en komen, in uw ontferming opgenomen. En die
gegaan zijn, zijn niet definitief gegaan!

Psalm 90: 1 6 8

Lezing 1 Joh 2:1-11 Anette Buisman

Gez 160 groot is uw trouw

Gebed: Uw trouw is sterker dan de dood. Voor U zijn de doden niet dood maar leven ze in
Christus. Ons gemis. Troost ons en geef ons moed. En geef ons hen te volgen in geloof en
volhouden.

Kinderen onderbouw naar voren, uitleg kaarsen, verdriet. Ze leven bij de Here. We zijn ze
niet vergeten. Verder verdriet over van alles.... Alles komt goed als Jezus terug komt.

Gez 75

MIDDENBOUW

We gaan het verhaal over David horen. God koos hem uit om koning te worden. God kende
David, het land en het volk Israël. Hij wist wat het beste voor hen was. Volgens mij ook nog
een spel...

BOVENBOUW

De mirakel van de bovenbouw gaat morgen over de storm en twee huizen, op zand en op een
rots. Een verhaal, een gelijkenis van Jezus.

Lezing Hebr 11:13-16 en 11:32-12:4 Anette Buisman

LvK 103 de heiligen ons voorgegaan

Preek Hebr 11:13

Dia 1

Cees, de steentijdman. Vernoemd naar de boer op wiens akker hij gevonden werd.

Spiritualiteit. Geloofsbeleving. Individueel?

Bovendien, zegt Prinsen, past het niet meer bij de huidige authenticiteitscultuur om collectief een antwoord te zoeken op zingevingsvragen, zoals voorgaande generaties dat nog wel deden. "Dat heeft niets met egoïsme of narcisme te maken. Dertigers zijn oprecht op zoek naar de bestemming in hun leven en wat ze aan de wereld hebben toe te voegen."

Gezamenlijk. Vieringen. Kerkdiensten. Manifestaties. The Passion. Stille tochten. Verbonden samen met de overledene. Verbonden in protest en verdriet.

Dia 2

Gemeenschap der heiligen.

Kerk boven en beneden.

Je eigen geliefden.

Maar ook verder in de geschiedenis.

Heiligenkalender. Sterfdag van een groot voorbeeld uit de kerkgeschiedenis.

10 november de dag van paus Leo de Grote, een van de eerste grote pausen rond 500.

19 mei (mijn verjaardag)? Ivo Helory, 19 mei 1303 overleden, priester, rechtspraak, opkomen voor de armen. Uit Bretagne.

Of Calocerus en Parthenius, hofdienaren uit Armenië, die de keizer Decius niet wilden aanbidden en daarom werden gedood (250).

- Geeft betrokkenheid op de geschiedenis, besef van opgenomen zijn in groter geheel, Gods werk van de eeuwen.
- Geeft voorbeeld, identificatiefiguren waar we zo'n behoefte aan hebben. Je laat je aanmoedigen, toejuichen vanaf de tribune.
- Omdat geloven niet makkelijk is en nooit makkelijk is geweest. En nooit gemakkelijk zal zijn.

Dia 3

Hebr 11. Namen, verhalen. Soms sterke verhalen. Voorbeelden voor jou, moge jouw naam er in komen te staan.

Geloof is altijd een kwestie geweest van hoop, van toekomst, van uit de verte zien, een glimp opvangen. Zoals Mozes vanaf de berg het beloofde land zag maar niet zelf binnen ging.

De aartsvaders Abram Isak en Jacob. Een belofte, meer niet. Vreemdelingen, geen eigen land, geëmigreerd, weggeroepen uit eigen omgeving om het met God alleen te wagen, met zijn belofte alleen. Ik ga mee, ik geef je een toekomst.

Glimp, voorproefje, maar het bezit kwam pas later.

En ook toen was dat het nog niet. Het beloofde land bleef aangevochten. Jeruzalem in Davids tijd. Een glimp van Gods rijk. De tempel in de tijd van Salomo. Maar het werd verwoest. En het ligt verwoest.

Een beter verbond: Christus als middelaar. Hij in de hemel bij God. Wij ook nog onderweg.

We zijn allemaal sterfelijk. Denken we daaraan of gaan we mee in de waan van een leven alsof we hier altijd zullen zijn?

Praten we alleen over de hemel als we kanker krijgen of ook als we kerngezond zijn?

We zijn onderweg. We staan straks voor God.

Onze overledenen leven bij God. Met ons wachten ze op de grote finale: de terugkomst van Christus, het koninkrijk van God op aarde.

Wij bidden niet voor de overledenen zoals de katholieke kerk dat doet.

Wij bidden niet tot hen.

Maar dit komt wel voort uit hun diepere besef van de gemeenschap der heiligen, van de eenheid van de kerk boven en beneden. Beelden in de kerk, voorbeelden, zij horen erbij, de doden om de kerk, kerkhof.

Maar geloven we wel in verbondenheid, in continuïteit, in voorbeelden?

Voorbeelden van geloof, uitgestelde verwachting; tegenslag. Volhouden.

Om zelf vol te houden.

Suggesties om te groeien in een spiritualiteit van verbondenheid met je voorgelacht.

1. Wat heb je van je ouders (al dan niet gelovig) geleerd? Welke waarden, normen, anekdotes zijn typerend en koester je? Interview je opa of oma over hun geloof en over hun eigen opa en oma.
2. Wat geef jij je kinderen of een nieuwe generatie (als jeugdleider) graag mee in hun geloof? Schrijf je eigen levensverhaal op.
3. Wat wil je op je graf hebben staan? Hoe zal men over jou praten op je eigen begrafenis of crematie?
4. Wie is je favoriete figuur uit de bijbel. Lees zijn of haar verhalen. Francine Rivers.
5. Wie is de heilige van jouw verjaardag. Lees iets over hem of haar op internet.

Ps 144: 2 6

Inleiding herdenking.

Jaarlijks geven wij er uitdrukking aan dat we ons verbonden weten met de gelovigen die ons zijn voorgegaan.

Bij alle verdriet kunnen we ons daarbij laten bemoedigen door Christus' woord in Lucas 20: hij heeft het dan over de aartsvaders Abraham en Isaac en Jacob, die toen al meer dan 1000 jaar geleden waren gestorven: God is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.

Als inleiding wordt er een lied gezongen uit Taize.

Taize:

In onze duisternis,
ontsteek, Heer, een vuur dat nooit meer doven zal,
dat nooit meer doven zal.

Dan verzoek ik nu allen die betrokken zijn bij het aansteken van de kaarsen op het podium te komen.

Na afloop van de dienst kunt u de kaarsenhouder en de kaars meenemen als herinnering aan deze kerkdienst.

- *KANSEL AF: De dienstdoende ouderling staat bij de tafel met kaarsenhouders, overhandigt de genoemde familie de aansteker en neemt die weer over.*

- **Op het podium**

We brengen in herinnering hen die ons lief waren en ons ontvielen in het jaar dat achter ons ligt. Na elke naam wordt een kaars aangestoken als teken van herinnering:

Ben Stevens, Atensheerd 58 op 28 dec 2012; hij werd 51 jaar.

Psalm 139

“Alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.”

- Familie steekt de kaars aan

Alice. Garabedian, Goeman Borgesiusstraat, Hoogezand op 22 feb 2013; zij werd 49 jaar
Openbaring 21:4 God zal alle tranen uit onze ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij!

- Familie steekt de kaars aan

Age. Kwant, v Hamelstraat 1 op 28 feb 2013; hij werd 78 jaar.

Psalm 23:1 de heer is mijn herder, mij ontbreekt niets

- De familie wilde zijn naam graag ter gedachtenis genoemd hebben maar heeft er geen behoefte aan voor hem een kaars aan te steken.

Jacob Ammeraal, Acacialaan 23, op 20 maart 2013; hij werd 64 jaar

Ps 23 ik keer terug in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.

- Familie steekt de kaars aan

13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

Daarover zingen we: Gez 114: 5 6 7

- **Verder zijn nog deze namen opgegeven van overleden geliefde familieleden en vrienden of vriendinnen**

Marit Wagenaar,

Goede vriendin van Willemijn vd Dool, Ruth IJbema en Suzanne Volk; zij is 12 jaar geworden. □

Wim Faber, , vader van Gon Faber hij is 92 jaar geworden

Seth en zijn broers Jasper en Merijn,. Hij was zoontje van de nicht en vriendin van Anja Verbree en Marleen Oostland; Seth is 2 jaar geworden

Aaf van Esch,. Zij was de schoonzus van Renny en Andre Oltmans zij is 58 jaar geworden

Geeuwke Bosma

Hij was de vader/ schoonvader en opa van Jacob, Baukje, Tiemen en Janette Bosma Hij werd 68 jaar.

Trienko Kwant,

vader van Metthilda en Hans de Graaf, opa van Nynke en Robin,
hij is 86 geworden.

mevrouw Heerema-Klamer, de moeder en schoonmoeder van Geertruida en Gert de Jonge-Heerema en oma van Niek, Rian, Marit en Sanne.

Ze is 82 jaar geworden.

Kor Holthof.

Vader van Jeanne (en Jeanne) Helder en van Marianne Elzinga,

Opa van Jaap en Hennie en Marleen en Bas, Lex-Arjen en Marjolijn en Marijke en Henk, En overgrootvader van Rick, Tim, Tessa, Stijn, Lente, Nine, Rianne, Mirjam en Jan-Jaap. Hij is 93 jaar geworden.

Met elk van hen wist één of meerderen van ons zich nauw verbonden. Maar er zijn ook overledenen niet genoemd, die nu misschien wel in uw herinnering bovenkomen.

Als teken van herinnering aan al deze overledenen steekt de ouderling van dienst nu een kaars aan.

De mensen die genoemd zijn en ook de niet-genoemde overledenen hebben geen aanwijsbare plaats meer in ons midden, maar ze blijven in onze dankbare herinnering.

En wij denken aan hen die om hun heengaan treuren,

die een weg gaan waarop ze hopelijk leren omgaan met hun gemis.

Als verdriet zich aan ons opdringt en God misschien veraf lijkt, kunnen we ons laten troosten door wat in Ps.10 over God wordt gezegd:

Toch ziet u de pijn en het verdriet,

u merkt het op en weegt het in uw hand.

U, HEER, verhoort de wens van de nederigen,

u bemoedigt hen en luistert met aandacht.

Ps 68:8

Gebed

Collecte

LvK 397 o God die droeg ons voorgeslacht

Zegen

Amen