

## ZONDAG 32 2 Kor 3: 1-6 / Oosterkerk 10 maart 2013 / Jan Willem Roosenbrand

### Dia 1

Allergie voor moeten. Spanning tussen genade en moeten. Tussen liefde en de wet.

Angst om de genade te verliezen als je ook zelf wat moet.

### Dia 2

Genade = Christus levert geen half werk. De genade is veel groter dan je denkt, meer dan alleen vergeving.

### Dia 3

1. genade is meer dan alleen vergeving
2. hoe zit het met de Geest en de wet in ons leven?
3. hoe werkt dit door in je VVB

### Dia 4

Eerst de Catechismus.

1. In feite is vraag 86 een vreemde vraag: “moeten we als christenen goede werken doen?” Moralisten vinden dit een vreemde vraag: want voor het besef van iedereen heeft (juist) godsdienst alles te maken met normen en waarden en goed gedrag. Op het irritante af zelfs alsof christenen de enigen zijn die weten wat goed en verkeerd is. Godsdienst is een kwestie van normen en waarden. Maar als christen heb je geleerd dat het om genade draait. Je hoeft niet eerst iets te presteren voor God je aanvaardt. Het is helemaal in orde tussen God en mij dankzij Christus, ik kwam er niet aan te pas. Het probleem van de catechismus is daarom: hoe koppel je de tien geboden aan de verlossing door Gods genade?

Om de geboden van God te verbinden met leven uit genade, moeten we ons begrip van de genade vergroten: die houdt veel meer in dan alleen dat Jezus voor onze zonden is gestorven.

- De *Catechismus* zegt het veel breder en gevarieerder dan onze veel te korte en eenzijdige samenvatting “Jezus is voor mijn zonden gestorven en vergeeft mij telkens weer mijn zonden”. Hij *kocht* ons met zijn bloed: we zijn nu van Hem. We vallen onder zijn Koningschap.

- Hij *maakte* ons *vrij* door zijn bloed, brak de ban van de verslavende macht van onze zonden. Noem alle verslavingen maar op, ze zijn gebroken, we zijn vrijgemaakt.
- Met zijn Geest *vernieuwt* Hij ons en blijft hij op ons inwerken en wil Hij steeds dieper doordringen in ons leven om ons te vormen tot beeld van Christus. je mag Christus laten zien in je manier van zijn en leven.

#### Dia 5

De Geest schaft de wet niet af.

*Verwacht dus veel meer van zijn genade en zijn Heilige Geest!* In 2 Kor 3 beschrijft Paulus dit werk van de Geest: Hij schrijft Gods geboden in ons hart. Zonder de Geest blijft het moeilijk en ondoenlijk om zijn geboden te houden, maar door zijn Geest maakt Hij het mogelijk. Niet alleen naar de buitenkant, maar tot in je denken, vgl de bergrede, vgl de manier waarop de Catechismus de wet verdiepend gaat uitleggen. De letter doodt (de wet die alleen maar in steen of op papier staat) maar de Geest maakt levend (Hij vormt ons om tot mensen die er plezier in hebben van God en medemens te houden).

#### Dia 6

Heeft de wet nog wel 'n plek in het christelijk leven? In de christelijke kerk zijn er telkens stromingen die die conclusie trekken, maar daarin vinden ze Jezus en Paulus niet aan hun kant

#### Dia 7

(Matt 5:17-20; Joh 15:9-12; Rom 8:4, Rom 13:8-10). Maar de vraag is: *hoe* komt de wet dan aan de orde? Als onze bijdrage achteraf, uit dankbaarheid voor zijn genade? “na Gods genade zijn wij aan de beurt”. Nee. Alsof wij een hypotheek moeten aflossen die God voorgeschoten heeft.

2 Kor 3 heeft het over aanbevelingsbrieven. Referenties: wij hebben ze nodig bij onze sollicitaties om te laten zien: we zijn echt goed, hoor! We kunnen heel veel. We hebben al heel wat gepresteerd. Maar de bijbel keert dit beeld om: wij mogen referenties zijn voor Christus. Hij is goed bezig! Hij kan alles. Hij maakt van ons leven een *aanbevelingsbrief*, een

*referentie* voor onze omgeving van Hemzelf. Jouw leven! Zo mag je meewerken met Christus om anderen voor hem te winnen.

Dit is de kern van het *nieuwe verbond* waar onze doop een *bezegeling van is*: zo wil God nu met ons omgaan. Zo diep wil Hij doordringen.

## Dia 8

Bij het luisteren naar de voorlezing van de tien geboden, is het erg belangrijk dat je dit *in de Geest* beluistert, en niet als letters (die doden, die maken dat je je schuldig voelt en voelt te kort schieten). We mogen ernaar luisteren als een belofte: zo wil Gods Geest je maken. Dit is bediening van zijn Geest, in die richting werkt hij aan mij. Zo schrijft Christus verder aan mijn leven. Echt! Ook bij jou.

Zo schrijft de Geest onze namen voluit, hij is er nog mee bezig, het wordt steeds mooier. Je leven is een boek met de titel 'zijn genade voor mij' en dat boek is nog niet af, er wordt nog aan geschreven. Het hoofdstuk 'Golgotha' is niet het slothoofdstuk. Hij schrijft nog steeds aan mijn boek. Ik weet dat het goed afloopt (dat is in het hoofdstuk Golgotha al verklapt), maar het blijft een spannend boek want ik blijf benieuwd *hoe* het goed afloopt, hoe Hij nu nog aan het werk gaat met van alles dat er nog scheef zit in mijn leven.

## Dia 9

Kijk zo naar je kerk (Vgl de kerk van Korinte met al zijn gebreken en problemen en onvolmaaktheid) , met al zijn mankementen, en ook naar jezelf (met alles wat er nog scheef zit bij jou). Hij werkt aan het laatste hoofdstuk, niet met inkt, niet met dodelijke letters en veroordelingen waardoor je aldoor maar weer in je schuld blijft hangen, en vanuit schuldgevoel beter je best gaat doen, maar met zijn Geest die in je doordringt met Gods genade, met zijn vrijheid, en die zo je leven verandert. Ik bid om de Heilige Geest die mij het hart van Christus wil geven, zijn mentaliteit, zijn manier om om me heen te kijken.

## Dia 10

2. Hoe werkt dat dan? Paulus geeft een voorbeeld van hoe hij het aanpakt in 2 Kor 8-9. Er is geld nodig voor de kerk in Jeruzalem. Hij zegt niet: jullie moeten de tienden geven, want dat zegt de wet. (Wij hebben voortdurend tekorten in onze gemeente, en daarom wordt er –door mensen die wél geven- geroepen om een hardere aanpak van niet-betalers. Dit is onze aangeboren moralistische reflex.)

#### Dia 11

Maar Paulus bindt ons *Christus* nog dringender op het hart. 2 Kor 8:9 en 9:8-10 (geloven we dat ook nu de economische crisis dichterbij komt met al die ontslagen). Als je Christus echt kent, kun je je geld niet meer los zien van Hem. Je bent met je inkomen gekocht door Hem. In het kruis ligt de kracht om je vrij te maken van de macht van je geld, bezorgdheid, egoïsme en angst! Die worden door zijn Geest bij Christus gebracht. En zo door zijn genade omgezet in liefde, vertrouwen, verbondenheid en vrijgevigheid.

Omgekeerd: als er blijvend te kort is aan geld, dan is er iets veel ergers aan de orde.

#### Dia 12

Genade is veel en veel meer dan alleen vergeving. Het is een kracht die levenslang met je mee gaat en je leven omvormt, vrijmaakt, vernieuwt.