

Jan Willem Roosenbrand - 1 december 2013 - spiritualiteit van rituelen - Joël 2:16

Dia 1

Hij lag in het ziekenhuis en voelde zich erg beroerd. Er werd eten gebracht. Hiervoor moest hij natuurlijk wel bidden, maar hij had nauwelijks genoeg energie om zijn boterham op te eten, en dan moet je ook nog bidden. Het idee dat hij het niet kon opbrengen een gebed uit te spreken, vond hij wel heel erg. In het ziekenhuis, boven de deur van zijn kamer, hing een crucifix. Hij hoorde een stem die zei 'kom maar', hij hoefde alleen maar te komen. Het maakte niet uit of hij dat gebed uitsprak of niet. De crucifix was niet die van een lijdende, maar leidende Christus, zijn armen wijd uitgestrekt, kom maar.

Dit maakte diepe indruk op deze gereformeerde broeder.

Aanschaf als herinnering, niet als truc.

Kan dit?

Fre Werkman, in de kist met zichtbaar zijn crucifix.

Dia 2

Kerststallen, wijwaterbakjes, kerstbomen, = folklore.

Begrafenisrituelen: geen bloemen, een roos op de kist.

Een kruisje slaan bij het open graf.

Kaarsen in de kerk. The Passion. Stilte.

Rooms-Katholiek? (Oosters Orthodox).

Dia 3

Ook evangelisch:; geestelijke strijd met fysieke middelen van gebedswandelingen, proclamaties van de Naam, vlaggen en banieren, 24/7 continu-gebed, de vorm van

ministry-gebed. Of afkeer van voorwerpen die verbrand moeten worden (CD's, wajangpoppen)

Misschien heb je er niks mee.

Of wel. Of pas na oefening. Er vertrouwd mee raken.

Dia 4

Waarom gebeuren dit soort rituelen, speciale gebaren, handelingen, gewijde ruimtes, tijden: het kerkelijk jaar, eerste zondag van advent, we tellen af naar kerst en branden elke zondag een kaars extra, het licht groeit.

Je wilt je leven verankeren in een diepere werkelijkheid dan die van het platte vlak. Op zoek naar momenten, handelingen waarin iets van een diepere werkelijkheid oplicht. Je zoekt structuur en veiligheid in voorspelbaarheid.

Reformatietijd, scheiding van protestantse en katholieke kerk.
Vrij radicale breuk. Beeldenstorm, 1566.

Motieven daarachter.

Dia 5

Daadwerkelijke ervaring met de risico's en valkuilen

1. Uiterlijk, de hele rimram en santekraam. Poppenkast.
Scheur je hart en niet je kleren (Joël)

Dia 6

2. Niet alleen onzin, maar ook gevaarlijke onzin, verschuiving: Afgoderij: er schuift iets tussen jouzelf en de levende God. De in het lichaam van Christus veranderde en te aanbidden hostie. Magie: God manipuleren en in dienst van jezelf stellen.

Dia 7

3. Los van het gewone leven, zelf gevormd worden tot beeld van God. Een afgebakend stukje voor God en godsdienst, een reservaat. Stukje voor God, de rest voor jezelf.

Doorgeschoten: er blijven goede redenen om ook van rituelen gebruik te maken.

Dia 8

1. Terug naar de bijbel! Twee sacramenten, niet meer. Het moet in de bijbel voorgeschreven worden. Kerst? Pasen? Staat niet als feest in de bijbel. Ja, maar er is ook christelijke vrijheid om wat dienstbaar is te doen.

Dia 9

2. Alsof we alleen maar verstand zijn. We zijn ook lichaam, met alle zintuigen van dien. *Scheur je hart en ook je kleren.* Ga vasten als oefening in innerlijke rouw. Deze hele schepping doet mee en is sacrament, kan geheiligd worden tot iets dat helpt in de omgang met God. Sacramenten en rituelen als opmaat voor het hele leven.

Dia 10

3. Afvlakken van sacramenten tot slechts hulpmiddel, geheugensteuntje of illustratie, symbool, herinnering. Niet alleen concessie aan ons zwakke geloof. Maar viering, realiteit, er gebeurt iets: God verbindt ons en onze kinderen met

Christus. Wij staan niet als zingevend subject in het middelpunt, maar je ontvangt, er overkomt je iets, God is met je bezig.

Dia 11

4. Christus als vervulling van offers en speciale dagen en mensen. Zeker. Het is volbracht, maar een ritueel kan ook naar hem terug wijzen en je bepalen bij zijn volbrachte werk. Vgl advent: je inleven in de aanloop, die tegelijk aanloop is naar zijn terug komst.

Winst te behalen bij de 2 sacramenten:

- echt lichaam en bloed van Christus, 15 december s middags
- echt verbinding met Christus' dood en opstanding

dia 12

2 suggesties

Steek je hand in water van je doop (van vroeger of over een tijdje) (en teken eventueel een kruisje). Om zo je hele leven te tekenen voor God. Herinnering en ophalen van jouw verbinding met Christus.

-

dia 13

Maak zelf een adventsserie kaarsen en steek elke avond per week een kaars extra aan. Om zo je verlangen naar het licht van de komst van Christus te voeden.