

Jan Willem Roosenbrand

Preekschets Luk 17:26v jeugddienst 25 nov 2012

Sprite wants you to stand out and spark your true self!

Laat je ware ik tevoorschijn komen.  
Schaam je niet. wees niet kleurloos.

Christen zijn.  
EO onderzoek.

Maar hoe is het nou in het echt, real life.

we zijn gewone mensen.  
Uiteindelijk hoor je bij Christus of niet.

Maar nu valt het verschil niet meteen op.  
Zaaien, handelen, kopen, school, winkel, je baan.

Dat is het leven.  
Zo heeft God ons gemaakt, beeld van God = bezig zijn.  
Christen zijn is niet alleen in de pauze evangeliseren.

Beeld van God in alles, je spiegelt zijn creativiteit, verantwoordelijkheid.

Doel is niet verschillend te zijn.  
Niet alleen christenen zijn aardige mensen.  
Invloed van christelijke cultuur maakt dat het verschil ook niet meteen opvalt.

Er is wel verschil, dat blijkt.  
Ben je voorbereid op zijn komst?  
Maw: waar hecht je het meest aan.

Vgl 1 Kor 7.

Check je gebed: draag je je leven op aan God? Is het en geschenk voor hem?

Eredienst als oefening en als doel.

Om mee te nemen door de week: God is erbij, het is voor Hem.

Christen zijn is niet een taartpunt maar een ingrediënt

Christen zijn is niet alleen gedrag maar allereerst een relatie, je bent het.

Your true self.

Je bent van Christus.

Je vertegenwoordigt Christus.

Je bent met God verbonden in liefde.

Je bent met de mensen verbonden in liefde.

Vul eens in wat je de komende week in je agenda hebt staan.

Is het verbonden met God?

Laat je iets van Christus zien? meeleven, de minste zijn, helpen, iets goeds over hem vertellen.

Mag Hij meekijken in je agenda?

Verstop je je ware ik of ben je jezelf?

Kijk je verder – in de gewone dingen die je doet- dan het schooljaar: de komst van Christus?

Misschien kun je mensen concreet uitdagen in dienst 1 om te kijken of er de komende maand tekenen van God zichtbaar zijn in hun dagelijkse bezigheden en dat in dienst 2 terug vragen... een verdiepingsdienst wordt het dan...