

Rinze Ijbema - Hoezo: heilig?

Ze zeggen dat wij heilig zijn, u en jullie en ik. Ik denk dan: heilig? Hoezo: heilig? Ik ken wel christenen die een heel eind komen. Beroemde gelovigen, die je ziet op TV. En onbekende gelovigen, van wie je in je eigen kring de verhalen hoort. Maar: heilig? Toch zeggen ze dat we heilig zijn. Ze, dat zijn de mannen en vrouwen die de bijbel hebben geschreven. Volgens Mozes al was het Gods bevel: 'Wees heilig want ik ben heilig.' Jahwe heilig, jullie heilig. Paulus gebruikte het als standaard briefhoofd: 'Van Paulus ... aan de gemeente van God te X en aan alle heiligen in provincie Y.' Dus is dit de conclusie van Petrus: 'Jullie zijn een heilige natie.' Alsjeblieft, dankjewel. Maar mijn vraag blijft, Hoezo: heilig?

God is heilig, en de Geest van God is heilig. Zo heet hij zelfs, de Heilige Geest, die bij God hoort zoals warmte bij vuur en licht bij de zon. Wat gebeurt er wanneer de heilige Geest in contact komt met die niet zo heilige wereld van ons? Je zou verwachten: Hij schiet erdoorheen als neutrino's door de aarde, zonder zelf te veranderen, zonder tastbare invloed te hebben. Maar minstens één keer heeft deze Geest van God, de Heilige, iets in beweging gezet en iets nieuws geschapen. Wij belijden van onze Heer Jezus Christus dat Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Maar kan dat wel? Is de mens Jezus heilig? Hoezo: heilig?

Als je eerlijk bent is het niet alleen maar vanzelfsprekend dat Jezus zoals wij Hem als mens kennen heilig is. Hij draagt geen aureool, Hij is juist eerder heel gewoon. Daar heb je zijn moeder, zijn broertjes en zusjes. Hij praat net als wij, Hij lacht net als wij, Hij huilt net als wij. Hoezo: heilig? Wel, hierom: dat Hij in alles zuiver is. Het kan dus wel. Je kunt ten volle mens zijn, en toch en tegelijk helemaal vol van God. Pas nadat Hij de dood had overleefd hadden wij echt door wie Hij was, dat Hij God was, dat Hij heilig was. Toen wisten we: Hij is het meest fantastische idee van God ooit. De duivel op je linkerschouder fluistert je in: 'Dat wordt nooit wat. Eens onheilig, altijd onheilig.' De Geest van rechts doet alleen maar: 'Ahem.' En Hij wijst naar Jezus. Het wordt wel wat. Hoezo: heilig? Wel, Hij was heilig.

Toen moesten Christus en de Geest iets bedenken om aan jou vandaag duidelijk te maken dat het wel wat gaat worden met jouw heiligheid. Omdat de Geest de nodige verrassingen in huis heeft, konden ze kiezen wat ze wilden: engelenkoren, regenbogen, dansende heuvels. Maar ze zeiden: we doen een maaltijd. Brood en wijn, een heilig avondmaal. Hoezo: heilig? Omdat God dus inzet op her-heiliging van deze oude wereld van ons, van mensen van vlees en bloed. Dus we beginnen gewoon met brood en wijn. En dan ook: jouw praten, jouw lachen, jouw huilen: heilig,

heilig, heilig. Als je vandaag voor het eerst Avondmaal viert (pas belijdenis gedaan, best wel spannend), of misschien als het één van je laatste keren met ons is: het bijzondere is dat het zo gewoon is. God wil van gewone gebrekkige gebroken geheelde grappige mensen zoals wij dragers van zijn liefde maken. En of je dát vandaag wilt proeven.

Amen.