

Jan Willem Roosenbrand Spreuken 20:29 Oosterkerk 10 juni 2012

Dia 1

De pracht van jonge mensen is hun kracht....

Dia 2

De sier van oude mensen is hun grijze haar....

Dia 3

En als je dat op een mooie manier weet te combineren....

Dia 4

Maar de combinatie gaat niet altijd probleemloos.

Het botst vaak. In alle tijden. Oud en jong.

Spreuken geeft spreekwoorden.

Met alle eenzijdigheid van dien.

Is er alleen kracht bij jonge mensen? Bij alle jonge mensen?

Niet iedereen wordt grijs en wijs.

Spreekwoord roept om doordenken, tegenspraak, onderling gesprek, zo word je wegwijz in het warrige leven.

Dia 5

- vaak is de verhouding problematisch.

Advies RVZ aan staatssecretaris. *'Redzaam ouder. Zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen'*: het is onhoudbaar alles van de overheid te verwachten. Investeer ook in je eigen toekomst, in je eigen netwerken.

Dia 6

En in de kerk? Hoe ziet de kerk er uit over 20 jaar? Zijn er nog jongeren? wordt hun kracht ook gewaardeerd? welke plek is er voor het grijze haar? Of blijven er alleen grijze koppen over in de kerk?

Dia 7

De pracht van jonge mensen is hun kracht....

De sier van oude mensen is hun grijze haar...

Jonge mensen in de kracht van hun leven.

Oude mensen hebben veel meegemaakt.

Probeer niet tegen elkaar op te bieden.

Geniet van je eigenheid.  
Geniet van de eigenheid van de ander.  
Denk niet alleen vanuit je eigen situatie. Relatieveer jezelf.

Dia 8

In 1 Korintiërs kom ik een nog krachtiger relativering tegen van onze eigenheid.  
Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen  
om de wijzen te beschamen,  
wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen  
om de sterken te beschamen.

Kracht en wijsheid.  
Niet primair leeftijdgebonden.  
Twee levenshoudingen waarin we ons verschansen tegen God.  
Wij zijn sterk: we hebben hem niet nodig. En als hij er is moet hij laten zien dat hij sterk is en dat hij alle problemen kan oplossen.  
Wij zijn wijs, wij hebben onze eigen oplossingen en redden onszelf wel. En als er een God is dan moet zijn manier van denken passen in onze denk categorieën. Want wij met onze ratio kunnen alles handelen.  
Je eigenheid, een godsgeschenk, je kracht, je visie, je verstand, je ratio, wordt een wapen waarmee we ons God van het lijf houden. Wij willen niet afhankelijk zijn.

En dan komt Paulus met het goede nieuws van een gekruisigde redder?  
Dom verhaal.  
Een God die zelf aan de problemen onderdoor gaat.

Wij zijn sterk en houden daarom niet van zwakke mensen die zichzelf niet kunnen redden.  
Wij zijn slim en houden niet van domme mensen die hun verstand niet goed gebruiken.

En laat God door Christus nou precies aan de kant van die domheid en die zwakheid gaan zitten. God komt met de dwaasheid van een kruis, met de zwakheid van een kruis.  
Het evangelie is niet dat wij als mensheid en als individu in onze kracht gezet worden.  
Het is dat wij ontdekken dat we genade nodig hebben.  
Het evangelie is niet dat wij als westerse wereld gecompimenteerd worden omdat wij het allemaal zo goed doorhebben en ons verstand zo goed gebruiken.  
Het is dat wij ontdekken dat ons leven met al onze kennis vast loopt als God geen nieuw begin maakt.

Oud en jong.  
Sterk en wijs.  
In de kerk zit je nooit met soortgenoten, dan is de kerk geen kerk meer, maar een club, een bejaardenclub of een jeugdvereniging.

Maar de grap van de kerk is dat je leert de dingen niet langer vanuit je eigen perspectief te bekijken.

Tegen jonge mensen in de kracht van hun leven zegt de apostel:  
God heeft ouwe mensen uitgekozen, ja, grijze koppen die in de samenleving niet meer meetellen, die geen economisch nut meer vertegenwoordigen, die het verschil niet weten tussen een I-pad en een I-pod, en als ze al een mobieltje hebben, dan een met zulke grote

toetsen. God kiest zulke mensen uit om bij Jezus te horen. En wil jij met al je kracht, met al je snelheid, met al je gadgets, wil jij bij die club horen waar deze ouwetjes bij God mogen horen?

Wat in de ogen van de wereld zwak en oud en afgeleefd is, heeft God uitgekozen om de sterken, de vitale mensen, de snelle jongens te beschamen.

Maar ook andersom:

Wilt u als oudere ook alstublieft deze woorden voor uzelf overdenken op momenten dat u denkt dat het alleen maar om de kinderen gaat, dat we overal maar klakkeloos achteraan rennen, dat er geen diepgang meer is, dat het omwille van jonge mensen allemaal maar snel en oppervlakkig moet worden :

Ja God heeft voor zijn kerk jonge mensen op het oog, jonge mensen van deze tijd, die u misschien oppervlakkig vindt, of van u denkt dat ze alleen maar met zichzelf bezig zijn, of die alleen maar alles leuk willen hebben:

Wat in de ogen van de wereld dwaas is, onbezonnen, oppervlakkig, dom en blond, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen, en de ouderen en de mensen met een bezonnen levenswijsheid,

Zo kan geen mens zich tegenover God en ook niet tegenover elkaar beroemen. Door Christus worden wij verlost, en niet door onze ouderdom, door onze grijzen en wijze haren, en niet door onze snelheid en onze jeugdige kracht.

En daarom is de grote vraag die ik op jou en op u af laat komen met deze levenswijsheid van Salomo uit Spreuken en van Paulus in zijn brief aan de wereldstad Korinte:

Hoe verbind jij je als je jong bent met ouderen?

Hoe ga je in de kring met elkaar om?

Hoe kun je als FM verbinding leggen met de ouderen in de kerk?

Hoe houdt u feeling met wat jongeren beweegt?

Welke stap wilt u in hun richting zetten?

En niet alleen in de kerk en in de opzet van de liturgie, maar ook in het dagelijkse leven?

Praat eens met je kleinkinderen over wat hen bezig houdt>

Vertel eens aan je kinderen en kleinkinderen wie de Here God in uw leven voor uw geweest is en hoe u het ouder worden ervaart?

We krijgen er vandaag weer twee ouderlingen bij.

Voor het Dagelijks Bestuur, om de grote lijn vast te houden die de Kerkenraad vaststelt: om te zorgen dat dat ook in de dagelijkse beslissingen en regelingen doorgetrokken wordt:

We willen Christus centraal stellen, we willen een kerk zijn met veel aandacht voor kinderen en jongeren, we willen elkaar ontmoeten en in gesprek zijn met elkaar, we willen in deze tijd en in deze stad kerk zijn, open en gastvrij. Dat gaat niet vanzelf.

Dat moet ook in het dagelijkse beleid worden vormgegeven. Johannes Weening gaat daar als dagelijks bestuursouderling bij helpen.

Een speerpunt in de kerk is de ontwikkeling van de kringen, het bevorderen van het meedoen, het meekrijgen van de mopperaars die aan de kant staan, het enthousiast houden van de mensen die gedemotiveerd raken voor de kritiek van anderen, het samenbinden van jong en oud in de echte ontmoeting, in het gesprek over het echte leven: hoe gaat het met je? Sterkte met alles! Waarom doe je dat eigenlijk zo en niet anders?

Daar gaat Johan Dusseljee als ouderling met speciale aandacht voor de kringen en de klufteams ons mee helpen.

Samen oud en jong, slim en dom, blond en donker, man en vrouw, hoogopgeleid of bezig met je handen, jong en sterk, oud en wijs, samen in de naam van Jezus, samen vbezield door zijn Heilige Geest.

Amen.