

Jan Willem Roosenbrand - Marcus 1:11 - 6 mei 2012 - Oosterkerk

Belang van bevestigende woorden in de opvoeding.

Schade van negatieve woorden.

Je draagt die stemmen mee in je leven.

Daarvoor moet je soms in therapie.

Stortvloed van positief denken. Like's van facebook. Je zelf aanvaarden zoals je bent.

Is het evangelie een variant daarop? God likes you, God neemt je zoals je bent... "Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde".

Ja en nee.

Ja, ik vermoed een sterke invloed (ook) van het christelijk geloof op dit positieve denken: elk mens afzonderlijk is naar Gods beeld gemaakt, heeft een goddelijke bedoeling.

Maar ook nee: het evangelie gaat dieper en is meer dan dit positieve denken berekend op de realiteit van het kwaad in ons leven. We zijn nou eenmaal niet OK, hoe hard we dat ook roepen.

Kijk naar de situatie bij Johannes de Doper.

Zijn doop is een doop van boete. Schuldbelijdenis. Verantwoordelijkheid nemen voor wat scheef zit in je leven en in de wereld.

Vers 5: "Mensen lieten zich dopen terwijl ze hun zonden beleden".

Deze wereld deugt niet. Oorlog toen en nu. Misbruik, toen en nu. Daders en toeschouwers, toen en nu. Diepgeworteld egoïsme, nu en morgen.

Wij geven dit aan onze kinderen door, wij slepen hen erin mee.

Terwijl ze hun zonden beleden, liet ook Jezus zich dopen.

Hij hoeft geen zonden te belijden. Maar nu hoor ik een andere stem: Jij bent mij geliefde zoon.

Zo wil ik het zien. wat ben ik blij met je.

Eindelijk.

God is blij met hem omdat hij is zoals hij is: hij gaat naast zondaars staan, naast daders en toeschouwers. Zo is hij. De Geest van God zal hem steunen om die lijn door te trekken, tot in zijn dood.

Twee kinderen zijn gedoopt. Jij bent gedoopt of mag gedoopt worden. niet de doop van Johannes, om je schuld te belijden maar de doop in Jezus Christus. Christus heeft de doop van Johannes tot een christelijke doop gemaakt. Wij worden gedoopt in Christus zelf.

We gaan onder in zijn dood en begrafenissen.

We staan op in zijn opstanding.

En zo ben je geliefd bij God. Zo pas je bij Hem, zo gaat Gods hart voor je open.

Dit gaat dieper dan positief denken en dan jezelf aanvaarden zoals je bent.

- Je kunt eerlijk zijn over je eigen schaduwkanten, je hoeft ze niet te ontkennen, en je hoeft ze niet te neutraliseren alsof het nu eenmaal zo is. Je kunt fout noemen wat fout is zonder daar zelf aan onderdoor te gaan.

- Dit gaat dieper: tot op God, zijn instemming over je leven.

- Zo mag je jezelf zien, dood voor je zonde, in Christus. en levend voor God, in Christus.

- Zo mag je je kinderen opvoeden en behandelen en aanspreken en bevestigen en bemoedigen, complimenteren, en eerlijk zijn over hun fouten (en over die van jezelf als opvoeder): in de doop zijn ze in Christus ondergedompeld, zo mag je ze zien en zo mag je ze leren zichzelf te zien.

- Zo mag je elkaar zien in de gemeente als je pastoraal bezoeker bent, of ouderling, of diaken.

Hoe ga je deze stem horen voor jezelf? Romeinen 8:16: De Geest zelf verzekert onze geest dat wij kinderen van God zijn.

Ga in het water van je doop staan, ga in Christus staan. Bedenk dat je zelf gedoopt bent of gedoopt mag worden. je hoort geen stem, maar die doop spreekt verstaanbare taal.

Gebruik de doopkaars: steek hem aan op de verjaardag van de doop en vertel wat de doop betekent: God houdt net zoveel van jou als van de Here Jezus.

Zeg het tegen elkaar, complimenteer je kinderen, en je ouders. En de mensen uit je kring.