

Rinze Ijbema - Marcus 15, 2-5.

Gemeente van Jezus Christus,

het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de dood. Maar vandaag is het nog niet zover. Vandaag lezen we uit de Bijbel een verhaal dat gebeurde voor Pasen. Het verhaal van Koning Jezus die voor stadhouder Pilatus staat. Het verhaal van de Zoon van God die voor de vertegenwoordiger van de



keizer van Rome staat. Nou, als je dat plaatje bekijkt zie je meteen wie de sterkste is. Pilatus natuurlijk. Kijk maar: Pilatus zit op een troon, Pilatus stelt de vragen, Pilatus heeft soldaten bij zich. Jezus staat daar vastgebonden, Jezus wordt beschuldigd, Jezus is helemaal alleen. Het lijkt nog lang niet op Pasen.

Vandaag is de vraag: “Wat denk je van de Koning?” Jezus staat voor Pilatus. Het is nog geen Pasen. Hij heeft nog niet gewonnen. Geloof je nu in deze Koning? Wat doe jij als je er bij was geweest? Het is een belangrijke vraag. Onze situatie nu lijkt wel op de situatie toen. Kijk maar: Koning Jezus zal terugkomen. Hij zal voor altijd zichtbaar zijn en de hele wereld regeren. Maar vandaag zien wij dat nog niet. Soms zien wij niet veel van Koning Jezus. Maar ik vraag je: “Geloof je nu in deze Koning?” Vandaag is de vraag: “Wat denk je van de Koning?” In deze preek stellen we deze vraag aan Pilatus, aan de Joden en aan Jezus zelf. En tussendoor stellen we deze vraag ook steeds aan onszelf. “Wat denk je van de Koning?”

1. Jezus staat voor Pilatus. Als je Hem ziet lijkt Hij niet op een koning. Een koning ziet er heel



anders uit. Ik denk aan koningin Beatrix. Ik vind haar een echte koningin. Op Prinsjesdag draagt ze een hermelijnen mantel. Ze rijdt dan in een gouden koets. Als ze op staatsbezoek gaat spreekt ze Frans. Iedereen luistert naar haar. Iedereen vindt haar belangrijk. En dat is ze ook. Misschien denk jij bij een koning aan nog iets anders. Bij voorbeeld: in films en in boeken en in games heb je ook koningen. Dat zijn heel vaak dappere soldaten, grote helden, de sterkste van de hele wereld. Koning Jezus is heel anders. Ze binden Koning Jezus vast. Ze lachen Koning Jezus uit. Ze slaan Koning Jezus in zijn gezicht. Jezus staat voor Pilatus. Hij lijkt niet op een koning.

Wat denkt Pilatus? Help, dat is een moeilijke vraag. Ik denk: Pilatus wist dat de Joden dromen van een nieuwe koning. De nieuwe koning van de Joden is niet de Keizer van Rome. Het is ook niet koning Herodes. Het is ook niet stadhouders Pilatus. De Joden dromen van een andere koning. Pilatus wist dat. Maar Pilatus begreep het niet precies. Pilatus zegt tegen Jezus: "Bent u de koning van de Joden?" De Joden zelf geven hun koning een andere naam. Niet "koning van de Joden," maar bij voorbeeld: "koning van Israël" of: "Zoon van David" of: "Messias." Ik denk: een gezant van de Joden heeft Pilatus verteld: "De Joden vragen een rechtszaak aan." Pilatus vraagt natuurlijk: "Waarover?" De gezant zegt: "Over Jezus. Hij zegt dat Hij de Messias is." "O ja," denkt Pilatus, "dat is die koning van de Joden."

Jezus staat voor Pilatus. Hij is vastgebonden, uitgelachen en geslagen. Pilatus verwacht iemand anders. Deze Jezus lijkt niet op een koning. Pilatus denkt: "Wat moet dit voorstellen? Ziet de koning van de Joden er zo uit? Dat kan toch niet?" Dus vraagt Pilatus: "Bent u de koning van de Joden?" En Jezus antwoordt: "U zegt het." Dat is een vreemd antwoord. Wat bedoelt Jezus? Bedoelt Hij "ja"? Bedoelt Hij "nee"? Ik denk: Jezus bedoelt wat Hij zegt. Pilatus vraagt eigenlijk: "Ziet de koning van de Joden er zo uit?" Jezus zegt: "Ja, het is zoals u zegt. De Koning ziet er zo uit. Ik ben vastgebonden en uitgelachen en geslagen. En Ik ben de Koning." Maar Pilatus is nog niet overtuigd.

Wat denk jij van Jezus de Koning? Hij lijkt niet op een koning. Hij lijkt niet op iemand als Beatrix. Hij lijkt niet op de sterkste van de wereld. Maar Jezus is wel jouw Koning. Niet alleen wanneer Hij iedereen laat zien: Ik ben wél de sterkste van de hele wereld. Hij is jouw Koning. Juist wanneer Hij heel slap lijkt. Koning Jezus kiest er voor om gevangen te zijn, uitgelachen, geslagen. Maar Hij is steeds mijn Koning. Kijk: wij zijn er niet bij, als Jezus voor Pilatus staat. Iedereen laat Hem alleen. Als ik er bij was, of jij, ik denk: wij lieten Hem ook alleen. Maar dat is fout. Deze Jezus, de man die lijdt, Hij is koning.

2. De Joden veroordelen Jezus. Wat doet Jezus dan fout? Dat is een goede vraag. De vergadering van belangrijke Joden had lang geduurd.



Ze waren er allemaal bij: de hogepriesters uit de tempel, de oudsten uit de poort, de schriftgeleerden uit de synagogen. Samen wisten ze van te voren al: Jezus moet weg. Hij was bij voorbaat veroordeeld. Maar het duurde lang voordat ze de beschuldiging klaar hadden. Marcus vertelt: eerst komen er een heleboel oneerlijke getuigen. Zij hebben wel een verhaal over wat Jezus fout heeft gedaan, maar: ze liegen. Maar liegen werkt niet. De verschillende valse getuigen spreken elkaar tegen. Dan zijn er twee getuigen die hetzelfde beweren: “Jezus heeft gezegd dat Hij de tempel gaat afbreken!” De hogepriester vraagt: “Ben jij soms de Zoon van God?” Jezus zegt ja. De Joden vinden dat Hij God belastert. Dus moet Hij dood. Ze veroordelen Hem.

Nu moet je weten dat de Joden Jezus snel dood wilden hebben. Dat konden ze zelf niet, omdat het bijna Pasen was. Dus hebben ze Pilatus nodig. Dat is lastig. Het kan Pilatus niet schelen of Jezus zichzelf de Zoon van God noemt. Pilatus is een Romein, een heiden. De God van de Joden is niet zijn god. Maar de Joden hebben een oplossing. Marcus vertelt: “De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen Hem in.” (Als je wil weten welke beschuldigingen, dan moet je Lucas lezen. Lucas zegt: “De Joden brachten de volgende beschuldigingen tegen Hem in: ‘We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan weerhoudt

belastingen aan de keizer te betalen.”) Je ziet het. De Joden willen Jezus dood hebben. Ze durven zelfs te liegen om Hem te doden.

Waarom zijn de Joden zo boos op Jezus? Let op: ik begrijp ze wel een beetje. De Joden weten: God is groot, en heilig, en anders dan wij. Maar Jezus is een gewoon mens, en net zo als wij. Jezus zegt dat Hij de Zoon van God is. Hoe kan dat, als Hij zo duidelijk gewoon een mens is? De Joden vinden: dat kan niet. God is niet zoals Jezus. Daarom zijn ze zo kwaad op Hem. Maar ik denk: ze zijn extra kwaad op Hem, omdat ze diep in hun hart weten dat Jezus gelijk geeft. Iedereen kan de wonderen zien die Jezus doet. Iedereen kan weten dat Hij de waarheid zegt. Maar het is net alsof mensen bang worden als God dichtbij komt. Kijk: als God de grote Held is die ons komt redden, dan is Hij welkom. Als God een mens is zoals Jezus, dan zijn we zomaar boos. Zo'n God willen we niet!

Jezus zwijgt onder de beschuldigingen van de Joden. Waarom kiest Hij om te zwijgen? Antwoord: om de Bijbel te laten spreken. De Bijbel, het hele Oude Testament, gaat over de Here Jezus. De Bijbel zegt: zelfs de grootste mensenkoning (David, of Salomo) maakt fouten. Dus hebben we een andere koning nodig. De Bijbel zegt: zelfs de grootste dierenoffers zijn niet genoeg. Dus hebben we een ander Offerlam nodig. De Bijbel zegt letterlijk, in Jesaja 53: "Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open." Zie je dat? De zwijgende Koning Jezus, gebonden, geslagen, uitgelachen – de Bijbel zegt dat Hij de echte Koning is.

Wat denk jij van Jezus de Koning? Heel veel mensen geloven niet dat iemand die zich stillletjes kapot laat maken echt een koning kan zijn. Maar de Bijbel vertelt dat andere soorten koningen ons niet kunnen redden. Dus geeft God ons een Koning die helemaal anders is. Maar veel mensen storen zich aan deze Koning die zo anders is. Hij is een vreemde koning. Hij praat niet, hij vecht niet terug, Hij doet niks. Nu moeten wij goed nadenken. God bepaalt hoe de echte Koning is. God legt uit in de Bijbel hoe de echte Koning is. God laat in de Here Jezus zien hoe de echte Koning is. Misschien willen wij wel dat de Koning heel andere dingen voor ons doet. Maar dan moeten wij ons aanpassen. Aan God.

3. Pilatus vind Jezus geen echte Koning. De Joden geloven Hem ook niet. Wat zegt de Here Jezus zelf over zichzelf? Maar Jezus zegt helemaal niets meer. Ik heb gezegd: Jezus kan zwijgen omdat de Bijbel uitlegt wie Hij is. En nu zeg ik dat er nog iets is. Jezus zwijgt, en nu mag jij zijn getuige zijn. De Here Jezus is stil. Zijn zwijgen nodigt jou uit om over Hem te vertellen. Hij hoeft het niet van zichzelf

te zeggen. Hij is de Koning, de heel andere Koning. Maar jij mag het overal duidelijk maken: Jezus is de echte Koning. Juist Hij, gebonden, geslagen, uitgelachen, Hij is de Zoon van God. En ik geloof in Hem. Daarover zwijg ik niet.

Er zijn veel manieren om duidelijk te maken dat wij in Koning Jezus geloven. Nummer 1:



wanneer wij bidden.

Wanneer wij bidden zeggen wij tegen God de Vader en tegen de Here Jezus zelf: "Wij geloven in U." Dat is heel goed. Dat wil God graag. God wil graag dat wij in Koning Jezus geloven, en dat wij dat aan Hem vertellen. En wanneer wij bidden zeggen we dat niet alleen aan God. We vertellen het ook aan de engelen. Engelen: niemand kan ze zien. Niet zomaar, in elk geval. Maar zij merken het wanneer wij bidden en wanneer wij Koning Jezus aanbidden. Daar worden de engelen van God blij van, want zij aanbidden Koning Jezus ook. En daar worden de engelen van de duivel bang van. Want zij weten wel dat Jezus Koning is, maar ze mogen het niet hardop zeggen. Wanneer wij bidden ziet God dat wij in Koning Jezus geloven. En de engelen merken het ook.

Er zijn veel manieren om duidelijk te maken dat wij in Koning Jezus geloven. Nummer 2: wanneer wij twijfelen. Heel veel gelovigen twijfelen, de een soms, de ander vaker. Soms twijfel je omdat je niet ziet dat Jezus Koning is. Dat is waar: dat zie je niet altijd. Dan kun je kiezen. Je kunt (net als de Joden) boos worden op de Heer Jezus. Dan denk je: "Bent U nu een echte Koning?" Maar als je twijfelt en toch tegen Jezus zegt dat je van Hem houdt, dan maak jij heel duidelijk dat je in Koning Jezus gelooft. Je weet wel: geloven is niet hetzelfde als zien. Je gelooft in dingen die je nog niet altijd ziet. Wanneer je twijfelt en toch gelooft, dan maak je heel duidelijk dat Jezus je Koning is.

Er zijn veel manieren om duidelijk te maken dat wij in Koning Jezus geloven. Nummer 3: wanneer we een keus moeten maken. Bij voorbeeld: je vriend is boos op je. Je weet dat hij gelijk heeft (in elk geval: een beetje). Je kunt kiezen. Je kunt zelf ook boos worden en ruzie maken. Maar je weet dat Jezus, zelfs als Hij heel boos is, geen ruzie maakt. Je kunt kiezen om net als Jezus te zijn. Je

kunt kiezen om sorry te zeggen. Dan laat je zien dat je bij Koning Jezus hoort. Dat is een heel goede manier om aan jezelf en aan anderen te laten zien dat je in Koning Jezus gelooft. Je laat zien dat je dezelfde keuzes maakt als Hij. Dan is Hij echt jouw Koning.

En dit is mooi: de Here Jezus blijft niet altijd zwijgen. Op een dag sta jij voor zijn troon. Misschien is dat aan het eind van je leven. Misschien is dat wanneer de Here Jezus terug komt. Dan staan wij voor zijn troon. Dan kan iedereen zien: er is maar één Koning, en dat is Jezus. Dan zegt Hij: "Ik zie dat jullie geloven dat Ik de echte Koning ben. Ik hoor je gebeden. Ik merk dat je van Mij houdt, zelfs als je twijfelt. Ik zie dat je kiest voor op Mij lijken. Jullie hebben goed gekozen. Ik ben voor altijd jullie Koning, en iedereen mag het zien." Weet je, vandaag zijn we allemaal een beetje blind. We zien Koning Jezus nog niet, dus zijn we een beetje blind. Maar op een dag doet Hij onze ogen open en Hij doet ons hart helemaal open. Geloof je dat? Zeg dan vandaag maar ja tegen de Koning.

Amen.