

Dia 1

Zie je het?

Het monster van Loch ness.

Bestaat dat dan?

Is het je opgevallen dat in het verhaal van Genesis op de vijfde dag de grote zeemonsters zijn geschapen? Lees maar: en hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt.

Het woord vissen wordt niet eens gebruikt, dat komt pas als de mens zijn opdracht meekrijgt: vers 26: zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee.

Op de vijfde dag gaat het allereerst om de grote zeemonsters.

Dia 2

Bestaan die dan?

Ja er zijn enorme vissen.

Die kom je liever niet tegen in je zwembroek.

Zouden ze in Israël van deze beesten geweten hebben?

Israël was niet zo'n zeevarende natie. Maar ze hebben natuurlijk wel gehoord over de grote zee. En bij de zee horen de sterke verhalen. En de grote angsten.

Dia 3

Wij vliegen door de lucht, maar voor Israël is de lucht, het hemelgewelf, de hoogte, de verte, het onbereikbare. En de zee, wij duiken naar grote dieptes en Klaas zal daar zometeen ook prachtige foto's van laten zien, maar voor Israël is de zee een gevaarlijk, zeer gevaarlijk terrein, ja, met schepen te bevaren en dan zie je soms scholen vissen als zilver door het water schieten en in de verte slaat een orka met zijn staart op het water, maar echt diep onder water zijn ze natuurlijk nooit geweest.

Het gaat op de vijfde dag om de afgelegen luchten, de donkere wateren.

Dat merk je aan zo'n woord als de grote zeemonsters.

Het gaat om de plekken waar je je als mens nooit thuis kunt voelen.

Wok wortelen alleen op aarde.

Vogels zijn ons te hoog gegrepen.

Vissen gaan ons te diep.

Maar als God het woord neemt over wie hij is, en over zijn grootheid en zijn glorie, dan horen we op dag 5:

Dia 4

afgelegen luchten
donkere wateren

Gods zegen neemt
een hoge vlucht
een diepe duik

geen vogel is te hoog gegrepen
gaat vis gaat hem te diep

de verste verten

wemelen van overvloed

dia 5

Ik wil vanmorgen twee elementen uit het evangelie van de vijfde dag naar voren brengen.
En dat is precies waar het in het leven met God altijd om gaat:

Dat je getroost wordt, dat je houvast vindt in je leven.
En dat je ontdekt dat het uiteindelijk niet om mij gaat maar om de hoge glorie van God. God is zo geweldig.

Dia 6

Ik ga voor die troost, voor dat houvast nog even verder in op die zeemonsters.
Bestaan die zeemonsters echt?
Wat doet het er toe. Als je ergens bang voor bent, is dat vaak niet eens zo belangrijk. Je angst is belangrijk, je angst neemt je alle energie weg.
En die angst bestaat echt.

Door die angst ga je dingen vermijden.
Misschien ben je bang in het donker. Dus doe je altijd het licht aan, en je vermijdt het om 's avonds de straat op te gaan. Misschien heb je slechte ervaringen opgedaan, vroeger, die heb je opgeslagen in je lijf, de angst dat het opnieuw gebeurt.

We hebben allemaal onze monsters diep weg waar we bang voor zijn.

Zo kende Israël uit zijn omgeving de monsters van den beginne. Veel scheppingsverhalen uit die tijd gingen als volgt: je hebt goede en slechte goden, deze machten van goed en kwaad vochten met monsters, hakten hun lichaam in stukken, en creëerden daaruit hemel en aarde.
Dat is niet zo maar een mythologie, dat is uitdrukking van oermenselijke emoties en angsten. Deze wereld is een mengeling van goed en kwaad, van goddelijke en demonische krachten, er huizen monsters en slangen waar je voor op je hoede moet zijn. Wij her kennen dat.

Dia 7

Maar Israël hoort: hoor Israël, de Here is God, de Heer is één, Hij schiep deze wereld, Hij die het licht is in eigen persoon, hij is licht en in hem is geen zweem van duisternis. Er moet licht zijn en er was licht.

Hij heeft alles gemaakt en bij Hem ben je veilig en in zijn wereld mag je veilig wonen.
Maar die monsters dan? Ja, er zijn enge beesten, letterlijk en figuurlijk. Maar voor de schepper, onze God zijn ze geen partij.

Dia 8

Luister maar eens naar psalm 104:
Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.

Leviatan, dat is zo'n zeemonster, een mythologische naam, een oeroud monster van Loch Ness.
Maar wat zeg je als de Schepper kent? Speelgoed voor God.

Dia 9

Ik denk aan Romeinen 8, Paulus zegt:
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Hoogte noch diepte, dat is het gebied van de vogels en de vissen en de zeemonsters, hoogte nog diepte of wat er ook maar is in de schepping.

En daarboven staat de schepper, die houvast geeft aan Christus, die heerst over vissen en monsters en vogels.

Afgelegen luchten
Donkere wateren
Gods liefde neemt
een hoge vlucht
een diepe duik
geen vogel is te hoog gegrepen
geen vis gaat hem te diep
de verste verten
wemelen van overvloed

Het evangelie van de vijfde dag: als houvast voor ons.

Wil je proberen je angsten in de handen van deze Schepper te leggen?

Dia 10

En dan nog kort over dat tweede: de glorie van God.

Daarvoor gaan we weer even terug naar de onbereikbaarheid van het hemelgewelf en de diepte der zee voor Israël.

Wij zouden er niet willen en niet kunnen wonen.

Maar kijk, als er een God is, dan wordt zelfs die hoogte en die diepte bewoonbaar, en niet met mondjesmaat.

Dia 11

Kijk eens naar het gewemel van scholen vissen diep in de zee.

Overvloed. Bij de mensen scheidt God er eerst maar twee, man en vrouw, een eerste begin, maar bij de vissen is er meteen een grote overvloed, gewemel zonder tal.

Dia 12

En kijk eens omhoog, zwermen vogels, honderd duizenden. God heeft ze gemaakt. Afstraling van zijn glorie.

En hij geniet ervan.

Dia 13

Wij hebben het voorrecht om er van een afstandje ook van te genieten. En tegenwoordig via films en foto's van heel dichtbij.

En dan te bedenken dat God er al die tijd al van genoten heeft.

Pas sinds heel kort kunnen wij een blik werpen in de diepe zee, zoals we ook pas sinds heel kort een blik kunnen werpen achter het hemelgewelf, naar de miljarden sterren en sterrenstelsels.

En er is nog zoveel meer dat wij nog nooit gezien hebben.

Heb je er wel eens bij stil gestaan, dat al die tijd God zelf de enige toeschouwer is geweest die ervan genoten heeft? Wat een heerlijke God hebben we.

Een God die houdt van overvloed, van zegen, van vruchtbaarheid.

Omdat hij het ons gunt, ja.

Maar ook omdat hij er zelf zo van genieten kan, met volle teugen.

Dia 14

Luister maar en zing maar mee met Psalm 104: De luister van de HEER moge eeuwig duren, laat de HEER zich verheugen in zijn werken.

Ja, ik ben blij met zoveel dingen in mijn leven, en in de wereld en in de schepping. Ik mag ervan genieten.

En uiteindelijk gaat het er niet om dat ik ervan geniet, maar dat hij ervan geniet, het gaat om de glorie van God. Geprezen zij zijn naam.