

Samenvatting preek over Lucas 1:18a inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal.
Oosterkerk 18 december 2011 – Jan Willem Roosenbrand

“Je gebed is verhoord.”

Welk gebed?

- voor zijn kind (maar dat was lang geleden)
- om redding voor Israël (reukofferaltaar; God wil gebeden worden, hij ruikt dat graag / biddende gemeente buiten

Beide gebeden zijn verhoord: God verbindt ze:

Jouw kind mag helpen bij het grote plan.

De mooiste gebeden: als wij ze ineendraaien: je persoonlijke gebeden mengen met Gods belangen.

Vgl Hanna (onvruchtbaar als Elisabeth) : ze krijgt Samuel die ze afstaat in de tempel in een barre tijd

Vgl Abram (te oud zoals Zacharias): nakomelingen om een zegen te zijn op aarde voor anderen.

Gebeden: de kern is altijd dat je mag merken dat God er is, merkbaar op aarde, in je persoonlijke leven, in de kerk, in de wereld.

Maar veel wordt niet verhoord.

Hou ouder hoe vaker je dat meemaakt.

In je persoonlijke leven.

Maar zeker ook in het niet komen van Gods rijk op aarde. Het uitstel van de komst van Christus. Hou ouder je wordt hoe meer dat tot je doordringt.

Mijn gebed is nog niet verhoord...

En wat dan?

Ondertussen verder gaan met je gebeden, met het ritueel, van de kerkgang, met de lofzang, met het reukoffer.

Tweemaal daags, vol-continu, s morgens en s avonds. God geniet daarvan, bidders die doorgaan al wordt de ervaring van gebedsverhoring schraal.

En zo offert Zacharias, op de dag van zijn leven, eindelijk aan de beurt, tot dicht bij Gods troon, voor het achterste gordijn.

De engel komt rechts van dat gebedsaltaar. Je gebed is gehoord.

Kijk maar! Een zoon. En kijk verder: voorloper van de messias.

Wij hebben onze gebeden, onze verhoorde en grotendeels nog onverhoorde gebeden om Gods rijk.

Je gebed is verhoord! Kijk maar: je krijgt het in handen zo meteen, aan tafel: De messias.

Voor jou.

Verbind je eigen onverhoorde gebeden eens aan dit brood en deze beker.

Om je kinderloosheid? Om je afdwalende kinderen? Om een ernstige ziekte? Om vrede in de kerk? Verbind ze met het gebroken brood.
Verbind de verhoringen met brood en beker! Je kinderen. Je werk en je fijne relatie.
Voorschotjes op de kern van straks: God in ons midden.
Verbind ze met de beker die we heffen.

Hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal ons met hem alle dingen schenken.

Christus is gekomen.
Christus zal komen.
En dan komt alles goed.
Dan worden al je gebeden alsnog verhoord en volkomen overtroefd.
Psalm 103. die al uw zonden vergeeft, die al uw ziektes geneest, die uw leven redt van het graf, die u kroont met goedheid en liefde.

Ondertussen gaat het ritueel verder.
We vouwen onze handen. We danken God. We schreeuwen uit de diepte.
Morgen en avond.
Het werd morgen en het werd avond, weer een dag in gebed aan hem toevertrouwd.
7 dagen, weer een week, weer een zondag.
God hoort.
God verhoort.

Kijk maar!

(formulier 5) Toen ze aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 'Neem, eet, dit is mijn lichaam.' En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 'Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.' 1 Christus gedenken

Wij gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven.² Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden.

Het vervult ons ook met dankbaarheid vanwege zijn verzoenende liefde.

Wij genieten aan deze tafel samen de vreugde van de eenheid met Christus en met elkaar. Vanuit de viering van het avondmaal willen wij elkaar helpen, ondersteunen en dienen in de gemeente. We willen bijven bidden voor elkaar.
Tegelijk verwachten wij de terugkeer van de Heer Jezus. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de vreugde van de bruiloft van het Lam. Straks zal de Heer Jezus met ons opnieuw wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader.³
Daarom mogen wij het avondmaal ook niet achteloos en zonder oprecht geloof vieren, maar eerbiedig voor God en in heilige, gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen.⁴ Aan alle gebrokenheid en nood zal een einde gekomen zijn.⁵ En hij zal over alles en allen regeren.⁶

Liedb 9: 1 6 8 9 10

Gebed

Heer, onze God en Vader, wij danken u voor het geschenk van het avondmaal. Wij prijzen u voor de liefde van Christus: dat hij zichzelf voor ons overgaf tot in de dood. Wij belijden onze schuld en danken u voor de vergeving van onze zonden. Nu wij dit avondmaal vieren, vragen wij u: zend ons uw heilige Geest die Heer is en levend maakt, zodat wij gevoed worden met Jezus Christus die zelf het brood uit de hemel is. Aan dit avondmaal zien wij uit naar de terugkeer van de Heer Jezus, naar de bruiloft van het Lam, als wij samen met alle heiligen mogen genieten van het eeuwige leven met Hem. Troost ons met dat vooruitzicht en bemoedig ons, wanneer wij in dit leven moeite, schuld en gebrokenheid ervaren.

Hoor ons gebed in Jezus' naam.

Amen.