

Jan Willem Roosenbrand

Samenvatting preek over Psalm 95 - Oosterkerk 13 november 2011

Dia 1

Op je knieën.

Alleen bij huwelijksaanzoek.

En dan is de spannende vraag: is dit eenmalig of typeert dit zijn houding in het huwelijk. Wij hebben een Heer die ons ten huwelijk vroeg en niet alleen op de knieën ging bij de voetwassing maar zelfs aan het kruis onze schulden overnam!

Knielen: we doen het niet meer.
Voor mensen (koningen of zo)
Achterhaald.
Gelijkheidsideaal van vandaag.

Dia 2

We gaan wel op de knieën (door de knieën) voor onze gezondheid, trainen.
Levensdoel voor velen van ons: als je maar gezond blijft, daar heb je alles voor over.

Je levensdoel: je kent zoveel waarde toe aan iets dat daarvoor alles aan de kant moet.

Je hypotheek, je dure auto, je positieve zelfbeeld, het milieu, bevrediging van je behoeften....

Ieder heeft een god, binnen en buiten de kerk.
Je gaat er niet letterlijk voor op je knieën maar wel figuurlijk: aanbidden.

In de kerk gaan we (letterlijk of figuurlijk) op de knieën voor God.

Luister naar Psalm 95, een lied dat al 3000 jaar gebruikt wordt bij de aanbedding van God

Psalm 95. Geesje Akkerman leest het voor.

Dia 3-7.

Pittige psalm, vooral de tweede helft.
We zullen zien.

Eerst de eerste helft: centraal is de passage over God als Schepper.

Dia 8

Vers 4 en 5.

We hebben hem leren kennen als Schepper.

Diepten van de aarde, toppen van de bergen, letterlijk en figuurlijk: God draagt het en is de oorsprong.

Vgl preken over 6 dagen van de schepping, en de zevende: de rust waar deze psalm ook op uitloopt.

Schepper: in de werkelijkheid kom je hem tegen, hij zit erachter, toen en nu.

Dia 9

Vers 7.

Geen historische informatie, maar levensoriëntatie.

Gevoel van veiligheid. Vele ervaringen van leiding, zorgzaamheid, herderschap.

Christus als goede herder die zijn leven gaf voor ons. En daarom:

Dia 10

Kom!

Dat verhaal willen we doorgeven, willen we vieren.

Leer hem kennen, doe mee in de aanbidding.

= ga mee naar de kerk.

Dia 11

“je kunt ook wel zonder naar de kerk te gaan goed christenen zijn, een goed mens zijn.”
(zoem niet in op de uitzonderingen, gevangenis, ziekte, maar op jezelf)

Zoem er eens over, met in achtneming van deze psalm.

Ik wil een goed woordje doen voor de kracht van geregelde kerkgang.

Dia 12.

Eerst: wat gebeurt er in de kerk?

Kom

Jubel

Juich

Nader

Juich toe

Ga binnen

Buig

Kniel

Luister

We komen bij elkaar.

We richten ons op God.

We zingen, hardop.

We (her)vertellen het grote verhaal.

We gaan binnen bij God.

We roepen elkaar op echt te luisteren.

Dat doet de kerk al 2000 jaar, en duizenden jaren tevoren deed Israël het al.
Zo is het verhaal doorgegeven.

Dia 13

Het verhaal doorvertellen, en vasthouden.

Dit verhaal: Hij is God!

Maar er zijn zoveel goden, zoveel verhalen, zoveel machten die ons in palmen.

Je hebt elkaar nodig om bij de les te blijven.

Want de overtuiging van de christelijke kerk is: alleen bij deze God is het leven veilig.

Andere goden laten je vastlopen, stellen je teleur.

Door de vertelling, en door de vrolijke viering, door te zingen (waar zing je nog tegenwoordig samen!) neem je elkaar mee in die vreugde.

Zo maak je je eigen dat er maar één God is bij wie je veilig bent.

Hier buig ik mijn knieën, helaas niet letterlijk maar wel figuurlijk. Ik kijk omhoog. Hij is groter. Dan ik en alles om me heen.

Hier wordt God vereerd. Hier leer ik dat alles om God draait, en hier maak ik er een begin mee.

Dia 14

Leren leven uit het verhaal van God.

Nu ook toepassen in je leven.

Aanbidden is in de kerk en uit de kerk.

Massa en Meriba: toen het spannend werd was God niet meer dan een verhaal, geen werkelijkheid.

Verontwaardiging van Gods kant: Aanbidden is geen geldig alibi voor onveranderd gedrag. Als God in je gewone leven niet je doel is, je rust, je verlangen, je God, dan is kerkgang en aanbidding niks waard voor hem.

Dia 15

Best heftig, deze verontwaardiging, die volgens Hebr 4 tegelijk weer een impliciete uitnodiging is om met Jezus alsnog die rust te vinden en alsnog binnen te gaan.

Maar denk ook hier over na: als je je rust niet bij God en in de aanbidding van God en Christus zoekt op zondag en in je dagelijkse leven, dan kom je niet binnen.

Niet binnen in zijn rust = het beloofde land, de hemel, nieuwe aarde.

Wat heb je er anders ook te zoeken in het land van de belofte, in de hemel, op de nieuwe aarde, als het je niet om God draait!

Dus: voor wie ga je op de knieën?

Beantwoord die vraag voor jezelf!

Ik ga in de naam van Jezus op de knieën voor God mijn schepper, voor Jezus mijn redder.

Eredienst, aanbidding, worship in de kerk.

En in het dagelijkse leven.