

Dia 1

Vol.

Dat woord hoort bij het Pinksterfeest.

Allen werden vervuld, vol van de Heilige Geest.

Het huis werd gevuld door die windvlaag.

De vlammen verspreidden zich op ieders hoofd, niemand werd overgeslagen.

Vol.

Dia 2

Vol, waarvan?

Je kunt vol zijn van van alles.

Vol kan ook drukkend zijn, geen ruimte, opgesloten, opgepropt.

Zo kan die nadruk op vol ook voelen als je het over het geloof hebt.

Het moet perse zo en niet anders. Je voelt je niet vrij maar juist opgesloten door die nadruk op de volheid van de Geest.

Dia 3

Maar vol kan ook prettig zijn. lekker, er is genoeg. Genoeg om van te genieten, genoeg om van uit te delen. Vol van de Geest, heerlijk voor jezelf, en fijn om anderen iets te geven.

Dia 4

Vol van de Geest, dat kan een volle kerk zijn, stampvol, omdat dit je prioriteit wordt: de Heer aanbidden met de anderen samen. Door de doop lid worden van een veelkleurige gemeente, waarin iedereen verschillend mag zijn en waarin we samen vol willen worden van de liefde.

Dia 5

Vol, een schoolplein vol, afgelopen week op het Gomarus en Menso Altingcollege op de Pinksterviering.

Dat is Pinksteren: niet alleen op zondag, maar ook op school christen zijn en leven met God.

Dia 6

Of Opwekking, het grootste christelijke festival in Nederland. 18000 kampeerders, en dan nog 20 of 30 duizend daggasten. Allemaal vol van de Geest.

Of misschien op zoek naar die volheid?

Daar staat Pinksteren voor.

Vol van God, of liever en wat preciezer gezegd: vol zijn van Christus.

Want het gaat op Pinksteren hierom dat de Heilige Geest Christus voor het voetlicht haalt. Christus die was gekruisigd en weggeduwd uit het leven. Zijn rol was uitgespeeld.

Niet dus: kijk maar, zijn Geest vervult mensen.

Dia 7

Hoe zit dat nu bij jou?

Hoe zit dat nu bij onze gemeente?

Is dit alleen een ideaal waar je toch niet aan kunt tippen?

Denk je ook: Hadden we dat maar.

Had ik het maar.

Of vind je het misschien wel wat bedreigend als je eerlijk bent..

Alsof je altijd een gat in de lucht zou moeten springen en alsof je geen goede christen bent als je eens een dag of een periode wat minder met je gaat.

Mag het ook ietsjes minder zijn?

Ik wil het verlangen graag aanwakkeren.  
We hebben gebeden of God het wil aanwakkeren vandaag.  
Of dit feest van lang geleden de toon mag zetten voor vandaag.  
Zeker, we leven niet altijd op de toppen.  
En inderdaad, zelfs als je op de toppen leeft van je besef van Christus' aanwezigheid in je leven, zelfs dan gebeurt dat bij de een uitbundig en bij de ander meer ingetogen.  
Allemaal waar.

Maar dit feest zet wel de toon.  
Zo is het begonnen en zo zal het worden. want daar werkt God aan.

Dia 8

Ik denk aan een passage bij de profeet Jesaja,, dan leven we 700 jaar voor Christus werd geboren.  
Hij kondigt aan: in Jesaja 11.  
De geest van de HEER zal op hem rusten:  
een geest van wijsheid en inzicht,  
een geest van kracht en verstandig beleid,  
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

Daar zit je trouwens met die volheid van de Geest helemaal niet in de sfeer van uitbundigheid en vrolijkheid en spontaniteit, maar in een sfeer van levenswijsheid, van doorzettingsvermogen bij moeilijkheden, van recht en gerechtigheid, en dan toch weer vanuit de kern: dat je God kent, dat Hij erbij is in je dagelijkse leven.

En daarom eindigt deze profetie over Christus hiermee dat :

Kennis van de HEER de aarde vervult, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Dia 9

Geen vierkante millimeter staat droog op de bodem van de oceaan.  
Het water bedekt alles.  
Zo zal kennis van de Heer elke millimeter van je bestaan, niet alleen van jou privé bestaan, maar van de samenleving, de aarde, de school, de politiek, je werk, alles wordt bedekt door kennis van de Heer. Hij is er bij en je beseft dat en het leven bloeit op.

Ik hoop dat je de nadruk in deze dienst op de volheid van de Geest als een belofte mag ervaren , niet als een moeten, maar als troost wanneer het wat schraler is bij je op dit moment.

Dia 10

Pinksteren is dat Christus zijn kerk doopt met de Heilige Geest.  
Allen werden vervuld met de Heilige Geest.

De doop met de Heilige Geest.  
Dat is ook jammer genoeg een kwestie geworden, een discussiepunt, een punt waarop we elkaar als christenen de maat nemen. Jammer, want de doop is juist bedoeld om als christenen verbonden te zijn met elkaar. Een doop, een Heer, een Geest.

De doop met de Heilige Geest.  
Ik attendeer even op een waarneming die ik ergens las: in de bijbel is geen sprake van *de doop* met de Heilige Geest. Het is geen zelfstandig naamwoord. Het is altijd een activiteit, van Christus, of van God. Hij doopt, in de tegenwoordige tijd met de Heilige Geest.  
Ik vond dat wel een aardige waarneming.  
De bijbel heeft het wel over de doop. De doop met water.  
Dat is een eenmalige gebeurtenis. Je bent met water gedoopt of je bent het niet.  
Ik ben gedoopt op 29 mei 1955.

Maar wanneer vond mijn doop met de Heilige Geest plaats?

Ik heb daar geen datum voor. Dat gaat geleidelijk. Soms ook schokmatig.

Terug kijkend zie ik wel dat God bij vlagen intensief met me bezig is geweest, rond mijn 16<sup>de</sup> toen ik persoonlijk leerde geloven, rond mijn 20<sup>ste</sup> toen Christus in mijn geloof de centrale plaats overnam van de kerk, rond mijn 30<sup>ste</sup> toen ik als evangelist leerde om mijn eigen cultuur niet langer te verabsoluteren en toen hij me liet ontdekken dat Christus in elke cultuur in andere kleren verschijnt, in de jaren toen onze oudste kinderen pubers werden en ik het afleerde om te denken dat ik het in de opvoeding eigenlijk best aardig deed. En zo kan ik nog wel doorgaan.

Wat ik wil zeggen is dat dit allemaal lessen en ontwikkelingen zijn in mijn leven die ik mocht ervaren als manieren waarop Christus mij doopte met de Heilige Geest, Hij gaat ermee door.

En Hij is nog lang niet klaar. Het is een activiteit, een bezigheid van hem.

Er is geen doop met de Heilige Geest in de zin van een eenmalige precies te dateren gebeurtenis die je zo en precies zo moet hebben meegemaakt om mee te kunnen praten.

Hoewel het bij anderen wel op een waarbare manier op die en die datum gebeurd is, maar het blijft niet bij die ene keer. We worden opgeroepen om telkens opnieuw vervuld te worden met de Heilige Geest.

En de belofte van vandaag, van het Pinksterfeest, allen werden vervuld met de Heilige Geest, de belofte is dat Hij daar ook vandaag mee doorgaat. Het is een hemelse stroom die dan weer breed, dan weer mondjesmaat is, maar die niet opdroogt.

Dia 11

Wat hier gebeurt in Jeruzalem op het eerste Pinksterfeest, is wat Johannes de waterdoper, al aankondigde: 'Ik doop jullie met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur' (Johannes de Doper).

Het water reinigde, je ging in bad met al je zonden die je afzwoer bij je doop. Je ontving vergeving. Geweldig, maar er is meer: Christus gaat je met zijn Geest dopen, van binnen uit bezielen, en afhelfen van je zonden, zoals vuur loutert en schoon maakt en wegbrandt wat brandbaar is, zo brandt de Geest van Christus in ons en werkt eraan dat we toegewijd worden, heilig.

Dia 12.

En Jezus zelf heeft het beloofd, dat wat hier gebeurt:

Op een ander feest, het Loofhuttenfeest, waar ook een waterceremonie onderdeel van was:

'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift.' Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Water maakt niet alleen schoon, maar is ook de beste dorstlesser.

Hij lest je dorst, je diepe dorst naar zinvolheid, naar geluk, naar God zelf in je leven.

Toen Jezus hier rondliep was die Geest nog niet in zijn volheid beschikbaar, dat kon pas toen Jezus tot Gods majesteit werd verheven. En dat is nu gebeurd, zegt Petrus als hij deze Pinkstergebeurtenis uitlegt.

Hij zit nu aan Gods rechterhand en heeft de Geest ter beschikking gekregen en die heeft hij nu uitgestort.

Dus kun je nu drinken. Volop, met volle teugen. Hij lest je dorst. Echt.

En dan het grote wonder: die stromen van water, die rivier die je ontvangt, die stroomt verder, nu ook via jou.

Niet alleen in je hart om je eigen dorst te lessen maar ook weer vanuit je hart, om de dorst van anderen te lessen.

Om anderen lief te hebben, goed voor ze te zijn, te troosten en moed in te spreken.

Dia 13

Deze doop met de Heilige Geest, of liever om nu ook zelf maar niet het zelfstandig naamwoord 'de doop' te gebruiken maar het voortdurende werkwoord > dit dopen met de Heilige Geest, aangekondigd door Johannes de waterdoper, en door Jezus de Geest dopen, dat is volgens Petrus nog veel eerder, al eeuwen voor de komst van Christus al voorzegt door de profeet Joël:

Ja, over al mijn dienaren en dienaressen  
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,  
zodat ze zullen profeteren.

#### Dia 14

Let op dat woordje 'uitgieten', ook weer zo'n woord van overvloed, van volheid, niet mondjesmaat, je mag echt veel verwachten.

Dit heeft God altijd al gewild.

Dit doet God door Christus. Er is niet een doop met de Heilige Geest, maar Hij doopt, toen en nog steeds. Hij doopt met de Heilige Geest.

Een rivier gaat stromen vanuit de hemel.

Hij is merkbaar aanwezig, met de vrucht van Jezus' leven.

Heerlijk voor jezelf: Christus werkt aan je. Hij weet van geen ophouden.

Heerlijk voor je omgeving: Hij schakelt je in, je mag doorgeven.

#### Dia 15

Er is een gemeente. Mensen die door één Geest bezielde worden om elkaar vast te houden door dik en dun. Er ontstaan nieuwe gemeentes.

We hadden afgelopen donderdag een bijeenkomst hier in de stad met mensen uit diverse gereformeerde kerken, de GKV, de CGK, de NGK, de Martinikerk.

We praatten met elkaar over hoe we in de stad in wijken waar de kerk afwezig is, hoe we nieuwe eenvoudige gemeentes zouden kunnen stichten. Rond het Pand in de Korrewegwijk, misschien hier in de wijk, in de Oosterpark.

Om mee te gaan in de beweging die vanaf de hemelvaart van Christus door onze wereld loopt:

Het evangelie gaat zijn gang en sticht gemeenschappen.

Christus die voor zijn vertrek aan ons opdroeg: ga de wereld in. Zoek de mensen op.

Maak leerlingen voor mij, mensen die gedoopt worden en die leren hoe ze God en hun medemens mogen liefhebben volgens de Bergrede, op een radicale manier, meer dan normaal, buitengewoon.

Daar hebben we doop weer. De doop in de drie-enige God.

Ondergedompeld worden niet in een formule maar in de werkelijkheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

Jezus heeft het in de zendingsofdracht over de doop in water, maar die is altijd verbonden met het werk van de Heilige Geest. In het boek Handelingen zie je dat er geen vaste volgorde is, soms gaat de waterdoop vooraf aan die krachtdadige onderdompeling in de Heilige Geest (in Samaria), maar soms volgt hij er ook op (bij Cornelius).

Maar altijd gaat het om de belofte van volheid, allen werden vervuld met Heilige Geest.

Je leeft je gewone leven, je hebt je werk, je gezin, je kerk, je buurt, je collega's, je sport, je hobby's, maar als je vervuld wordt met de Heilige Geest dan vervult hij jou ook in al die relaties en in al die bezigheden, dan doe je je normale dingen maar nu met Christus en met het verlangen om in alles leerling te zijn van hem en anderen daarin te betrekken. Dan ben je bedacht op kansen om iets goeds over Jezus te laten zien en te zeggen.

#### Dia 16

Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Zo vol voelen we ons niet altijd.

En we kennen allemaal de beroemde vraag of dit glas nu half vol of half leeg is.

Is je leven half vol of half leeg van God?

Je hoort nu over volheid als Gods verlangen.

Je kijkt naar je zelf.

Wat denk je: meer leeg dan vol?

Ik hoop dat je kunt zeggen: oké, er is een beginnetje, nee nog niet vol, nee, het loopt nog niet over. Maar verlang je ernaar? Verlang je naar volheid?

Dia 17

God heeft een begin met je gemaakt. Je bent gedoopt.

Of als je niet gedoopt bent, je mag ook gedoopt worden, het doopvont staat voor je klaar.

Wat houd je tegen om ook die keus te maken om onder gedompeld te worden in Vader Zoon en Heilige Geest?

Verlang je er naar?

Dia 18

Val terug op je eenmalige waterdoop als belofte van God. Als gelofte van onze kant dat we nu ook mee willen in die beweging van God om ons vol te maken en anderen daarin te laten delen.

Zoals je als kind of later als volwassene of binnenkort als je er klaar voor bent, zoals je eenmalig met water gedoopt wordt, zo wil Hij je levenslang blijven dopen met zijn Heilige Geest. want allen werden vervuld met de Heilige Geest.

Dia 19

Een straal van levend water

klatert uit de hoge

ik sta onder die waterval

Ontvang reiniging

Word schoon tot op het bot

Ik ga verfrist het leven in

M'n dorst gelest.

Met nieuwe kracht.

Aan de oevers groeien bomen.

Groen leven om me heen.

Een constante stroom

van levend water

valt uit de hemel

In Jezus' naam, amen.