

Geliefde broers en zussen,

Verbonden aan Jezus, onderweg naar morgen!

Zou dat niet prachtig zijn, in een tijd met vele crises: vol vertrouwen op weg naar wat komt!

Een nieuw seizoen begint, op school, werk, club en in de kerk.

Graag willen we als gemeente een plaats van hoop zijn. Hoop temidden van grote zorgen om het leven op de planeet aarde: milieuproblemen, klimaatverandering, vluchtelingenstromen, oorlogen, hongersnood, hoge inflatie, muterende virussen, etc..

We hebben daarom gekozen voor dit jaarthema **'Heel de Schepping'**.

'Heel' heeft twee betekenissen: de hele aarde, compleet en samenhangend, en ook 'helen' in de zin van herstellen.

Dat willen we graag doen vanuit ontzag, verwondering en liefde voor de Schepper en zijn creatie. De aarde en het leven op aarde zijn zo kostbaar en mooi dat God zijn Zoon gaf in een lichaam en leven zoals wij. Kennelijk geeft God zijn wereld niet op, hoe groot de chaos en ontwrichting ook kan zijn. Hij herschept tot een nieuwe werkelijkheid. Wij vandaag zijn daar onderdeel van. In het klein mogen wij herscheppers zijn, met liefdevolle aandacht voor de Schepping. Een seizoen dus met ontzag voor de Maker, en met mooie 'klussen' voor de makers.



gereformeerde kerk vrijgemaakt
Groningenoost

In het weekend van 9, 10 en 11 september starten we als gemeente met verschillende (verbindende) activiteiten. Zie de banner aan het eind van deze brief. Op zondagmorgen 11 september zal de inhoudelijke start zijn.

Het jaarthema gaat op verschillende momenten in het seizoen terugkomen in de kerkdiensten en in de materialen voor de basisgroepen. Daarnaast krijgt iedereen een A3 'Duurzame Bucketlist'. Hang 'm op, laat je inspireren en daag elkaar uit..., hoever kom jij met deze lijst?

We hopen en bidden van harte dat je geloof in de Schepper wordt versterkt en opgefrist! En dat je heel concreet ook zelf aan de slag gaat met dit thema.

Vooruitblik

Naast dit thema dromen we van:

- feestelijke kerkdiensten vol van evangelie van Jezus
- (het beroepen van) een nieuwe predikant (naast Jaap)
- gemeenteleden die groeien in het volgen van Jezus
- vervulling van vacatures in de kerkenraad, diaconale raad, ... (er is voor ieder wel iets te doen, wat doe jij?)
- meer/nieuwe muzikanten voor de kerkdiensten
- bekeringen in de Oosterparkwijk
- jongeren die groeien door het FM werk
- een opgeknapt kerkgebouw
-

Droom, bid en doe je mee?

Dagelijks Bestuur

Het DB hoopt dit seizoen met plezier weer veel praktische aspecten van onze kerk te hartigen. In het bijzonder willen we focussen op een aantal belangrijke zaken.

Een goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel. Graag willen we daarom jaarlijks een gesprek met de (betaalde) kerkelijk werkers voeren over hun welbevinden en functioneren.

Verder hebben we in de planning een aantal data opgenomen waarop we verschillende commissies willen uitnodigen om te vertellen waar ze mee bezig zijn, waar het DB mee bezig is en hoe we elkaar kunnen versterken en ondersteunen.

Een korte lijn met de KR vinden we erg belangrijk en we willen in het komende seizoen hier aandacht aan geven om, waar nodig de KR op beleidsniveau te kunnen ontlasten.

Het DB hoopt zo bij te kunnen dragen aan goede en gezegende onderlinge contacten in de gemeente!

De kerkenraad

We gaan dit seizoen bezig met een paar inhoudelijke thema's.

Het onderwerp liturgie (waar we in het vorige seizoen mee gestart zijn) willen we verder uitwerken.

We gaan aan de slag met een herstructurering van het werk dat we doen, zodat we meer toekomen aan pastorale zorg en geestelijk leiding geven aan de gemeente.

We houden een bezinningsdag over Pastoraat in de Oosterkerk, wat is het en hoe doen we het?

Er zijn nog meer thema's waar we graag actief mee bezig willen.

We zouden het al heel mooi vinden als bovengenoemde dromen zichtbaar worden en de thema's actief aan de orde komen.

Bid je mee voor ons als raad? En daarin ook voor het goede reilen en zeilen van de gemeente?

En wil je nadenken over hoe je zelf een bijdrage kunt leveren?!

Diaconale Raad

De diakenen hebben dit seizoen als voornemen om bij alle basisgroepen op bezoek te gaan. We willen graag iets vertellen over wat wij doen en de mensen uitnodigen om bij problemen met geldzaken, eenzaamheid of ziekte bij ons aan te kloppen.

Ook willen we doorpraten over hoe de onderlinge zorg en betrokkenheid in jullie basisgroep is geregeld. Weten jullie van elkaar of er noden zijn? Zou je om hulp durven vragen als het nodig is? Verder willen we ook bespreken hoe je als basisgroep vorm kunt geven aan barmhartigheid en gerechtigheid. We hopen op een goed gesprek in de basisgroep.

Daarnaast willen we focussen op het project van Schuldhulpmaatje. We hadden ons daaraan al verbonden in de vorm van een jaarlijkse collecte, het zoeken van vrijwilligers en

het onder de aandacht brengen van deze organisatie. Daarmee willen we doorgaan want we verwachten in deze tijd van inflatie en hoge energiekosten dat schuldenproblematiek zal toenemen. Het zou mooi zijn als mensen uit onze kerk als Schuldhulpmaatje iets van Gods liefde in de wereld kunnen laten zien.

Verder zullen we natuurlijk doorgaan met het inzamelen van collecten, het toekennen van giften aan goede doelen, het gehoor geven aan steunverzoeken, bezoeken van mensen en uitdelen van kerstpakketten aan gemeenteleden.

Missie Oosterpark

We hebben als CMG het verlangen om het thema door te vertalen naar de Oosterparkwijk. We zoeken samenwerking met Duurzaam Oosterpark. De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met het verlagen van de drempel van onze kerk. We hopen dat komend seizoen weer veel gasten en nieuwe bezoekers de weg naar ons kerkgebouw zullen. We geloven dat initiatieven als Open Kerk, Monumentendag, Alpha Cursus, Inloopspreekuur, Welkomsavonden, Oosterlicht en een gastvrije houding op zondagmorgen hieraan bijdragen en dat dit een mogelijkheid geeft om het reddende evangelie te horen. Oosterlicht zal dit seizoen met een verjongd team en nieuwe teamleiders weer vol enthousiasme in de wijk aanwezig zijn. Bidden jullie mee voor een goede continuïteit van de bestaande initiatieven en weer nieuwe open deuren?

Kinderwerk

Het kinderwerk start dit seizoen weer op met kindernevendienst Mirakel. Bij Mirakel leren de kinderen over God en de Here Jezus. We willen de kinderen vertrouwd maken met een leven met God en Hem leren liefhebben. We hopen dat ze ervaren dat ze waardevol en geliefd zijn en dat ze zich verbonden voelen met elkaar doordat ze elkaar op zondag tegen komen.

Mirakel gaat verder op dezelfde manier als we vorig seizoen gestart zijn. Globaal: er is drie van de vier weken Mirakel voor de onderbouw en middenbouw en één van de vier weken voor de bovenbouw. De groep begint gezamenlijk in de grote groep,

waar ze een verhaal horen, samen zingen en bidden. Daarna gaan de kinderen uiteen in kleine groepjes met kinderen van de eigen bouw en is er meer mogelijkheid voor uitwisseling onder het spelen van een spel of maken van een werkje. Er wordt bij de voorbereiding door de leiders gebruik gemaakt van Bijbel basics, de kindermethode van het Nederlands bijbelgenootschap.

Naast Mirakel op zondag zou het mooi zijn om af en toe een kinderdienst en andere activiteiten voor kinderen te organiseren. We hopen vanuit de Mirakelcommissie en het DB dat we dit jaar een kinderwerker in dienst kunnen nemen, zodat het kinderwerk uit meerdere activiteiten kan bestaan en de lijn vanuit het kinderwerk naar het jongerenwerk versterkt kan worden.

Jongerenwerk

Een nieuw seizoen waarin we in het jongerenwerk weer samen optrekken, samen genieten van wie God is en samen veel lol gaan maken. Wat fijn dat we weer bijna gaan beginnen! Dit jaar starten we zowel bij 10FM als bij +FM met een aantal nieuwe tieners, jongeren en leiders, maar gelukkig is ook een hele boel vertrouwd. We starten met gezellige startdagen, hebben door het jaar heen inspirerende avonden en natuurlijk weer toffe events. Naast de vertrouwde activiteiten hebben we ook een aantal nieuwe activiteiten: leuke uitjes en een kerstgala. Check voor alle activiteiten, events en avonden de FM app, te vinden in Google Playstore of Appstore van Apple.

Dit jaar is ook een jaar waarin we binnen het jongerenwerk een aantal dingen gaan onderzoeken. Met als grootste thema 'Jongeren en kerkdiensten'. We gaan met een werkgroepje op zoek naar hoe we in onze gemeente samen kerk kunnen zijn, zodat de jongeren zich ook betrokken voelen. Hoe mooi zou het zijn als we tijdens dit seizoen met zijn allen genieten van de samenkomsten, zowel in als rondom de kerkdiensten? Hoe dan ook een seizoen om weer naar uit te kijken!

Er is nog een aantal jeugdleiders nodig bij 10FM. Ken jij iemand tussen de 18 en 100 jaar die hart heeft voor God en tieners? Of ben jij zelf iemand die het leuk lijkt om te investeren in de levens van tieners uit onze gemeente? Laat het dan weten aan Yda (06-11829537 of jongerenwerk@groningenooost.nl).

Startweekend Groningen-Oost 9, 10 en 11 september Scipio: Oost Info/Startweekend

Vrijdagavond	Zaterdagmiddag	Zaterdagavond
Oosterkerk, 19.30	Loonbedrijf Mulder, 13.00	Sportzaal Beijum, 19.00
Jamsessie	Kleding- & stekjesruil	Volleybaltoernooi
Silent Disco	Repaircafé	Opgeven bij Ilje en Geesje de Jong
Spelletjes	Natuurwandeling jong & oud (14.30)	
	Kinderwandeling & knutselen	
	Attractie & spellen	
	Dansworkshop (14.00)	