

Bijbelstudie 2 Koningen 5 *Gezondheid is niet te koop*



Lees 2 Koningen 5:1-27 volgens 'de Zweedse methode'

Zet met een pen of potlood een ? wanneer je een zin/opmerking/vers niet begrijpt.

Een ! als bij dat gedeelte een lichtje gaat branden (nu begrijp ik het! of: dit is een nieuw inzicht voor mij!). Plaats een → wanneer dat gedeelte je raakt.

Noteer dit en vertel elkaar wat je niet begrepen hebt ?, wat je nu juist opgevallen is ! en wat je geraakt heeft →. Wat leert deze bespreking jou?



Stellingen/vragen om met elkaar te bespreken



- Wat zijn de belangrijkste zaken in jouw leven? Maak eens een top-3.
- Hoe ga jij om met die belangrijkste zaken in jouw leven? Welke rol speelt God daarin? Wat doe je wanneer het anders loopt? Herken je misschien iets van Naäman?
- Wat doet het met je dat het christelijke symbool een kruis is? Mediteer kort over 'het kruis' en schrijf je associaties op. Wat betekent het kruis allemaal voor jou?
- Onze maatschappij wordt wel een *curlingmaatschappij* genoemd. (NB: Curling is een wintersport waarbij een blok over het ijs schuift en mensen met een bezem proberen ervoor te zorgen dat het blok zo soepel mogelijk het doel bereikt). Alles moet gladjes verlopen en problemen moeten voor jou worden weggebezemd. Door anderen.
Wat herken jij hiervan in jouw leven? Hoe zou de profeet Elisa hierop reageren?
- De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter zegt dat wij "*niet meer met verdriet kunnen omgaan.*" Spreek hier eens over door. Wat vind jij daarvan?
- Elisa komt nauwelijks in deze geschiedenis voor. Het gaat om Naäman die naakt de rivier de Jordaan moet instappen. 7x zelfs.
Wat zegt dit over *geloven* en over *eigen verantwoordelijkheid*?
- Lees Lucas 4:27 en Titus 3:1-11. Wat is *wedergeboorte* volgens jou?
- In deze geschiedenis komen ook een klein meisje en Gechazi, de knecht van de profeet Elisa, voor. Wat vertellen zij over geloven en genade?
- Reageer op de volgende stelling: "*de kerk zal zich in deze tijd moeten opstellen als het meisje in dit verhaal. Bescheiden, liefhebbend en vrijmoedig. Maar vooral: gedreven door genade.*"