

# Liturgie en Lieder en voor Zondagmorgen

## 23 – 08 -2020

Welkom

Votum & groet

Zingen: Opwekking 167/Samen in de naam van Jezus

Gebed

Bijbellezing: Handelingen 10: 24-36; 43-48

Zingen: Opwekking 767/Hoe mooi en hoe heerlijk

Preek

Zingen: DNP 87: 1, 2, 3, 4/Op hoge heuvels met een rijk verleden

Gebed

...  
'Onze Vader'

Collecte

Givt: 1. Libanon (ipv. Oosterkerk) 2. Zending

Geloofsbelijdenis

Zingen: Zach Williams, Chain Breaker

Zegen

[De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen.  
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen.  
De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.]  
Amen.

Zingen: Liedboek 415 / Zegen ons

## **Opwekking 167**

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij er over waakt,  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.  
Prijst de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

### **Opwekking 767**

Hoe mooi en hoe heerlijk  
als wij als familie,  
als broers en als zussen,  
om elkaar geven

en open en eerlijk  
met elkaar omgaan,  
de vrede bewaren  
en eensgezind leven.

### **verse**

En het mooiste geschenk  
wordt ons gegeven:  
de zegen van God,  
een eindeloos leven.

Hoe mooi en hoe heerlijk  
als wij als familie,  
als broers en als zussen,  
om elkaar geven

en open en eerlijk  
met elkaar omgaan,  
de vrede bewaren  
en eensgezind leven.

### **Verse**

En het mooiste geschenk  
wordt ons gegeven:  
de zegen van God,  
een eindeloos leven.

### **Nieuwe psalmberijming 87 : 1 (Orgel )**

Op hoge heuvels met een rijk verleden,  
gewijde bergen, heilig voor de HEER,  
ligt Sion van haar poorten houdt Hij meer  
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

**Nieuwe psalmberijming 87 : 2 (Orgel )**

Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren;  
ook Filistea, Tyrus, Babylon  
en Nubië, elk volk onder de zon  
is hier in Sion, stad van God, geboren.

**Nieuwe psalmberijming 87 : 3 (Orgel )**

De hele wereld zal van Sion horen.  
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.  
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:  
'Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.'

**Nieuwe psalmberijming 87 : 4 (Orgel )**

'Gods wereldwijde werk is hier begonnen',  
zo zingen alle volken in refrein.  
Ze dansen van geluk, van groot tot klein:  
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'

## Zach Williams, Chain Breaker

If you've been walking the same old road for miles and miles

If you've been hearing the same old voice tell the same old lies

If you're trying to fill the same old holes inside

There's a better life, there's a better life

*Als je maar steeds dezelfde wegen gaat*

*Als je maar steeds dezelfde leugens van dezelfde stem hoort*

*Als je maar steeds dezelfde leegte in je hart probeert te vullen*

*Er is een beter leven*

If you've got pain, He's a pain taker

If you feel lost, He's a way maker

If you need freedom or saving, He's a prison-shaking Savior

If you got chains, He's a chain breaker

*Als je pijn hebt, Hij neemt pijn weg*

*Als je verdwaald bent, Hij maakt een weg*

*Als je vrijheid of redding nodig hebt, Hij is een Redder die gevangenen laat instorten*

*Als je vastzit, Hij verbreekt ketenen*

We've all searched for the light of day in the dead of night

We've all found ourselves worn out from the same old fight

We've all run to things we know just ain't right

When there's a better life, there's a better life.

*We zochten allemaal het daglicht in het holst van de nacht*

*We zijn allemaal kapot van steeds hetzelfde gevecht*

*We weten allemaal dat we het verkeerde najagen  
Maar er is een beter leven*

If you've got pain, He's a pain taker  
If you feel lost, He's a way maker  
If you need freedom or saving, He's a prison-shaking  
Savior  
If you got chains, He's a chain breaker

If you believe it, if you receive it  
If you can feel it, somebody testify  
If you believe it, if you receive it  
If you can feel it, somebody testify, testify  
If you believe it, if you receive it  
If you can feel it, somebody testify

*Als je het gelooft, als je het ontvangt  
Als je het voelt, vertel het dan*

If you've got pain, He's a pain taker  
If you feel lost, He's a way maker  
If you need freedom or saving, He's a prison-shaking  
Savior  
If you got chains, He's a chain breaker

If you need freedom or saving, He's a prison-shaking  
Savior  
If you got chains, He's a chain breaker

### **Nieuw Liedboek 415:1**

Zegen ons, Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.

**Nieuw Liedboek 415:2**

Stort, op onze bede,  
in ons hart uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van uw Geest bij dag en nacht.

**Nieuw Liedboek 415:3**

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!