

19-07-2020 Online dienst

Opwekking 715 /Wat hou ik van uw huis

Lezing Handelingen 6: 8-15

Overdenking

Gezang 161: 1, 2, 3, 4/Heer, U bent mijn leven

Collecte 1^e Oosterkerk

U geeft rust (door alles heen)

Zegen

Gezang 167/Samen in de naam van Jezus

Over na te denken

1. Ga zitten, lees Hand. 7 en zoek de rode lijnen: waar zijn de zwervers en de afgekeurden? Waar is God zichtbaar/vindbaar?
2. Om uit je hoofd te leren en over na te blijven denken: Deuteronomium 6: 4-5 en 1 Korintiërs 8: 6: echte basisbijbelkennis.
3. Voor de Bijbel over de beste superkracht: 1 Korintiërs 13 (: 13).

Opwekking 715

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers. Ik
kan zo sterk verlangen naar de
binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de
levende God.

verse

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers. Een
zwaluw voedt haar jongen op bij
U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te
zingen voor U.

verse

Gelukkig wie naar U vol
van verlangen op weg
zijn, zelfs in het dorre
bomendal zien zij een
bron en regenval,

gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in
zijn heilige stad.

verse

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers. Ja,
liever één dag dichtbij U dan
duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel dan
binnen te zijn in een duistere tent.

verse

De Heer beveiligt ons, eer en
geluk zal Hij geven, Hij heeft zijn
liefde nooit ontzegd aan
mensen, eerlijk onderweg. Heer
van de hemelse legers, gelukkig
zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis.

Lezen Handelingen 6 : 8 – 15

⁸Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk.

⁹Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten,

¹⁰maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde.

¹¹Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd.

¹²Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin.

¹³Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden:
'Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en
de wet,

¹⁴want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit
Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken
die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.'

¹⁵Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op
Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een
engel.

Overdenking :

1. De Geest geeft Stefanus: wijsheid.
 - welke superkracht zou jij kiezen?
 - Stefanus kreeg kracht – en wijsheid:
bijbelkennis – Hand. 7
2. De Bijbel gaat over waar God mee bezig is op aarde
 - niet jij/ik eerst, maar God (en dan ik)
 - niet mijn gevoel, maar zijn daden
(en dan mijn gevoel)
3. Toen: de daden van God lopen uit op ons en op deze tempel hier.
 - Stefanus: God kiest zwervers
en afgekeurden (Jezus!)
 - Stefanus: God openbaart zich waar Hij wil (Jezus!)
4. De daden van God lopen uit op Jezus en op zijn Geest.
 - voor jou: OT blijft beeldbepalend
 - voor jou: jij/wij als tempel...
5. Ttv. corona? (niet eerst...)
 - God is niet gebouwgebonden...
 - waar zijn de zwervers en de afgekeurden?

Gezang 161 : 1

Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.

Uw woord is het pad,
de weg waar op ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Gezang 161 : 2 (Muziek)

'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met Uw volk.
Tot de dag gekomen is
van Uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Gezang 161 : 3

Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw.

Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.

En niets in dit leven
zal ons scheiden, Heer.

Zo weet ik mij veilig,
want Uw hand laat mij nooit los.

Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd,
en in Uw vergeving leef ik nu.

Gezang 161 : 4

Vader van het leven,
ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser,
wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd' en kracht.
U die via duizend wegen
ons hier samenbracht;
en op duizend wegen
zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

'U GEEFT RUST

1.

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

2.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam. 3x
De storm herkent nog steeds zijn naam.

U geeft rust in mijn ziel.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Gezang 167:1 (Orgel)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij het loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

Gezang 167:2 (Orgel)

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Gezang 167:3 (Orgel)

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.

't Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!