

Online kerkdienst van zondag 10-05-2020

Welkom door Jaap

Zingen Opwekking 281 *Als een hert dat verlangt*

Zingen Opwekking 427 *Maak mij rein voor U*

Kindmoment en gebed

Bijbellezing Johannes 21:15-17

Preek

Opwekking 802 *Hier is mijn hart Heer*

Gebed met voorbede

Collectedoelen / 1^e Theologische Universiteit /
Jeugdwerk

ondertussen luisterlied door Repete To be alone with
you (Sufjan Stevens)

Slotlied Opwekking 520 *Wees mijn verlangen*

Zegen

Opwekking 281 (2x)

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.

Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Opwekking 427

Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,
en zuiver zilver.

Laat mij zijn voor U
als gelouterd goud;
puur goud.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.

Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.

Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.
Ja, ik besluit, Jezus,
een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid. (2x)

Lezen Johannes 21 : 15 – 17

¹⁵Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.'

¹⁶Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,'

¹⁷en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen.'

Opwekking 802

Refrein

Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid

binnen in mij. (2x)

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.

Ik ben geliefd en puur gemaakt.

Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.

(Refrein)

Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid

binnen in mij.

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.

Ik ben geliefd en puur gemaakt.

Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.

U bent sterk. U behoudt.

U vergeeft. U bent trouw.

U bent licht. Schijn in mij.

U die leeft, leef in mij.

Refrein :

Hier is mijn leven.

Hier is mijn leven.

Spreek uw waarheid

binnen in mij. (2x)

U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.

Refrein :

Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

Spreek uw waarheid
binnen in mij.

To be alone with you

Verse 1

I'd swim across Lake Michigan
I'd sell my shoes
I'd give my body to be back again
In the rest of the room

To be alone with you
To be alone with you
To be alone with you
To be alone with you

Verse 2

You gave your body to the lonely
They took your clothes
You gave up a wife and a family
You gave your ghost

To be alone with me
To be alone with me
To be alone with me
You went up on a tree

To be alone with me
You went up on a tree

Opwekking 520

Wees mijn verlangen,
o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen
in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten
op U zijn gericht;
wakend of slapend,
vervuld van uw licht.

Verse 2

Geef mij uw wijsheid,
uw woorden van eer,
dat ik in U blijf
en U in mij Heer,

U als mijn Vader
en ik als uw kind
dat in uw armen
geborgenheid vindt.

Verse 3

Geef mij uw schild
en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht,
als een toren van kracht,
wijs mij omhoog
waar uw liefde mij wacht.

Verse 4

Wat baat mij rijkdom
of eer van een mens:
bij U te wonen
is al wat ik wens,

met als beloning
dat ik op U lijk;
Hemelse Koning,
pas dan ben ik rijk.

Verse 5

Hemelse Koning,
die het kwaad overwon,
als ik daar kom
in het licht van uw zon,

stralend van vreugde,
getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog
meer naar U uit.

Stralend van vreugde,
getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog
meer naar U uit.