

Videodienst voor Zondag 5 april

1. Welkom, kaars
2. Opwekking 464/Wees stil voor het aangezicht van God
3. Johannes 6: 60-71
4. Overdenking
5. Lied 940/Hide me now/Verberg mij nu
(Hillsong, b.v. vers 1 Engels, 2 Nederlands)
6. Gebed
7. André van Zijl/In de hemel is de Heer
8. mededelingen: collecte; GV: HA
9. Zegen
10. Opwekking 710

Opwekking 464

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;

die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Verse 2

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;

een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Verse 3

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;

niets is onmogelijk

voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Bijbellezing

Johannes 6:60-71 (NBV)

60 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: 'Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?'

61 Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: 'Ergeren jullie je hieraan?'

62 Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?

63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.

64 Maar sommigen van jullie geloven niet.' Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.

65 'Daarom heb ik jullie gezegd,' zei hij, 'dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.'

66 Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee.

67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: 'Willen jullie soms ook weggaan?'

68 Simon Petrus gaf antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven,

69 en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.'

70 Jezus zei: 'Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.'

71 Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren.

Nieuw Liedboek 940:1

Hide me now under your wings.

Cover me within your mighty hands.

When the oceans rise and thunders roar

I will soar with You, above the storm.

Father, You are king over the flood

I will be still and know You are God.

Vind rust mijn ziel in God alleen.

Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont,

zweef ik met U hoog boven de storm.

Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Als de oceaan haar krachten toont,

zweef ik met U hoog boven de storm.

Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil; U bent mijn God.

Vader, U bent sterker dan de vloed.

Dan word ik stil; U bent mijn God.

In de hemel is de Heer

In de hemel is de Heer
en Zijn glans is als kristal
Hij is de Heilige, Hij is God
en Hij heerst over het Heelal

Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert!

U regeert!

Miljoenen in gereedheid
staan de engelen om Zijn troon
verbijsterend Zijn sieraad
en de schoonheid van Zijn troon

Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert.

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert.

U regeert in onze harten
U regeert over het heelal
U regeert in ons leven
U regeert overal
U regeert!

Er is macht in Zijn woord
als de wateren bruist Zijn stem
als de zon op de zee zo blauw
is de rijkdom van Zijn trouw

En aan U alle macht
alle heerlijkheid en kracht
en aan U is de eer
en de lof want U regeert.

Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.