

[1-2] [Exodus 3, 7-8]

[3] God is boos.

God is boos op Farao en de andere mensen in Egypte. Want Farao en de Egyptenaren hadden van de Israëlieten hun **slaven** gemaakt. Slaven! En ze sloegen de Israëlieten. Ze gaven ze te weinig eten en te veel werk. Het kon ze niet schelen als ze dood zouden gaan. Maar het kan God wel schelen. Want de Israëlieten horen bij God en God hoort bij de Israëlieten. Dus is God boos. Boos op de Farao en de andere mensen in Egypte.

En je weet, als God boos is, dan gaat er wat gebeuren. Als God boos op je is, kun je maar beter bang zijn. Nu is God niet boos op jou. Jij mag net zoals de Israëlieten vroeger ook bij God horen. God wil graag jou God zijn. Jij mag bij Hem horen. Dan hoef jij niet bang te zijn als God boos is. Maar mensen op wie God wel boos is, die moeten maar beter goed uitkijken. Want dan gaat er wat gebeuren. Wat gebeurde er toen God zo boos was op Egypte? God gaat naar **Mozes** toe.

[4] [Exodus 3, 9-11]

[5] Mozes is bang.

Mozes wordt bang als God hem om hulp vraagt. Mozes wordt bang als God hem vertelt dat hij, Mozes, Israël uit Egypte moet halen. Eerlijk is eerlijk, ik kan me wel voorstellen dat Mozes bang is. Als ik zie dat de sterken de zwakken misbruiken en mishandelen, dan heb ik liever ook niet dat God aan mij vraagt om er wat aan te doen. Dan voel ik ook een knoop in mijn maag. En Mozes dus ook.

Zeg, dat is wel even goed om dat goed te zien. Als je alle dingen waar je bang voor kunt zijn op een rijtje zet, dan is dat 1 rijtje. Van dingen waar je echt bang voor bent. Maar je kunt die dingen wel in twee rijtjes verdelen. Van dingen waar je bang voor bent en die echt zijn en van dingen waar je bang voor bent die niet echt zijn. Voor allebei de rijtjes ben je echt bang. Maar als Mozes bang is voor de Farao, dan is de Farao echt. En als jij of ik maar zijn voor slangen, griezelige en misschien wel giftige slangen, dan zijn die slangen echt. Maar als jij of ik bang bent voor een **spook** is dat niet echt. Een spook bestaat alleen in je **fantasie**. Soms helpt dat een beetje als je bang bent. Dat je bedenkt: het is niet echt, het is fantasie.

Maar Mozes is echt bang voor een echte Farao. Moet hij, moet Mozes de Israëlieten uit Egypte kan halen? Nou, kijk maar om je heen Mozes. Je staat daar alleen bij een brandende braamstruik. De stem die je hoort moet wel van God zijn, want er is niemand anders. En er is ook niet iemand anders die God kan bedoelen om Israël te bevrijden. Jij bent, Mozes. En Mozes is bang. Wat zou God doen? Luister maar.

[6-7] [Exodus 3, 12-15]

[8] God is bij je.

Dit stukje is het belangrijkste stukje in de Bijbel. Alles wat hiervoor in de Bijbel staat werkt hier naartoe en alles wat hierna nog in de Bijbel staat gaat hierover. Het stukje dat God Mozes vertelt hoe Hij heet. Hoe heet God? God heet 'Ik ben bij je.' 'Ik bent er altijd,' zegt de Bijbel in Gewone Taal. Ik ben bij je. Dat is ook precies de naam van de Here Jezus. Want Hij heet '**Immanuel**'. Dat betekent 'God is met ons.' 'Ik ben bij je.'

Dat betekent dat als jij bang bent, dat je dat tegen God kunt zeggen. Want Hij is bij je. Je kunt je handen vouwen en je ogen dichtdoen en **bidden**. Bidden is dat je tegen God zegt wat er aan de hand is. 'Ik ben bang, God.' En dat je dan zeker weet dat God antwoord geeft. Dit antwoord: 'Ik ben bij je.' Is daarmee alles opgelost? Ben je opeens niet bang meer? Soms wel. Soms ook niet. Zeg ik straks nog wat over. Als je maar doorhebt dat dit wel Gods antwoord is: 'Ik ben bij je.'

Dat zegt God ook tegen Mozes. Mozes is bang. God zegt: 'Ik ben bij je.' Is Mozes nu niet bang meer? Luister maar.

[9] [Exodus 4, 13]

Mozes is nog steeds bang.

God is bij hem, maar Mozes is nog steeds bang. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Want dan wordt God boos op Mozes – en tegelijk geeft God Mozes hulp. En dat laatste, hulp geven, dat doet God nog steeds. Eerst hoe God *Mozes* helpt.

[10-11] [Exodus 4, 14-17]

[12] God helpt Mozes. God is het niet met Mozes eens. Want als God met je is, wie zou dan tegen je zijn? Maar God neemt Mozes wel serieus en Hij helpt Mozes. Moet je nagaan hoe graag God je helpt, als Hij het wel met je eens is. Als jij bang bent voor alles waar je bang voor kunt zijn: spinnen, **honden**, grote blaffende honden, een spook. Maar ook terrorisme en natuurrampen en ziektes en zelf de dood. Sommige dingen waar je bang voor bent hoeft je niet echt bang voor te zijn. Omdat ze niet echt zijn. Andere dingen zijn wel echt en dan ben je ook echt bang. Maar God is bij je. En Hij helpt je.

Aaron was de broer van Mozes. God stuurt Aaron om Mozes te helpen. Welke Aaron geeft God aan jou? Ik denk je papa en je mama. Of ook je oma en je opa. Of ook je broers en zussen. Of ook je zussen en broers in de kerk. Als je bang bent ga je bidden. En God zegt: Ik ben bij je. En dan mag jij je ogen opendoen en om je heen kijken. Want God geeft zomaar mensen die je helpen. Geen **bibbers** meer in je buik. (Bingo!) Geen bibbers meer in je buik. Maar een arm om je schouder. De arm van een broer of zus als de arm van God.

Amen.