

Rinze Ijbema - Galaten 5: 22-23.

Leef met de Geest.

Als het over de Heilige Geest gaat heb ik altijd twee reacties. De eerste reactie: hé, moet je horen, hoe mooi wil je het hebben? Dichterbij dan dit kan God niet komen. Van God de Vader kun je nog het idee hebben dat Hij God is op een afstandje, groot en heilig en ontoegankelijk. Van God de Zoon kun je het idee hebben dat Hij iemand is van lang geleden, maar allang vertrokken. Maar nu dat God ook God de Heilige Geest is, dichterbij kan God niet komen. Waar jij bent is God, want de Geest woont in jou. Als jij slaapt, is Hij wakker; als jij niet meer weet wat je moet bidden, bidt Hij verder; als jij zondigt, maakt Hij je razendsnel schoon. Kortom: hoe mooi wil je het hebben?

Maar ik heb dus altijd twee reacties als het over God de Heilige Geest gaat. En dit is de andere: Hij is inderdaad typisch God, maar dan ook weer eens als het op de onzichtbaarheid van God aankomt en op zijn ongrijpbaarheid. Ik vind het een groot nadeel van God dat ik Hem niet kan zien zoals ik jou kan zien en kan groeten zoals ik jou kan groeten (hallo!) en dat Hij niet met mij praat zoals jij met mij praat. Natuurlijk weet ik ook wel dat Hij er wel is en zich laat zien en contact met me heeft, maar kom op, waar merk je dat nou?

Soms denk ik dat het aan mij ligt. Ik bedoel: misschien zijn andere mensen wel veel gevoeliger voor God en mis ik gewoon een antenne ofzo. Ik bedoel: sommige mensen zijn zo vol van God en dat ben ik ook wel, maar dan anders. Zij merken van alles van Hem en hebben het veel over Hem en allemaal heel bijzonder en dan denk ik soms: mis ik soms iets? Heb ik geen antenne voor God? Zoals sommige mensen ook vol zijn van klassieke muziek en daar helemaal in opgaan en dan denk ik: 'Mwoh, wel aardig.' Ieder z'n hobby. Maar God is geen hobby.

Oké, als ik hierover nadenk dan denk ik: nee, God discrimineert niet. God is niet alleen maar God voor een elite. Hij heeft jou en mij allemaal gemaakt, Hij heeft jou en mij allemaal gered, dan is het gek en helemaal on-God om dan opeens geen contact met mij te willen. Ik heb een probleem van

waar merk ik nou wat van God, maar ik ga niet de conclusie trekken dat Hij mij niet wil ofzo of dat ik zeker anders ben en ook nooit veel van Hem ga merken.

Ligt het dan misschien aan de omgeving? Vroeger, in het stenen tijdperk van voordat iedereen een mobieltje had, luisterde je in de auto naar de radio. Meestal ging dat prima, maar er is een stukje op de zuidelijke ringweg en helemaal als je naar de vuilstort daar richting Haren rijdt, daar begint het te storen en dan valt het signaal weg. Ik weet niet waar dat precies aan ligt, maar ik denk dat er stoorzenders zijn. Heeft God vandaag misschien last van te sterke stoorzenders? Wordt zijn signaal veel meer dan vroeger weggedrukt en hoor ik Hem daarom niet meer?

Opnieuw: het past niet bij het plaatje dat ik heb van God. Ik denk dat er andere stoorzenders zijn dan vroeger. Dat we vaak best wel rijk zijn, bij voorbeeld. Of misschien inderdaad wel dat je altijd online wilt zijn. Misschien heeft God daar wel last van en dat is dan anders dan vroeger. Maar vroeger had je ook allerlei afgoden en als je arm was gaf dat juist mensen invloed over je en echt niet automatisch God. Stoorzenders zijn er altijd geweest, maar God is er altijd doorheen gekomen. Dat moet Hij vandaag gewoon ook kunnen. Maar hoe dan?

Toen gingen Rianne en Gerjanne en ik voor deze kerkdienst Galaten 5 lezen, over de vruchten van de Geest. Je kent die tekst wel en wij ook maar we begonnen maar gewoon weer eens te lezen. 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.' Oké. En toen ontdekten we iets gek. Of eigenlijk ontdekten we het niet, maar het overkwam ons gewoon.

Door concreet te praten over deze vruchten, merkten we dat de Geest, de Geest van God in ons aan het werk is. Leef met de Geest. Hoe doe je dat? Door concreet die vruchten langs te gaan. En opeens zie je het: hé, dat heeft Hij al aardig voor elkaar in mijn leven! Oei, daar moet nog wel wat gebeuren... Maar je kunt het niet ontkennen. Niks 'onzichtbaar', niks 'ongrijpbaar', het is er gewoon, concreet en tastbaar. Als je bewust bezig bent met de vruchten van de Geest, als je er concreet mee oefent, dan leef je met God en God met jou. Leef met de Geest. Zo doe je dat.

En ergens: het hoeft je ook niet de verbazen dat het zo werkt. God, God de Vader, God die zomaar groot is en ver weg, Hij is het wel die jou heeft bedacht en jou heeft gemaakt. Hij heeft je zo gemaakt dat de dingen waar Hij goed in is ook goed zijn voor jou: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En God, God de Zoon, heeft je lang geleden mooi wel vrij gemaakt van alles wat je bij God vandaan houdt, van alles wat ver van Hem af staat – en dan keer ik het gewoon om: haat, negativiteit en strijd, stress, onvriendelijkheid en slechtheid, ongeloof, hardheid en stuurloosheid. Zo hoeft jij niet te zijn. Want zo is Hij niet. En God, deze God, woont in jou. Kijk zelf maar. Leef met de Geest.

Amen.